

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Σιδηρόδρομος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

Η σύνταξη δεν είναι
παροχή ελεησύννης
αλλά δίκαιη αναγνώ-
ριση σκληρής δουλειάς
σε ηλικία
μιας ολοκληρωμένης ζωής



Έδρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 31 • Γραφεία: Πλ. Λουδοβίκου 1 Μέγαρο ΗΣΑΠ, 1ος όροφος • Γραφεία 19-20-21 • Τηλέφωνο 210.5228664 - 5233865 - Fax: 210.5243451 • Έτος Ιδρύσεως 1994 • Αριθ. Φύλλου 154 • Μάρτιος - Απρίλιος 2021 • e-mail: info@ssisap.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Το δίδαγμα της 25ης Μαρτίου 1821

Σήμερα 200 χρόνια από τότε που οι ραγιάδες ξεσηκώθηκαν γιατί δεν άντεχαν άλλο τη σκλαβιά την οποία βίωναν για 400 χρόνια, τίθεται το ερώτημα τι μπορεί να μας διδάξει και ποιο είναι το δίδαγμα που πήραμε από το θάρρος, την αυταπάνηση, την αγωνιστικότητα και τον ηρωισμό των πεπαισμένων και ανυπόδωτων αγωνιστών του 1821.

Αλήθεια μπορούν τα ιδεώδη και οι αξίες που ενέπνευσαν εκείνους τους αγωνιστές, να γίνουν οδηγός για όλους εμάς σήμερα ώστε ως έθνος να ανακτήσουμε τη χαμένη αξιοπρέπεια και την αγωνιστικότητα που χρειάζεται για να φανούμε ότι είμαστε αντάξιοι των προγόνων μας αγωνιστών που έπεσαν για την ελευθερία μας; Σωστό και επιβεβλημένο είναι να τιμούμε τους αγωνιστές του 1821, θα πρέπει όμως και εμείς να πιστέψουμε ότι ως έθνος και ως λαός μονιασμένοι και αγαπημένοι να πετύχουμε τα ίδια αποτελέσματα.

Ας γίνει πλέον η σπύδα της επανάστασης του 1821, η φλόγα για τους νεοέλληνες έτσι ώστε όπως τότε να επαναστατήσουν για να κερδίσουν τη χαμένη αξιοπρέπεια τους. Και ας μην πικραίνουμε άλλο τους ήρωες προγόνους μας, ας μην τους απογοητεύουμε και άλλο. Ας ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας και τότε θα διαπιστώσουμε ότι το δένδρο της λευτεριάς μεγάλωσε και άνθισε γιατί το πότισαν με το αίμα τους αυτοί οι ηρωικοί μάρτυρες στο Μανιάκι, στην Τριπολιτσά, στα Δερβενάκια, στο Μεσολόγγι και σε όλη τη σκλαβωμένη πατρίδα μας. Τότε, καλούν και εμάς σήμερα να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, να τους μιμηθούμε και να πάψουμε να αρκούμαστε μόνο σε παρελάσεις και φιέστες μόνο για το θεαθήναι.

Είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε σήμερα ο Εθούριος του Ρήγα Φεραίου του Βελεστινλή που έγινε το τραγούδι της φυλής και το φρικτό τέλος του δίδαγμα αυτοθυσίας και ηρωισμού. Όμως ο σπόρος που έσπειρε ο μεγάλος εθνομάρτυρας δεν άργησε να φυτρώσει.

« Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες, στα βουνά καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»

Για να μας αφυπνίσει και να μπούμε στο νόημα της εξέγερσης των υπόδουλων Ελλήνων και να τους ευγνωμονούμε καθώς εμείς σήμερα αναπνέουμε τον αέρα της ελευθερίας

Η Διοίκηση

1821-2021



Διακόσια χρόνια πέρασαν από το συγκλονιστικότερο γεγονός που άλλαξε τον ρου της νεότερης ιστορίας του Ελληνικού κράτους.

Πέρασαν διακόσια χρόνια από τότε που οι σκλάβοι Έλληνες είπαν φτάνει πια δεν αντέχουμε άλλη σκλαβιά και πήραν τα όπλα για να αποτινάξουν από πάνω τους τον οθωμανικό ζυγό.

Τα διδάγματα του 1821 είναι και σήμερα για ενότητα – αγωνιστικότητα και ομόνοια για να έχουμε υπόσταση και μέλλον ως Έθνος.

Ρεπορτάζ στις σελίδες 8-9

ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Η μόνη μας ελπίδα είναι ο εμβολιασμός

Η μόνη μας ελπίδα για να επιζήσουμε από την πανδημία του Covid-19 είναι ο καθολικός εμβολιασμός καθώς και η τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Αν θέλουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, να βάλουμε τα καλά μας και να συναντηθούμε με όλους αυτούς που αγαπάμε, να επιστρέψουμε στους δρόμους και να συναντηθούμε με τον υπόλοιπο κόσμο ξανά.

Η μοναξιά και ο σε κατ' οίκον αυτοπεριορισμός δεν συνθιζείται όσο και αν προσπαθεί κανείς. Δυστυχώς όμως αυτή την κατάσταση βιώνουμε σήμερα εμείς οι της τρίτης ηλικίας οι οποίοι παραμένουμε σε κατ' οίκον αυτοπεριορισμό εδώ και ένα χρόνο. Ζούμε μακριά από την πραγματική ζωή, από οποιαδήποτε κοινωνική επαφή. Σε αυτούς τους 13 μήνες έχουμε ζήσει τα πάντα μακριά από τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, μακριά από τους φίλους μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε και που μέχρι χτες ήμασταν μαζί. Τα παιδιά μας για δική τους αλλά και για δική μας προστασία σταμάτησαν κάθε επικοινωνία μαζί μας, φθάνοντας σε σημείο να μας αφήνουν τα αναγκαία για τη συντήρησή μας στο κεφαλόσκαλο του σπιτιού μας. Αυτή ήταν η αρχή της αποξένωσης, η οποία παγιώθηκε σε μόνιμη κατάσταση καθώς και όταν το περασμένο καλοκαίρι χαλάρωσαν τα πάντα εμείς οι ηλικιωμένοι παραμείναμε σε καραντίνα, βλέποντας μόνο νοερά τους δικούς μας ανθρώπους και η μόνη επικοινωνία με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ήταν μέσω του τηλεφώνου. Ήρθε το φθινόπωρο, άνοιξαν τα σχολεία, ξαναέκλεισαν τα σχολεία, εμείς σταθερά στην απομόνωση λες και εμείς είμαστε η κύρια αιτία μετάδοσης της πανδημίας.

Οι συναθροίσεις, οι πορείες διαμαρτυρίας υποκινούμενες από πολιτικά κόμματα

κατά μεγάλο ποσοστό, τα κορωνοπάρτι σε συνδυασμό με την απουσία ή και την μη ορθή χρήση της μάσκας αφήνουν το σκληρό αποτύπώμα τους στην επιδημιολογική καμπύλη σήμερα, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο σημείο κορύφωσης. Ακουστήκαν τα καλά νέα για τους εμβολιασμούς και αναθαρρήσαμε πιστεύοντας ότι πλησιάζει η ώρα που χάρη στον εμβολιασμό θα πάρουμε επιτέλους το απολυτήριο από το στρατόπεδο που είμαστε έγκλειστοι 13 και πλέον μήνες, θα βγάλουμε τις παντόφλες, θα βγούμε έξω για να αναπνεύσουμε τον καθαρό αέρα της λευτεριάς. Είμαστε όλοι πρόθυμοι και ακριβείς στην ώρα του ραντεβού μας, βάζοντας τα καλά μας λες και πηγαίνουμε σε κοσμική δεξίωση. Έγινε πιστεύω μας ότι το εμβόλιο είναι το διαβατήριο για την επιστροφή μας στην κανονική κοινωνική ζωή. Πιστέψαμε ότι έφτασε πλέον η ώρα να δούμε και να αγκαλιάσουμε τους δικούς μας ανθρώπους μετά από ένα χρόνο και πλέον απομόνωσης. Είς μάτην. Τίποτα δεν άλλαξε. Τα καλά μας ρούχα τα βάλουμε και πάλι στις τσουλάπες και εμείς ξανά μέσα στα σπίτια μας απομονωμένοι από τους δικούς μας, ο κόσμος δεν πειθαρχεί στα μέτρα της πολιτείας γιατί έχει κουραστεί, όπως λέει χωρίς να μας προβλη-

ματίσει η πειθαρχία που δείξαμε όλοι στο ξεκίνημα της πανδημίας τότε που όλοι μαζί δώσαμε τη μάχη και την κερδίσαμε.

Σήμερα έχουν συμπληρωθεί σχεδόν τέσσερις μήνες εμβολιασμών και ακόμα δεν έχει δοθεί μία κατατοπιστική και ενημερωτική απάντηση, τι ακριβώς ζωή μπορούν να έχουν οι εμβολιασμένοι. Διαβάζουμε και ακούμε πολλά όσα από εμάς τους τυχερούς κάναμε τις δύο ή και την πρώτη δόση του εμβολίου, αλλά κάποια απτά και άμεσα σφέλη, πέραν της αναφοράς ότι σε περίπτωση που θα κολληθούμε τον ιό γλιτώνουμε τα χειρότερα δηλαδή τον θάνατο. Όμως θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι το μόνο όπλο για την καταπολέμηση της πανδημίας είναι ο γρήγορος εμβολιασμός. Όσο καθυστερεί ο εμβολιασμός και με την απειθαρχία στα μέτρα της πολιτείας που υπάρχει σήμερα από τους πολίτες τα θύματα του κορωνοϊού θα πολλαπλασιάζονται. Χρειάζεται να έχουμε αυτοσυγκράτηση και πειθαρχία στην εφαρμογή των μέτρων και όσο το δυνατό εμβολιασμού αν θέλουμε να ξανασημειώσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δεν υπάρχει άλλη λύση καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα.

Η Διοίκηση



Ευχές για το Πάσχα

Ευχόμαστε από καρδιάς το Άγιο Φως της Αναστάσεως του Κυρίου, να δώσει σε όλους μας τη δύναμη να παλέψουμε και να ηττηθούμε από τα δεινά που μας προξένησε η πανδημία του ιού Covid-19.

Χριστός Ανέστη - Χρόνια Πολλά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΘΑΝΑΤΟΙ

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι σήμερα 12 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από κοντά μας, υποκλιπόντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:

ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ:

Χήρα Λάμπρου ετών 89

ΣΤΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:

Αποθηκάριος ετών 78

ΤΣΑΜΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:

Προϊστάμενος Τμήματος ετών 90

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΟΜΝΑΣ:

Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 88

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:

Αρχιοδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 89

ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ:

Τμηματάρχης Α΄ Προϊσταμένη ετών 88

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ANNA:

Χήρα Χαραλάμπους ετών 90

ΣΙΔΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ:

Χήρα Ιωάννου ετών 87

ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Αρχιτεχνίτης Α΄ Ηλεκτρονικός ετών 61

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:

Ηλεκτροδηγός ετών 94

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:

Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 64

ΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:

Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών ετών 92

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

Δωρεές εις Μνήμην

Η κα. Παναγιώτα Αρβανιτάκη κατέθεσε στη μνήμη του πατέρα της και συναδέλφου μας Ευάγγελου Αρβανιτάκη, το ποσό των 100 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Ο συνάδελφος Σταύρος Πανούτσος κατέθεσε στη μνήμη του αδελφού του Θανάση και του συναδέλφου του Δημήτρη Γεωργακόπουλου, το ποσό των 50 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 01-3164

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1994

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 154

ΤΙΜΗ: 50 Λεπτά

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

Έδρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185-31,

Γραφεία: Πλατεία Λουδοβίκου 1

Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιά 1ος όροφος.

Τηλέφωνα: 210-5228.664, 210-5233.865, 210-4190.755,

210-4221.488 FAX: 210-5243.451

ΕΚΛΟΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος

6932 212755

E-mail: nikosth2004@yahoo.gr

https://www.thrapsaniotis.gr

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς

Θέσβης 7 - Περιστέρι • Τηλ.: 210 5722902

E-mail: anagrafigavalas@gmail.com

www.anagrafi.gr

Δωρεές για το Σωματείο

Μάρτιος - Απρίλιος 2021

- | | | | | | |
|----------------------|---------|------------------------|----------|-----------------------|---------|
| • Σιδέρη Φωτεινή | 10 Ευρώ | • Κοκκίνης Ιωάννης | 50 Ευρώ | • Τζίμας Κώστας | 50 Ευρώ |
| • Τζίμας Κώστας | 50 Ευρώ | • Αρβανιτάκη Παναγιώτα | 100 Ευρώ | • Σιντζανάκης Ιωάννης | 40 Ευρώ |
| • Δημέλης Παναγιώτης | 20 Ευρώ | • Πανούτσος Σταύρος | 50 Ευρώ | • Γεωργιάδης Ιωάννης | 40 Ευρώ |

Ο ακούραστος εργαζόμενος

Ο αγαπητός μου φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Γεωργακόπουλος γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου 1927 στο ορεινό χωριό Ζωριάνο της Φωκίδας. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο Δημοτικό του χωριού του. Εισήλθε στο Γυμνάσιο Λιδωρικίου με εισαγωγικές εξετάσεις και το τελείωσε αρχάς του 1943. Ήταν παντρεμένος με τη χωριανή του Φρόσω, άξια σύζυγο και νοικοκυρά. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά τον Χρήστο και την Κατερίνα.

Όταν τελείωσε το Γυμνάσιο έκανε τον γυρολόγο πουλώντας υφάσματα ανδρικά και γυναικεία. Τον Φεβρουάριο του 1956 διορίστηκε στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους τότε ΕΗΣ ως εισπράκτωρ τροχιοδρόμων - παραλία Αγίου Διονυσίου - Τελωνείο Πειραιώς και τραμ Πειραιώς-Περάματος. Εργάστηκε ως συλλέκτης εισιτηρίων σχεδόν σ' όλους τους σταθμούς. Έγινε προϊστάμενος αμαξοστοιχίας απ' όπου συνταξιοδοτήθηκε το 1986. Ήταν ένας εργαζόμενος ηθικός και αγαπητός στους συναδέλφους του.

Του Σταύρου Πανούτσου
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Την δεκαετία του 1960 του εγένετο πρόταση από τον τότε Γραμματέα του Σωματείου Τάκη Τασούλη για συμμετοχή στις εκλογές, εδέχθη, εξελέγη και τον εξέλεξαν ταμιά. Ήταν πολύ τίμιος, ηθικότατος και είχε την αμέριστη εμπιστοσύνη όλων. Πάντα υποστήριζε το σωστό, χωρίς προκαταλήψεις, συνεπής ιδεολόγος, αμετακίνητος στα πιστεύω του και πάντα πρώτος στους αγώνες των εργαζομένων.

Η απουσία σου αγαπητέ φίλε είναι ιδιαίτερα αισθητή σε μένα. Θυμάμαι με νοσταλγία τις φορές που βρισκόμαστε, πίνουμε το καφεδάκι μας καθώς και τις συζητήσεις που κάναμε για τα παλιά συναδελφικά που είχαμε περάσει.

Αντίο αγαπητέ φίλε,

στον δρόμο της αιωνιότητας θα συναντήσεις πολλούς συναγωνιστές φίλους μας.

Αιωνία η μνήμη σου

ΠΕΝΘΗ

Αυτοί που έφυγαν

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΟΜΝΑΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1933 - 2021

Στις 18 Μαρτίου 2021 έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Κομνάς θύμα και αυτός της πανδημίας που έληξε βαθιά τη χώρα μας. Ο Κομνάς γύρισε πάλι από εκεί που ξεκίνησε,

πριν από πολλά χρόνια γεμάτος όνειρα για την πρωτεύουσα όπου εργάστηκε και πρόκοψε και από τις 20 Μαρτίου επέστρεψε και αναπαύεται στα χώματα της ιδιαίτερης του πατρίδας το Κωσταλέξι Φθιώτιδας. Έφυγε μόνος και αβοήθητος γιατί η υγειονομική κρίση που πλήττει εδώ και ένα χρόνο την οικουμένη δεν άφησε κανέναν από φίλους και συνεργάτες του να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία και ο Κομνάς είχε πολλούς φίλους καθώς ήταν ασιγαπύτος άνθρωπος γεμάτος αγάπη και καλοσύνη. Αγαπητέ συνάδελφε Κομνά ό,τι μένει από τον άνθρωπο που φεύγει από τον μάταιο τούτο κόσμο είναι οι παρακαταθήκες που αφήνει πίσω του για να τον θυμούνται οι εναπομείναντες και εσύ στο διάβα της επίγειας ζωής προσπάθησες και πράγματι άφησες αυτές τις παρακαταθήκες για να υπάρχουν κάθε μέρα στη θύμηση όσων σε γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί σου. Ο Κομνάς ήταν η προσωποποίηση της αγάπης και της καλοσύνης. Ήταν πάντοτε με το χαμόγελο, την καλή κουβέντα και την φιλική συμβουλή. Ο λόγος του είχε αλήθεια, κύρος και ουσία. Τον διέκρινε πάντοτε η κοινωνικότητα, η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, η εντιμότητα, η αγάπη προς τον πλησίον του και η ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Ο Κομνάς ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τα Πράσινα Λεωφορεία των ΕΗΣ με την ειδικότητα του Εισπράκτορα, αργότερα στον σιδηρόδρομο μέχρι τον Μάιο του 1988 που συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας. Ποτέ όμως δεν απομακρύνθηκε από την οικογένεια των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ καθώς και μετά τη συνταξιοδότησή του παρέμεινε ενεργό μέλος του Σωματείου μας πρωτοπόρος σε όλες τις εκδηλώσεις του. Ο Κομνάς υπήρξε ακούραστος εργάτης στη δουλειά του και έχαιρε της εκτίμησης όλων όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν και να συνεργαστούν μαζί του. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Κομνά οι συμβουλές σου είχαν νόημα, είχαν αλήθεια, είχαν ουσία και κύρος, θα μας λείψει η ευγένειά σου, το ήθος σου, ο διάλογος, αλλά κυρίως το χαμόγελό

σου. Φίλε Κομνά γεγονός αναμφισβήτητο είναι και το γνωρίζουμε όλοι ότι από την ημέρα που γεννιόμαστε ο θάνατος είναι η φυσική πορεία μας και εσύ αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Κομνά αν και έφυγες στα κρυφά κτυπημένος από την πανδημία του αιώνα, ευτύχησες να κλείσεις τον κύκλο της ζωής σου και ως άξιος οικογενειάρχης πέρα από τους πολλούς φίλους που απέκτησες στο διάβα της ζωής σου. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Κομνά ανεξίτηλη θα μείνει στο μυαλό και στην καρδιά μας η μορφή σου για να μας οδηγεί σε ανθρώπινα ιδανικά, μακριά από μικρότητες και μισαλλοδοξίες. Αγαπητέ Κομνά όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε και που ζήσαμε κοντά σου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες σε αποκαίρετούμε με μεγάλη θλίψη γιατί θα μας λείψεις. Καλό σου ταξίδι και ας είναι ελαφρύ το σώμα της ιδιαίτερας σου πατρίδας στο οποίο έγειρες να κοιμηθείς.

ΤΣΑΜΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τμηματάρχης Α΄ Προϊστάμενος
Τμήματος 1931-2021

Πλήρης ημερών έκλεισε την επίγεια διαδρομή του ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Βαγγέλης. Σε όλους μας θα μείνει το χαμόγελό του και η προσπάθειά του να ανταποκρίνεται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα χωρίς να δυσχεραστήσει κανέναν συνάδελφο. Ο Βαγγέλης υπήρξε σημαντικός υπηρεσιακός παράγοντας στο τομέα του. Το διέκρινε η πλήρης κατάρτισή του, η αποφασιστικότητά του στην διεκπεραίωση των υπηρεσιακών του αρμοδιοτήτων και η ανάληψη των ευθυνών του. Με γνώμονα πάντα την αντικειμενικότητα και μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας που το μαρτυρεί η μεγάλη του πορεία από τον Κεντρικό Ταμείο της Εταιρείας που για πολλά χρόνια υπηρέτησε αφήνοντας πίσω του ένα έργο που πολλοί θα ήθελαν να το αποκτήσουν και μέχρι σήμερα η εποχή Τσαμητά από τον Κεντρικό Ταμείο συζητάτε κολακευτικά. Ο Βαγγέλης πέρα από ένας αξιόλογος υπηρεσιακός παράγοντας υπήρξε και ένας αξιόλογος συνάδελφος καθώς ήταν πάντα κοντά στους εργαζόμενους συναδέλφους του με την καλή συμβουλή, την καλή κουβέντα, με έναν λόγο που είχε αλήθεια, κύρος και ουσία. Τον διέκρινε πάντοτε η κοινωνικότητα, η συνεργασιμότητα, η εντιμότητα, η αλληλοβοήθεια, η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και η αγάπη προς τον πλησίον του. Ο Βαγγέλης και μετά τη συνταξιοδότησή του το 1993 δεν απομακρύνθηκε

από την οικογένεια των ΗΣΑΠ στην οποία σαν εργαζόμενος έζησε πάνω από 35 χρόνια, εντάχθηκε στο Σωματείο μας και ήταν δραστήριο μέλος μέχρι χθες. Πάντα ήθελε να μαθαίνει τα νέα μας και όταν αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στη Δροσιά της Χαλκίδας νοερά ήταν μαζί μας. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Βαγγέλη όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρξες ένας ξεχωριστός και προικισμένος άνθρωπος με ήθος και εντιμότητα και δεν ξεχνάμε ότι ήσουν πάντα κοντά μας, φίλος και συμπαράστατος. Όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου είμαστε υπερήφανοι για σένα και θα σε έχουμε για πάντα στην καρδιά μας. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Βαγγέλη ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο σε αυτό το μεγάλο σου ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Αιωνία η μνήμη σου.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχιοδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1932-2021

Στις 23 Μαρτίου 2021 έκλεισε τον επίγειο βίο του ο φίλος και συνάδελφος Νίκος και αναχώρησε για την αιωνία ζωή στα 89 του χρόνια. Ο Νίκος εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του οδηγού στα Πράσινα Λεωφορεία μέχρι τη συνταξιοδότησή του τον Οκτώβριο του 1989 ως Αρχιοδηγός. Ήταν αγαπητός συνάδελφος και φίλος με όλους. Ήταν τίμιος, εργατικός και ευσυνείδητος υπάλληλος και έχαιρε της εκτίμησης όλων των συναδέλφων του, συνεργάσιμος χωρίς να δημιουργήσει σε όλο τον εργασιακό του βίο κανένα πρόβλημα και όταν έφτασε η ώρα της συνταξιοδότησης έφυγε αθόρυβα όπως ήρθε. Μετά δε τη συνταξιοδότησή του εντάχθηκε στο Σωματείο μας και σε όλες τις εκδηλώσεις του ήταν πάντοτε μαζί με όλους τους συναδέλφους του συνταξιούχους. Ευχόμεθα ο πανάγθος Κύριος να αναπαύσει τη ψυχή του και να σκορπίσει βάλαμο παρηγορίας στα προσφιλή και αγαπημένα του πρόσωπα. Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Νίκο.

ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
Προϊσταμένη Εσωτερικών Υπηρεσιών
1933-2021

Το άγγελμα του θανάτου της αγαπημένης συναδέλφου μας Σοφίας κατέπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία το πρωινό της 4ης Απριλίου 2021 και επέφερε θλίψη στην καρδιά και την ψυχή όλων μας. Μπορεί από σήμερα η Σοφία να

μπν βρίσκεται πλέον κοντά μας, όμως θα είναι για πάντα στη μνήμη μας, δεν θα σβήσει από τα μάτια μας και μαζί θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε για όσα χρόνια ζούμε.

Αγαπημένη μας Σοφία από την πρώτη μέρα που έφυγες από την πρόσκαιρη τούτη ζωή είναι αισθητή η απουσία σου, μας λείπει η ανάσα σου και ειδικά στο Σωματείο μας που τόσο αγάπησες και πολλά προσέφερες. Στη ζωή αυτή, σε ορισμένους ανθρώπους, δεν αναγνωρίζονται εύκολα τα σύνορα της ψυχής τους, ούτε τα όρια αντοχής τους στις θύελλες και στους τυφώνες της ζωής τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος ξεχωριστός και με πολλές ιδιαιτερότητες στον χαρακτήρα και τις ενέργειές της ήταν η Σοφία Σταθάτου, η οποία με την αγάπη της προς την εργασία και την προσφορά της ως διαρκές καθαρτήριο και αυτοφυές ενσυνείδητο χρέος, στη ζωή αυτή αγωνίστηκε και νίκησε και έτσι όρθια και ευθυτενής διάβηκε τον Ρουβίκωνα και πέταξε για την αιωνιότητα. Αλήθεια είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να θέλεις να γράψεις, να θέλεις να μιλήσεις για κάποιον που έφυγε από κοντά μας όταν αυτός ο κάποιος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και συνεργάτης. Είναι φτωχό και ανήμπορο να μπορέσουμε για να περιγράψουμε σήμερα τα συναισθήματά μας για τον θάνατο της Σοφίας. Η Σοφία ήταν μία ξεχωριστή προσωπικότητα με πολλά προσόντα, με έναν δικό της και ιδιαίτερο καθώς και υποδειγματικό τρόπο ζωής. Ήταν ένα άτομο βαθιά φιλοσοφημένο και κοινωνικά μορφωμένο, καθώς και ιδιαίτερα καλοσυνάτο με τους συνεργάτες της, έχοντας άποψη για όλους που ήταν δίπλα της. Ήταν μία γυναίκα πρωτοπόρος οραματιστής και με πολλές γνώσεις που απέκτησε φιλοσοφώντας τη ζωή. Εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι το 1992 που συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό της Τμηματάρχου Α΄ Προϊσταμένης για πολλά χρόνια. Σε όλο τον εργασιακό της βίο διακρινόταν για την εργατικότητα της καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονταν σε καθημερινή βάση στην Εταιρεία. Έτρεχε να προσφέρει όπου υπήρχε ανάγκη καθώς είχε μία παθολογική αγάπη για τους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και με αυτή την αγάπη έφυγε από τη ζωή. Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε και να μας διαφεύγει μία διαπίστωση που έχουμε κάνει όσοι γνωρίζαμε τη Σοφία, ότι πίσω από μία αυστηρότητα που έδειχνε το παρουσιαστικό της υπήρχε μία χρυσή καρδιά και έτσι θα την θυμόμαστε. Αγαπημένη μας συναδέλφισσα Σοφία, για μας τους συνταξιούχους του ΗΣΑΠ, που τόσο αγάπησες, θα είσαι πάντα ανάμεσά μας. Για μας δεν πέθανες, θα ζεις και θα μας οδηγείς με το παράδειγμα της επίγειας ζωής σου. Καλό σου ταξίδι στην αιωνιότητα.

ΣΤΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αποθηκάριος 1943-2021



Ένας ακόμη συνάδελφος έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2021 εν μέσω καρμαντινας λόγω της υγειονομικής κρίση που πλήττει την υφήλιο που δεν μας έδωσε το δικαίωμα να παρευρεθούμε στην εξόδιο ακολουθία του για να τον κατευοδώσουμε στην τελευταία του

κατοικία και αυτός ήταν ο αγαπητός συνάδελφος Γιώργος Στάγιας που έφυγε σχετικά νέος από τη ζωή. Εργάστηκε πολλά χρόνια στους ΗΣΑΠ μέχρι το 2009 που συνταξιοδοτήθηκε ήταν ένας σεμνός και αγαπητός συνάδελφος που για τα περισσότερα χρόνια ήταν στην αποθήκη υλικού ως Αποθηκάριος, διακρινόταν για την καλοσύνη του και την ευγένειά του, αγαπητός με όλους και πάντα με διάθεση για εξυπηρέτηση προς όλους τους συναλλασσόμενους με την αποθήκη υλικού. Αλλά και όταν συνταξιοδοτήθηκε δεν έμεινε αδρανής γιατί εντάχθηκε στο Σωματείο μας κάνοντας πάντα αισθητή όταν χρειαζόταν την παρουσία του. Αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι προς την αιωνιότητα και ο πανάγαθος Θεός να στέλνει βάλσαμο παρηγοριάς στους δικούς σου ανθρώπους για να σε θυμούνται με αγάπη. Αιωνία η μνήμη σου.



ΠΑΤΗΣΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αρχιτεχνίτης Α΄ Ηλεκτρονικός 1960-2021

Φτωκά είναι τα λόγια για να περιγράψουμε για να περιγράψουμε τα οποία θα ήθελες να κατευοδώσεις στην τελευταία του κατοικία ένα αγαπημένο σου πρόσωπο που μέχρι χτες βρισκόσταν στον ίδιο χώρο εργασίας και μοιραζόσταν μαζί του τις χαρές και τις λύπες της ζωής. Και αυτό είναι πιο δύσκολο όταν πρόκειται για έναν υπέροχο άνθρωπο, φίλο και συνάδελφο τον Παναγιώτη Πάτση που έφυγε από κοντά μας κτυπημένος από τον καρκίνο. Πάλεψε για να βγει νικητής γιατί ήθελε να ζήσει καθώς ήταν πολύ νέος μόλις 60 ετών και είχε πολλά να προσφέρει ακόμα στην οικογένειά του. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε τον νίκησε ο χάρος και τον πήρε από κοντά μας, βυθίζοντας στον πόνο και τη θλίψη όχι μόνο την οικογένειά του και όλους τους συναδέλφους του. Ο Παναγιώτης εργάστηκε στους ΗΣΑΠ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 που συνταξιοδοτήθηκε. Δεν πρόλαβε όμως να χαρεί τη σύνταξή του και να τον χαρούν και οι δικοί του άνθρωποι σαν συνταξιούχο απαλλαγμένο από την εργασία γιατί με το χαρτί της συνταξιοδότησης πήρε και την ασθένεια για αποζημίωση που τον έστειλε στον άλλο κόσμο πολύ γρήγορα. Ο Παναγιώτης ήταν ένας συνάδελφος εργατικός, τίμιος και ευσυνειδητός, εξυπηρετικός προς όλους και πάντα χαμογελαστός. Ο Παναγιώτης είχε μόνο φίλους και όλοι στεναχωρήθηκαν όταν έμαθαν για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε εργαζόμενος ακόμα, είχε όμως την αμέριστο συμπαράσταση όλων των συναδέλφων του που προσπαθούσαν να του γλυκάνουν τον πόνο. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε και πήρε το δρόμο που δεν έχει επιστροφή. Τον νίκησε ο χάρος και τον πήρε από κοντά μας. Στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου μας Παναγιώτη Πάτση το Σωματείο μας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και να τον θυμούνται με αγάπη. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Παναγιώτη ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι και όλοι εμείς οι συνάδελφοί σου θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία η μνήμη σου.

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων – Εκδότης 1957-2021



Στις 20 Απριλίου 2021 έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Γιάννης, η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο κεφάλι μας με το άκουσμα ότι ο Γιάννης δεν ζει πλέον, έτσι απλά χωρίς να γνωρίζουμε πως και γιατί. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή όλοι γεννηθήκαμε και όλοι θα πεθάνουμε, χωρίς να υπάρχει καμία σειρά και καμία τάξη. Ο Γιάννης εργάστηκε στους ΗΣΑΠ ως οδηγός των Πράσινων Λεωφορείων, μετά δε το κλείσιμο της μονάδας συνέχισε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον Σιδηρόδρομο ως Εκδότης Εισιτηρίων. Κατά τη διάρκεια της ενεργούς του δράσης παρουσίασε προβλήματα υγείας που τον υποχρέωσαν να συνταξιοδοτηθεί προσωρινά, καθώς αργότερα κρίθηκε ικανός για εργασία και επανήλθε μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 που συνταξιοδοτήθηκε κανονικά. Ήταν ένας καλός και τίμιος συνάδελφος, αγαπητός με όλους τους συναδέλφους του και συνεργάσιμος μαζί τους. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού συναδέλφου μας Γιάννη και του ευχόμαστε να έχει ούριο άνεμο στο μεγάλο του ταξίδι προς την αιωνιότητα. Αιωνία του η μνήμη.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλεκτροδηγός 1927 - 2021



Είναι γεγονός ότι από τις 21 Απριλίου 2021 ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Νίκος δεν είναι πλέον μαζί μας καθώς πήρε την απόφαση να πραγματοποιήσει το τελευταίο ταξίδι της ζωής του, το ταξίδι που δεν έχει επιστροφή, όμως ο Νίκος θα είναι στη μνήμη μας και μαζί θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, όπως κάναμε όλα τα χρόνια. Είναι σί' αλήθεια δύσκολο να βρεις τα κατάλληλα λόγια για να κατευοδώσεις καθώς πρέπει έναν καταξιωμένο συνάδελφο, έναν φίλο και συνεργάτη, έναν σπάνιο άνθρωπο. Αυτός ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, που με την εργατικότητα του, τον τίμιο αγώνα του, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την ατσάλνια του θέληση και την υπομονή του, κατόρθωσε να αποδείξει περίτρανα τι μπορεί να πετύχει ένας απλός άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, σπουδές και καταρτίσεις, με μόνα εφόδια την πίστη στον Θεό, την αγάπη προς την οικογένειά του και στον άνθρωπο, την εργατικότητα του και τον τίμιο αγώνα του. Ο Νίκος είχε μεγαλείο ψυχής, ήταν με λίγα λόγια η προσωποποίηση ενός καλού συναδέλφου, ενός καλού απλού και γλυκύτατου ανθρώπου, που είναι το ζητούμενο της σημερινής εποχής. Εργάστηκε και σταδιοδρόμησε επαγγελματικά στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ με την ειδικότητα του ηλεκτροδηγού μέχρι τον Φεβρουάριο του 1987 που συνταξιοδοτήθηκε. Ο Νίκος και μετά τη συνταξιοδότησή του παρέμεινε στο πλευρό των συναδέλφων του συνταξιούχων από τις τάξεις του Σωματείου μας δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον

του για τα τεκταινόμενα σε αυτό μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του. Είχε έμφυτη μέσα του την καλοσύνη, την ευγένεια, την σεμνότητα και την αγάπη και όλα αυτά προσπαθούσε να τα μεταδώσει σε όλους εμάς που είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί τους. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ γιατί το φως και η καλοσύνη που σκόρπισε με το πέρασμά του από τον προσωρινό τούτο κόσμο δεν πρόκειται να σβήσει τώρα που έφυγε από κοντά μας. Πάντα θα τον θυμόμαστε και για πάντα θα μένει στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Νίκο, οι ευχές όλων μας θα σε συνοδεύουν στο μεγάλο σου ταξίδι και ευχόμαστε ο πανάγαθος Θεός να κατατάξει την αθώα σου ψυχή μεταξύ των Αγίων και να δίνει βάλσαμο παρηγοριάς στους δικούς σου ανθρώπους που τόσο αγάπησες και που τόσο σε αγάπησαν. Αιωνία η μνήμη σου.

ΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών 1929-2021



Στις 20 Απριλίου και μόλις 4 μήνες μετά τον θάνατο της αγαπημένης του συζύγου Μαρίας έφυγε για πάντα από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος, συνεργάτης και φίλος Γιάννης Λύρης. Μας στεναχώρησε το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε στην εξόδιο ακολουθία του στον κοιμητήριο του Σχιστού και να τον κατευοδώσουμε στην τελευταία του κατοικία όπως ακριβώς θα του άξιζε. Ο Γιάννης εργάστηκε για πολλά χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι τον Φεβρουάριο του 1992 που συνταξιοδοτήθηκε με την ειδικότητα του Εργοδηγού Α΄ Ηλεκτροδηγών. Ήταν το υπόδειγμα του υπαλλήλου και του ανθρώπου, πάντα γελαστός, πάντα εξυπηρετικός, πάντα δίπλα και μαζί με όλους τους συναδέλφους του αντιμετώπιζε τα όποια προβλήματα παρουσιάζονταν στην υπηρεσία του αλλά και στη ζωή του. Ο Γιάννης στο διάβα της ζωής του ήταν ο άνθρωπος ο συνετός, ο πράος, ο έντιμος, ο εργατικός, ο καλός και προκομμένος οικογενειάρχης. Δεν θα μπορούσε όμως να αποφυγεί την μοίρα που είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους, όποιος γεννιέται αργά ή γρήγορα θα φύγει κάποια μέρα από την επίγεια ζωή. Αυτός είναι ο φυσικός και αμετάβλητος κανόνας της ανθρώπινης ζωής και το μόνο που μένει είναι τι αφήνει πίσω του κανείς και εσύ φίλε Γιάννη αφήσες πλούσιο έργο για να σε θυμούνται όλοι με αγάπη. Ήσουν πάντα δίπλα μας και μαζί μας και ως εργαζόμενος αλλά και μετά τη συνταξιοδότησή σου ήσουν δίπλα στον συνάδελφο συνταξιούχο με την εγγραφή σου στο Σωματείο σου που πάντα έκανες αισθητή την παρουσία σου σε όλες τις εκδηλώσεις του. Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιάννη σε ευχαριστούμε για τις παρακαταθήκες που μας κληρονομήσες, όσο ζούμε θα σε έχουμε στηθύμνησή μας και θα προσευχόμαστε για την ανάπαυση και τη σωτηρία της ψυχής σου. Καλό σου ταξίδι και αιωνία η μνήμη σου Γιάννη Λύρη.

8 Μαρτίου// Ημέρα της Γυναίκας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου είναι περισσότερο επίκαιρη όσο ποτέ και έρχεται να ενισχύσει την αξία του γυναικείου φύλου που ανεξαρτήτου χρώματος, ηλικίας και στάτους μάχεται για την εξάλειψη των ανισοτήτων σε κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που ορθώνουν το δικό τους τείχος απέναντι σε πρακτικές φόβου, ανέχειας, κακοποίησης, καταναγκασμού.

Η 8η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε στην Γ΄ Διεθνή Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών Γυναικών που έγινε στην Κοπεγχάγη το 1910, μετά από πρόταση της Γερμανίδας επαναστάτριας Κλάρας Τσέκιν. Όμως θα πρέπει να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω, τότε που οι εργαζόμενες γυναίκες στα εργοστάσια υφαντουργίας της Νέας Υόρκης επαναστάτησαν καθώς δεν άντεχαν άλλο τον εξευτελισμό των αφεντάδων και αποφάσισαν να αποτινάξουν τον ζυγό της υποτέλειας και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, όπως ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καλύτερα μεροκάματα και το κυριότερο αναγνώριση της προσωπικότητάς τους, καθώς μέχρι τότε η γυναίκα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση

σε όλα τα επίπεδα όπως εργασία, απολαβές αλλά και το κυριότερο στην μη αναγνώριση της ως ισότιμο άτομο έναντι του άνδρα. Υπήρξαν εποχές, όχι πολύ μακρινές, που τη γυναίκα τη θεωρούσαν αντικείμενο και όχι ανθρώπινο όν. Ήταν κτήμα και όχι σύντροφος και συνοδοιπόρος του άνδρα. Ήταν τότε που πήραν την απόφαση αυτές οι γυναίκες των υφαντήριων της Νέας Υόρκης 8 Μαρτίου 1857. Όμως και σήμερα, αν και πέρασαν 164 χρόνια πάρα τις κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις και τους αγώνες διαφόρων ατόμων με προσωπικότητα, αλλά και των ιδίων των γυναικών. Σήμερα όμως έφτασε η ώρα της Ελληνίδας γυναίκας η οποία αποφάσισε ανοικτά να μιλήσει για τις ανοικτές πληγές, χωρίς να φοβάται πλέον το τι θα πει ο κόσμος και όλα τα προβλήματα τα έκρυβαν κάτω από το χαλί και να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Η Ελληνίδα Γυναίκα αποφάσισε να εκφράσει δημόσια, κρυμμένα μυστικά που μέχρι σήμερα ήταν βαθιά κατακωλυμένα στην ψυχή της. Η πανδημία έφερε στο φως τις κρυμμένες πτυχές αυτής της μάχης για την κατοχύρωση βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Όχι μόνο γιατί οι γυναίκες ήταν κατά κύριο λόγο τα θύματα της ενδοοικογενειακής

βίας που ανθίζει την περίοδο του λοκντάουν αλλά κυρίως γιατί οι γυναίκες απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού παγκοσμίως, σήκωσαν στην πλάτη τους το βάρος της περιθαλψής των ασθενών, πληρώνοντας πολλές φορές με την ίδια τη ζωή τους το ενδιαφέρον και την φροντίδα που έδειξαν στη διάρκεια του κύματος του κορωνοϊού για τον συνάνθρωπό τους.

Σήμερα οι γυναίκες όλης της υφήλιο θα πρέπει να θέσουν σκοπούς στη ζωή τους και να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αγωνιστούν συσπειρωμένες αλλά και αλληλέγγυες για να καταπολεμήσουν και να αποβάλλουν πρώτα από μέσα τους και ύστερα από την κοινωνία τα κατάλοιπα του παρελθόντος και να ανατρέψουν τα έθιμα μιας αναχρονιστικής παράδοσης αιώνων που είναι ακόμη και σήμερα, τροχοπέδη στη ζωή τους και στην κοινωνική τους αναγνώριση. Είναι στο χέρι τους να αποδείξουν ότι έχουν ουσιαστική συμβολή στα σημερινά επιτεύγματα της ανθρωπότητας, αρκεί όμως να κάνουν την επανάστασή τους για να το αποδείξουν και να καταλάβουν τη θέση που τους αξίζει στη ζωή και στην κοινωνία.

Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που υπάρχει μετά τη ψήφιση του Νόμου 4387/2016 όπου σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να είχε γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεών μας από την πολιτεία και ακόμη δεν έχει γίνει, το Δ.Σ. κάλεσε τους νομικούς μας συμβούλους Λουκά Αποστολίδη και Βασίλη Βασιλόπουλο να συζητήσουμε το θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεών μας που εκκρεμεί δυστυχώς από τη γραφειοκρατία της Διοίκησης από το 2016. Η συζήτηση έγινε στις 5 Μαΐου όπου οι νομικοί, μας ενημέρωσαν διεξοδικά ότι μπορούμε άμεσα να καταθέσουμε αγωγές στη βάση του νομικού πλαισίου των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων (ν. Κατρούγκαλου, ν. Βρούτση) και των νομολογιακών δεδομένων του ΣτΕ με τις αποφάσεις της Ολομέλειας το 2019 και το 2020 και τις αρχές της αναλογικότητας και ισότητας εισφορών – παροχών.

Προς τούτο θα συγκροτηθεί ομάδα επεξεργασίας των δεδομένων και του επανυπολογισμού, όπως πιστεύουμε δίκαια και νομικά, διότι στις αγωγές μας το αίτημά μας θα πρέπει να είναι απολύτως συγκεκριμένο.

Στην αρχή θα κατατεθούν οι αγωγές και στις αρχές του 2022, θα επιδιώξουμε να καταθέσουμε αίτηση για πιλοτική δίκη για να επιταχυνθεί η επίλυση ενός χρόνιου και πολύ σοβαρού προβλήματος που αφορά το εισόδημά μας.

Για την άμεση διεκπεραίωση και κατάθεση των αγωγών, θα συγκροτηθεί η ομάδα που θα επιταχύνει το έργο μας.

Η πρόταση της δικηγορικής εταιρίας για την κατάθεση και εκδίκαση των αγωγών είναι 100 ευρώ, ο καθένας και 4%+ ΦΠΑ ως αμοιβή. Η αμοιβή αυτή θα καταβάλλεται σε κάθε επίλυση της υπόθεσης δικαστικά, διοικητικά και νομοθετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Σωματείου, αλλά και στα γραφεία της δικηγορικής εταιρίας Λουκάς Αποστολίδης και Συνεργάτες: 2103610116 – 2103619650.

Κωφεύει και αδιαφορεί η Πολιτεία

Η Πολιτεία όχι μόνο κωφεύει αλλά αδιαφορεί και αποφεύγει να μας ενημερώσει σχετικά με την εφαρμογή των νόμων που αυτοί έχουν ψηφίσει και δεν τους εφαρμόζουν.

Ζητήσαμε με επιστολές καθώς και με εξώδικα προς τους αρμόδιους Υπουργούς και τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να

εφαρμόσουν και για το δικό μας ταμείο τις εφαρμογές των νόμων 4387/2016 και 4670/2020 για επανυπολογισμό των συντάξεών μας. Όμως το Υπουργείο Εργασίας καθώς και ο e-ΕΦΚΑ αδιαφορούν, χωρίς να μας παρέχουν έστω και την παραμικρή ενημέρωση. Ασφαλώς και γνωρίζετε κύριε Υπουργέ ότι το γεγονός αυτό δεν τιμά κανέναν σας.

Κύριε Υπουργέ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για άλλη μία φορά ζητάμε να έχουμε συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε και διαζώσης τα προβλήματά μας και να προσπαθήσουμε από κοινού την εξεύρεση λύσης των προβλημάτων. Έχουμε υπομονή όμως δεν είναι ανεξάντλητη.

Η Διοίκηση

Πρόβλημα με την Υγειονομική Υπηρεσία

Ένας γιατρός ίσον κανένας

Αυτό ήταν το σκεπτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας με τη συνταξιοδότηση του γιατρού Γεωργίου Κρικέλη οπότε παρέμεινε ένας και μόνος γιατρός στην πάλαι κρατιά Υγειονομική Υπηρεσία των ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

Κάναμε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις από την πρώτη στιγμή στη Διοίκηση των ΣΤΑ.ΣΥ, πήραμε υποσχέσεις ότι θα δοθούν λύσεις και δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Δυστυχώς όμως δεν έγινε καμία ενέργεια και έτσι φτάσαμε σήμερα να μην υπάρχει κανένας γιατρός για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους 2.000 συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών των καθώς ο ένας και μοναδικός γιατρός επιστρατεύτηκε για να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάποιο νοσοκομείο της Αττικής για όσο χρόνο διαρκεί η επιδημία του κορωνοϊού Covid-19 και μέχρι τότε η Υγειονομική Υπηρεσία παραμένει χωρίς γιατρό. Ζητάμε συγνώμη από τους συναδέλφους μας γιατί ειδικά σήμερα με την υγειονομική πανδημία που πλήττει τη χώρα μας δεν μπορέσαμε να πείσουμε τους αρμοδίους παράγοντες να ανταποκριθούν στο αίτημά μας για στελέχωση της υγειονομικής υπηρεσίας. Ήταν πέρα από τις δυνατότητές μας αυτή τη χρονική περίοδο που δεν είχαμε τη δυνατότητα να κινηθούμε όπως γνωρίζουμε και όπως πρέπει.

Κάνουμε έκκληση στη Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. να δείξει τον πρόπονα σεβασμό στον συνταξιούχο που τόσα πολλά προσέφερε στα τόσα χρόνια εργαζόμενος τους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ για να υπάρχει σήμερα η Εταιρεία και η Διοίκηση αυτής θα πρέπει να φροντίσει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Η Διοίκηση

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΤΑ

Μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται από τα ΕΛΤΑ για να φθάσουν στον προορισμό τους η εφημερίδα μας, το ημερολόγιό μας και γενικά η αλληλογραφία μας. Δεν νομίζουμε ότι ο μόνος υπεύθυνος είναι ο κορωνοϊός αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες αιτίες, εσωτερικές του οργανισμού ο οποίος και χωρίς προσφορά υπηρεσιών κάθε λίγο και λιγάκι αυξάνει το κόστος του κομίστρου. Γεγονός είναι ένα, ότι ο οργανισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του γιατί δεν είναι δυνατό επιστολή που ταχυδρομείται από τον Πειραιά να φθάνει στην Ομόνοια μετά από 30 ημέρες. Για τον λόγο αυτό κάποιοι υπεύθυνοι θα πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον.

Η Διοίκηση

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε εκπροσωπείται στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ

Έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Υγείας η πρόταση της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας για την εκπροσώπησή της στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. Η εκπροσώπηση θα γίνεται από τους συναδέλφους Σταύρου Γεώργιο ως τακτικό μέλος και Καλογιαννίδη Ιωάννη ως αναπληρωματικό μέλος. Η απόφαση αυτή του Υπουργείου είναι ένα θετικό βήμα αναγνώρισης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εύχεται κάθε επιτυχία στους δύο αξιόλογους συναδέλφους που θα πρέπει να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στις δύσκολες στιγμές που περνάν σήμερα οι συνταξιούχοι της χώρας μας.

Η Διοίκηση

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Στις 23 Μαρτίου έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης εκ μέρους της πολιτείας των αναδρομικών ποσών που πήραν οι συνταξιούχοι για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016.

Στις 23 Μαρτίου έστειλε δελτίο τύπου για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στις 23 Μαρτίου μας γνωστοποίησε τον ορισμό των εκπροσώπων μας στον ΕΟΠΥΥ.

Στις 29 Μαρτίου με δελτίο τύπου που εξέδωσε διαφωνεί με την κατάργηση του βιβλιαρίου τραπέζης ειδικά για τους υπερήλικες συνταξιούχους.

Στις 30 Μαρτίου με δελτίο τύπου εκφράζει την αγωνία της για τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην καταβολή της σύνταξης στους δικαιούχους.

Στις 13 Απριλίου ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Δημήτρης Ανδρεαδάκης και Βασίλης Αποστολόπουλος είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξί-

μου με θέμα συζήτησης τον εμβολιασμό των συνταξιούχων.

Στις 20 Απριλίου ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Δημήτρης Ανδρεαδάκης συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος I Heal απευθύνοντας χαιρετισμό.

Κυκλοφόρησε το 4σέλιδο ενημερωτικό έντυπο της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας τεύχος 36.

Η Διοίκηση

Αναβάθμιση της Ιστοσελίδας μας

Η παλαιά ιστοσελίδα του Σωματείου μας έκλεισε τον κύκλο της και το Δ.Σ καθώς οι εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου τρέχουν, αποφάσισε την αναβάθμισή της. Θα δημιουργηθεί μία νέα ιστοσελίδα όπου θα μεταφερθούν όλα τα άρθρα, τα αρχεία και τα ένθετα που υπάρχουν στην παλιά χωρίς να πειραχθεί ή να αλλάξει τίποτα. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η παλιά ιστοσελίδα θα εξακο-

λουθεί να δουλεύει και θα σταματήσει μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς και της έναρξης της νέας. Την όλη ευθύνη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Σωματείου μας θα έχει η γραμματέας κα. Ελευθερία Αντωνίου.

Πληροφορίες στο email του Σωματείου και στο τηλέφωνο 210-4190.755.

Η Διοίκηση

Παράταση ή Διορισμός Προσωρινής Διοίκησης του Σωματείου

Στο Πρωτοδικείο Πειραιά αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα θα προσφύγει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας για να ζητήσει παράταση ή διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου για μετά την 30η Ιουνίου με το σκεπτικό ότι όταν μετά τις 14 Μαΐου που θα υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης των μελών μας στην περιφέρεια μετά τον εγκλεισμό μας για πάνω από έξι μήνες

στην Αθήνα θα είναι αδύνατο να πάμε για εκλογές Ιουλίου, Αύγουστο, καθώς όλοι θα είναι εκτός Αθηνών. Δεν θέλουμε Γενική Συνέλευση και εκλογές με την παρουσία λίγων συναδέλφων και πρόθεσή μας είναι να πραγματοποιηθούν αυτές μετά τον Σεπτέμβριο όταν όλοι θα έχουμε επιστρέψει στη βάση μας.

Η Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,

Όλοι σήμερα ζούμε μία μεγάλη υγειονομική κρίση, αντιμετωπίζουμε μία πανδημία που παρότι έχουμε στη διάθεσή μας το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού δεν έχουμε πειστεί όλοι, η μόνη μας σωτηρία είναι το εμβόλιο, δυστυχώς υπάρχουν πολλές ανεξήγητες αντιρρήσεις για την εφαρμογή του και αυτό είναι σε βάρος όλων μας.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας καταβάλλει προσπάθειες για να βρίσκεται όσο είναι δυνατό κοντά σας. Προσπαθήσαμε παρ' όλους τους κινδύνους να διατηρούμε ανοικτά τα γραφεία του Σωματείου για να έχουμε μία άμεση επικοινωνία μαζί σας. Ασφαλώς και θα υπάρξει κάποιος καλοθελητής και θα μας πει, αφού δεν σας υποχρεώνει κανείς γιατί το κάνετε αυτό. Απαντάμε εμείς έτσι κρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε με την ευθύνη που έχουμε απέναντι σε όλους τους συναδέλφους μας και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τη λήξη της θητείας μας στο Δ.Σ. του Σωματείου. Όταν γίνουν εκλογές τότε το νέο Δ.Σ. ας πράξει ό,τι αυτό θεωρεί σωστό και εμείς θα το χειροκροτήσουμε.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,

Για μία εισέτι φορά απευθυνόμαστε σε σένα και ζητάμε τη βοήθειά σου και τη συμπαράστασή σου στα θέματα που ανακύπτουν καθημερινά και ζητούν λύσεις.

Η Διοίκηση

1. Να ενημερώνεις άμεσα όταν αλλάξεις διεύθυνση κατοικίας καθώς και αριθμό τηλεφώνου για να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σου και να σου αποστέλλουμε ό,τι έγγραφο είναι για δική σου ενημέρωση.

2. Νέα συνάδελφισσα – νέε συνάδελφε θα πρέπει να γνωρίζεις ότι για να γίνεις μέλος του Σωματείου θα πρέπει να επικοινωνήσεις μαζί του.

3. Να ενημερώνεις το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου άμεσα όταν επέρχεται η οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή σου κατάσταση, όπως θάνατος μέλους, γάμος παιδιών, γεννήσεις, βαπτίσεις, επαγγελματική επιτυχία των παιδιών και γενικά ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο γεγονός συμβαίνει στην οικογένειά σου.

4. Και μην ξεχνάς ότι σήμερα με τον αναγκαστικό εγκλεισμό μας στα σπίτια μας λόγω της πανδημίας, όλοι αισθανόμαστε την ανάγκη για μία επικοινωνία μεταξύ μας και αυτό γίνεται μέσω τηλεφώνου καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Σωματείου μας.

Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να αντιμετωπίσουμε τα όποια καθημερινά προβλήματα παρουσιάζονται, από εσάς περιμένουμε να μας τα κάνετε γνωστά.

Η βράβευση των Αριστούχων

Με μεγάλη χαρά καταγράφουμε και φέτος τα παιδιά μας που άριστευσαν και πρόκοψαν στα γράμματα τη χρονιά που πέρασε, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια και κάνουν όνειρα για ένα καλύτερο αύριο. Είμαστε σίγουροι ότι έχουν και τα προσόντα και τη θέληση και θα τα καταφέρουν να αριστεύουν στη ζωή τους. Δυστυχώς φέτος δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τη γιορτή που κάνουμε κάθε χρόνο για να τα τιμήσουμε και να τα επιβραβεύσουμε για την επιτυχία τους καθώς δεν το επιτρέπει η υγειονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας. Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση όπου θα γίνει βράβευση των αριστούχων μαθητών και φοιτητών.

Η Διοίκηση

Πορεία Δικαστικών Υποθέσεων

1) Το Σωματείο μας περιμένει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδικάστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2021 για τα αναδρομικά της επικουρικής σύνταξης καθώς και για τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας. Αφορά όλους τους συνταξιούχους μας.

2) Ενόψει της απόφασης του Αρείου Πάγου για τις αποζημιώσεις των 86 συναδέλφων μας οι δικηγόροι συνεχίζουν να αναβάλλουν τις υποθέσεις για τον ίδιο λόγο που ήταν προγραμματισμένες να εκδικαστούν στο Εφετείο.

3) Περιμένουμε την εκδίκαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της προσφυγής μας κατά της Ελλάδας καθώς με την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις των συντάξεών των. Ζητάμε από το Ελληνικό Δημόσιο να αποδώσει δικαιοσύνη και να αποδώσει στους συνταξιούχους αυτά που τους παρακράτησε παρανόμως.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι και εν μέσω καραντίνας το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις στα θέματα που απασχολούν όλους μας και θα σας κρατά ενημέρους για την πορεία τους.

Η Διοίκηση

Αγωγή κ. Ελένης Λιάπη

Στις 13 Μαΐου θα εκδικαστεί μετά από πολλές αναβολές η αγωγή, που είχε καταθέσει κατά της Διοίκησης του Σωματείου μας η πρώην Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων κα. Ελένη Λιάπη.

Είναι μία υπόθεση που μας λυπεί και μας ταλαιπωρεί αδικώς 7 χρόνια. Γεγονός είναι στην υπόθεση αυτή το Δ.Σ. του Σωματείου μας δεν είχε καμία διάθεση για αντιπαράθεση με τον άνθρωπο Ελένη Λιάπη, διαφορές και μάλιστα μεγάλες είχαμε με την Διευθύντρια του Ταμείου η οποία δεν ήθελε καμία συνεργασία μαζί μας παρ' όλες τις προσπάθειες που καταβάλαμε και τα 3 χρόνια που ήταν διευθύντρια στο Ταμείο Συντάξεων.

Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει σύνεση και να πάψει η ταλαιπωρία μας.

Η Διοίκηση

Με ηλεκτρονικό ραντεβού στα ΚΕΠ

Οι πολίτες προγραμματίζουν άμεσα και με ακρίβεια την επίσκεψή τους στα ΚΕΠ

Διαθέσιμη είναι από την Τετάρτη 31.3.2021 η πλατφόρμα rantevou.kep.gov.gr, προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί. Σκοπός είναι να διευκολύνονται να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στο κατάστημα της επιλογής τους άμεσα και με ακρίβεια, αποφεύγοντας ταλαιπωρία και συνωστισμό, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί τις υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς Taxisnet.

Για τη νόμιμη μετάβαση στο ΚΕΠ, μετά την οριστικοποίηση του ραντεβού ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων ραντεβού ή και της παραλαβής του σχετικού αποδεικτικού με e-mail, εφόσον έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο. Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα για την πανδημία το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι 07.30-15.00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 είναι εδώ και παραμονεύει για να μας τυλίξει στα πλοκάμια της και με δική μας ευθύνη καθώς ένα μεγάλο ποσοστό συναδέλφων μας είναι αρνητές του εμβολιασμού, ο οποίος θα είναι η λύση του προβλήματος.

Σας ενημερώνουμε ότι και για τον μήνα Μάιο τα γραφεία του Σωματείου μας θα είναι ανοικτά Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή όπου θα είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε.

Τις άλλες μέρες ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό να βρεθούμε κοντά σας.

Η Διοίκηση

Σας ευχαριστούμε από τα βήθη της καρδιάς μας

Αγαπητές Συναδέλφισσες – Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός που δεν δέχεται αμφισβήτηση από κανέναν μας ότι η χώρα μας τη στιγμή που δεν είχε βγει ακόμα από την 10χρονη οικονομική κρίση, βρέθηκε αντιμέτωπη με μία μεγάλη υγειονομική κρίση, την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Όμως και αυτή η κρίση με τα όσα προβλήματα έχει δημιουργήσει στην κοινωνία μας δεν στάθηκε ικανή να μας κάνει να χάσουμε τη συναδελφική αλληλεγγύη που είχαμε όλα τα χρόνια, από τα εργασιακά μας μέχρι τα σημαντικά καθώς και την αισιοδοξία μας και την αγάπη μας προς το Σωματείο μας και να το στηρίζουμε από το περίσσειμα της αγάπης μας προς αυτό.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, οι ενέργειές σας αυτές, μας γεμίζουν χαρά και μας οπλίζουν με δύναμη και αγάπη για όλους σας αλλά και ευθύνες απέναντί σας. Ευθύνες στο να καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για να μειώσουμε όσο το δυνατό τα προβλήματά μας και να δώσουμε λύσεις όπου είναι εφικτό.

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και αγάπη.

Σας ευχαριστούμε για την έμπρακτη στήριξη του Σωματείου μας.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη ζεστασιά που περιβάλλετε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε..

Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας την ώρα που σας χρειαστήκαμε.

Να είστε δε βέβαιοι ότι και εμείς από την πλευρά μας ότι είμαστε δίπλα σας με αγάπη και σεβασμό.

Η Διοίκηση

Βουτιά εσόδων στον ΕΦΚΑ

Κατακόρυφη πτώση σημείωσαν τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ με το ξεκίνημα του 2021 με τα όποια αποτελέσματα θα έχουν αυτά για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού καθώς ο συνδυασμός παρατεταμένου λοκντάουν και των αναστολών συμβάσεων για πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενους και τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που έβαλαν στον «πάγο» την αγορά εργασίας, οδήγησαν για άλλον έναν μήνα, τα έσοδα από τη μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, που είναι ο μεγάλος αιμοδότης του ασφαλιστικού συστήματος, σημείωσαν πτώση 28,5%, καθώς μειώθηκαν κατά 244 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2020. Πέρυσι τον Ιανουάριο είχαν εισπραχθεί 855 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φέτος εισπράχθηκαν μόλις 611 εκατομμύρια. Ασφαλώς οι συνεχόμενες μειώσεις των εσόδων του ΕΦΚΑ θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις και θα υπάρξουν άμεσα εις βάρος των συνταξιούχων της χώρας μας. Με τις ανακοινώσεις αυτές η πολιτεία κτυπά το καμπανάκι ότι γρήγορα θα φέρει στη βουλή νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Η Διοίκηση

Φορολόγηση Αναδρομικών

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, στα ποσά που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι τον Οκτώβριο του 2020 για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 θα έπρεπε να επιβληθούν φορολογικοί συντελεστές που ξεκινούν από 22% και φθάνουν έως 45%, ενώ στην περίπτωση που τα συνολικά εισοδήματα των συνταξιούχων υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ για τα έτη 2015 και 2016 θα πρέπει να επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με αποτέλεσμα όλοι όσοι πήραν αναδρομικά θα είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν στον κράτος σχεδόν τα μισά από όσα πήραν. Αυτό βέβαια είναι μία κατάφορη αδικία, γιατί όχι μόνο δεν δόθηκαν τα αναδρομικά εντόκως καθώς δόθηκαν βάση δικαστικής απόφασης, έρχεται η πολιτεία εκδικητικά να ζητά μέσω της εφορίας τα μισά από αυτά που έδωσε. Όλες οι συνταξιοδικές οργανώσεις είδαν το θέμα πριν υλοποιηθεί η απόφαση και αντέδρασαν με επιστολές διαμαρτυρίες μέχρι και επε-

ρώτηση στη Βουλή έγινε για το θέμα αυτό. Η πολιτεία αντιλήφθηκε εγκαίρως την αδικία αυτή και σύμφωνα με δήλωση του αρμοδίου Υπουργού Οικονομικών τα αναδρομικά που δόθηκαν στους συνταξιούχους τον Οκτώβριο του 2020 θα φορολογηθούν με συντελεστή 20%, όπως φορολογήθηκαν και τα αναδρομικά τον Δεκέμβριο του 2018.

Η Διοίκηση

Αναδρομικά Συντάξεων

Καθημερινά μας βομβαρδίζουν τα Μ.Μ.Ε., τηλεόραση και έντυπος τύπος, ότι από μήνα σε μήνα θα δοθούν αναδρομικά στους συνταξιούχους που είχαν υπηρεσία πάνω από 30 χρόνια. Για το θέμα αυτό συναδέλφισσες και συνάδελφοι υπεύθυνα σας ενημερώνουμε ότι δεν ισχύει για τους συνταξιούχους του ΗΣΑΠ καθώς όπως αναφέρουμε σε άλλη στήλη δεν έχει γίνει ακόμη ο επανυπολογισμός των συντάξεών μας και δεν υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ, από τον οποίο εξωδίκως ζητάμε να μας απαντήσει το πότε θα γίνει. Πρώτα θα γίνει ο επανυπολογισμός και μετά θα δοθούν αν θα δοθούν αναδρομικά για αυτούς που είχαν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Κλείστε τα αυτιά σας στις σειρήνες και τα παχιά λόγια σε αυτούς που καθημερινά μας βομβαρδίζουν με κούφια λόγια. Όταν υπάρξουν νέα εμείς θα σας ενημερώσουμε άμεσα. **Η Διοίκηση**

Φορολογικές Δηλώσεις

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020 θα αρχίσουν στο τέλος Μαΐου, με προθεσμία λήξης στις 28 Ιουλίου. Θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής μέχρι τις 27 Αυγούστου και οι πύλες του Taxisnet να παραμένουν

ανοιχτές για να δέχονται ως εμπρόθεσμες τις δηλώσεις των φορολογουμένων. Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν τη δήλωσή τους τον Αύγουστο θα μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε επτά δόσεις, με δύο δόσεις τον Αύγουστο. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέχρι τον Ιούλιο μπο-

ρούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε οκτώ ισόποσες δόσεις από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2022. Όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ θα κερδίσουν έκπτωση 3% στο εκκαθαριστικό, η εξόφληση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

Η Διοίκηση

Ελπίδα φέρνει η νέα χρονιά

Η ανατολή της νέας χρονιάς βρήκε την κοινωνία μας ανεμοδαρμένη, ζαλισμένη και φοβισμένη από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 που είναι η συνέχεια της 10χρονης οικονομικής πανδημίας που έπληξε τη χώρα μας.

Όλοι σήμερα ελπίζουν ότι η έλευση του εμβολίου θα διαλύσει τα μαύρα σύννεφα που επικρέμονται στην ατμόσφαιρα και θα προβάλλει ο ζωογόνος ήλιος ο οποίος θα φέρει τη λύτρωση στην ανθρωπότητα. Όλοι μας και ενώ ακόμη η οικονομική κρίση είναι παρούσα ήρθε η υγειονομική κρίση που δημιούργησε τεράστια θέματα στην κοινωνία με χιλιάδες ασθενείς και θανάτους καθώς και ψυχολογικά προβλήματα στο σύνολο της κοινωνίας. Και εν μέσω των οικονομικών αναγκών και των προβλημάτων υγείας που έφερε ο κορωνοϊός οι Έλληνες πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν και την ελαφρότητα ικανού μέρους των εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όχι μόνο. Πως είναι δυνατό να μας πείσουν ότι ενδιαφέρονται για το σύνολο της κοινωνίας με την ανεύθυνη, ανόητη και άσκοπη φλυαρία που εκπέμπουν σε καθημερινή βάση από τα Μ.Μ.Ε που τείνει να αντικαταστήσει τον σώφρονα λόγο με πομφόλυγες και να υποκαταστήσει τη σώφρονα σκέψη με παιδα-

ριώδεις συλλογισμούς. Είναι να απορεί κανείς πότε και που βρίσκουν τον καιρό να συλλογιστούν, να διαλογιστούν με τους άλλους και με τον εαυτό τους οι φλύαροι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού που τρέχουν σαν τον Σαρλώ από τηλεοπτικό σταθμό, από τηλεπαράθυρο σε τηλεπαράθυρο με πολλές εμφανίσεις την ημέρα και σε διαφορετικά μέσα. Ευχή όλων μας είναι ότι σύντομα θα σταματήσει αυτός ο ευτελισμός και θα επανέλθει στο τραπέζι της συζήτησης ο σοβαρός διάλογος με επιχειρήματα και να πάψει ο ανούσιος μονόλογος. Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κατά καλή συγκυρία ή κατά ευτυχή ανθρώπινη προνοητικότητα γιορτές στο τέλος κάθε χρόνου, είναι καθιερωμένο να συνοδεύονται από μεγάλες γιορτές που ασφαλώς αλλάζουν το κλίμα και την ατμόσφαιρα και δίνουν, έστω και προσωρινή διαφυγή από τη σκληρή καθημερινή πραγματικότητα. Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αναμένονταν να αφήσουν την κατφύλαξη και να μεταθέσουν τη θλιβερή και καταπιεστική πραγματικότητα στο άμεσο μέλλον. Δυστυχώς όμως τα φετινά Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά του 2021 βρήκε την κοινωνία να υποφέρει από την παγκόσμια υγειονομική κρίση που έχει προκαλέσει εκατομμύρια θανά-

Του Ευθυμίου Ρουσιά προέδρου του Σωματείου



τους και τεράστιες οικονομικές καταστροφές.

Όσο όμως κι αν ο απολογισμός της χρονιάς που έφυγε, είναι οδυνηρός για την ανθρωπότητα με αριθμούς και δεδομένα τα οποία αδυνατεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους, τίποτα δεν μας εμποδίζει να ατενίσουμε το μέλλον με άλλα χρώματα, με άλλους αριθμούς, με περισσότερα αλλά μετρημένα αισιοδοξία. Γιατί το αύριο μετά την εισοδο στη ζωή μας του ζωογόνου εμβολίου, μας επιτρέπει να προσδοκούμε και να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Το μέλλον μας προσφέρει και την ευκαιρία να επικαλούμαστε υπέρτερες ευνοϊκές δυνάμεις και να αναμένουμε ότι θα διαλυθούν τα σύννεφα που σήμερα σαν δαμόκλειο σπάθη είναι πάνω από το κεφάλι μας. Με στήριγμά μας την υπομονή και καταφυγή μας την ελπίδα υποδεχθήκαμε τη νέα χρονιά με την ευχή όλων μας, η νέα χρονιά να πάρει την θλίψη, τον πόνο και την αγωνία που μας διακατέχει και να μας δώσει το δικαίωμα της ζωής. Να βιάσουμε ξανά τη χαρά της ζωής, χωρίς πόνο, να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και ο καινούριος χρόνος να μας φέρει πίσω ό,τι μας στέρησε ο χρόνος που έφυγε. Υγεία σε όλους μας και να επιστρέψει η ανακούφιση στις ψυχές μας και το χαμόγελο στα χείλη μας.

Έχουν ευθύνη και οι πολίτες αλλά την μεγάλη ευθύνη την έχει η Πολιτεία και οι πολιτικοί μας

Ακούστηκε από το βήμα της Βουλής και από το στόμα του αρμοδίου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ότι μέσα σε 50 μέρες πραγματοποιήθηκαν 635 διαδηλώσεις και μάλιστα τη στιγμή που η υγειονομική πανδημία είναι σε έξαρση με χιλιάδες νεκρούς και νοσηλευόμενους στις εντατικές των νοσοκομείων. Ασφαλώς και άλλοτε γίνονταν διαδηλώσεις, αλλά ούτε τόσο συχνά ούτε καταλύοντας προκλητικά τα μέτρα υγεινής προστασίας που υπάρχουν σήμερα λόγω της πανδημίας.

Αλήθεια αναρωτηθήκαμε όλοι μας τι τραγικές συνέπειες είχαμε από αυτές τις 635 διαδηλώσεις στην Ελληνική Επικράτεια; Όλα αυτά συνέβηκαν σε μία εποχή αυστηρών μέτρων περιορισμού λόγω του κορωνοϊού, και μάλιστα με τις τελευταίες του μεταλλάξεις όταν οι κεντρικοί δρόμοι και οι πλατείες παρουσίαζαν μάζες συνωστισμένων ατόμων χωρίς μάσκες και μη τηρώντας τις αποστάσεις. Η μεταδοτικότητα του ιού, λόγω και των κραυγών, ήταν πασιφανής. Ο οποιοσδήποτε συμμετέχων στις εκδηλώσεις αυτές μετέδιδε αστραπιαία τον ιό και ασφαλώς μετά θα μπορούσε να τον μεταφέρει και στο σπίτι του με τα γνωστά αποτελέσματα.

Τραγική συνέπεια ήταν και η σύγκρουση με την αστυνομία. Δεν αποτελείται από αγέλους η αστυνομία. Είναι αναμενόμενο να συμβαίνουν και λάθη εκ μέρους των με-

λών της, δεδομένης και της κοπώσεως, τα λάθη ήταν αναπόφευκτα. Πως είναι δυνατόν να επιτηρήσει η αστυνομία 635 διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε διάστημα 50 ημερών; Ασφαλώς δεν θα πρέπει να λησμονούν οι διοργανωτές καθώς και οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις αυτές, ότι και οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι παιδιά φτωχών οικογενειών που αγωνίζονται στη ζωή τους και δεν έχουν απεριόριστη αντοχή και ότι εκτελούν εντολές.

Τραγική συνέπεια των διαδηλώσεων του συγκεκριμένου τρόπου και χρόνου είναι η ντροπή που νιώθουν οι σκεπτόμενοι Έλληνες. Όπως ανακοινώθηκε, οι μισές από τις 635 διαδηλώσεις έγιναν για συμπάρσταση στον αρχιτρομοκράτη και αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα. Συμπάρσταση στα τόσα θύματα που πήγαν από το χέρι του δολοφόνου αυτού δεν είδαμε από αυτούς που διαδηλώνουν σήμερα. Τραγική συνέπεια των διαδηλώσεων είναι η προβολή των αγρίων ενστίκτων του συνονθυλεύματος των διαδηλωτών, η ζούγκλα του όχλου. Θα μπορούσε να γίνει μία διαδήλωση για κάποιο λογικό αίτημα και στα λογικά πλαίσια δεν ήταν ανάγκη να καταστρέφουν τα πάντα στο διάβα τους οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις αυτές. Αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας τα συνθήματα που ακούονταν στις εκδηλώσεις αυτές όπως «Η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς – Στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο

και η πατρίς – Όταν οι αντάρτες θα μπουέ στην Αθήνα, το Σύνταγμα θα λέγεται Πλατεία Κουφοντίνα – Γεννήθηκα στις 17 του Σεπτέμβρη κ.ά».

Τραγική συνέπεια των επικίνδυνων διαδηλώσεων είναι και η κατάπτωση του πολιτικού λόγου. Για λογική αντιπαράθεση υπάρχει το βήμα της Βουλής και δεν είναι ηθικό και ορθό πολιτικά πρόσωπα να συνυπάρχουν με ακραία τρομοκρατικά στοιχεία και να ανέχονται τα συνθήματα αυτά. Δεν μπορεί να ακούγεται από εκλεγμένους πολιτικούς το «Για τις διαδηλώσεις παίρνουμε το ρίσκο της πανδημίας», χωρίς βέβαια να νοιάζονται ότι τα νοσοκομεία είναι γεμάτα ασθενείς θύματα του ιού Covid-19, αυτούς ένα τους ενδιαφέρει, να γεμίζουν οι δρόμοι από διαδηλωτές. Υπάρχει και άλλη τραγική συνέπεια. Η ατιμωρησία. Όταν συλλαμβάνονται αυτοί που λεηλατούν και καταστρέφουν στο διάβα τους ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, αφήνονται ελεύθεροι για να δικαστούν στο προσεχές μέλλον. Είναι καιρός το κράτος να θέσει φραγμό σε όλα αυτά τα παράνομα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφράζουν οι διαφωνούντες τη γνώμη τους και την άποψή τους. Δεν χρειάζονται μαζικές καταστροφές. Οι καταστροφές δεν είναι επαναστάσεις. Είναι κοινωνικές ανατροπές και διαστροφές. Ο νόμος θα πρέπει να έχει εφαρμογή και να ισχύει για όλους.

Ο Εκδότης

Πότε είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε σχέσεις μεταξύ μας οι άνθρωποι;

Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου, τα χαρακτηριστικά από την παιδική ηλικία, η αγάπη και ο αλληλοσεβασμός ως βάσεις και η πίστη στα ιδανικά είναι δίπλα μας σε αυτή τη μάχη που δίνουμε για τη δημιουργία σχέσεων που διαρκεί σχεδόν όσο η ζωή μας. Το ζητούμενο είναι πότε είμαστε έτοιμοι για να δημιουργήσουμε σχέση.

Η οικογένεια και το σχολείο διαδραματίζουν τον ρόλο που χρειάζεται για να γνωρίζουμε πώς να δημιουργούμε σχέσεις. Οι σχέσεις με τα μέλη της οικογένειάς μας, με τους φίλους μας, οι συνεργασίες μας, η ερωτική μας σχέση, όλες έχουν βάσεις, χαρακτηριστικά που έχουν διαμορφωθεί από την παιδική μας ηλικία, ίσως και από τη βρεφική και άλλα που φέρουμε στον χαρακτήρα μας με έναν μυστήριο τρόπο. Η αγάπη και ο αλληλοσεβασμός είναι βάσεις που στηρίζουν κάθε σχέση και μαθαίνονται από νωρίς. Δεν είναι ανάγκη να γίνει ολόκληρο μάθημα για αυτό, καθώς τα βλέμματα, οι αντιδράσεις, ο λόγος μετέπειτα διαμορφώνουν όλο το πλαίσιο, μέσα στο οποίο εμείς θα αναπτύξουμε και θα αναγνωρίσουμε την εξέλιξη των σχέσεών μας. Ίσως δεν είμαστε σχεδόν ποτέ έτοιμοι να δημιουργήσουμε σχέσεις και ίσως δεν φτάνει μία ολόκληρη ζωή για να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό. Αλλά η ομορφιά της ζωής είναι ότι ξεκινάμε να δημιουργήσουμε χωρίς να είμαστε έτοιμοι. Στην παιδική ηλικία, μέσα από μικρές παρέες με συνομηλικούς μας αρχίζουν τα πρώτα συμπτώματα μίας σχέσης φιλικής. Οι τσακωμοί, τα μαλώματα, τα κλάματα, η διεκδίκηση, η ζήλια, ο εγωισμός, όλα καλούνται να βγουν στην επιφάνεια, μέσα στις πρώτες προσπάθειές μας να αισθανθούμε πιο οικεία με τους ανθρώπους που αποκαλούμε φίλους μας. Είναι φυσικό, γιατί τότε ξεκινάμε να βλέπουμε και άλλους ανθρώπους εκτός από την οι-

κογένεια και τους συγγενείς μας, με τους οποίους θα θέλαμε να κάνουμε παρέα. Αυτή η παρέα, όμως, έχει ήδη τα χαρακτηριστικά σχέσης, και ας μην το γνωρίζουμε ακόμα, έχει ευθύνη, όρια και χαρά δημιουργική.

Η επιθυμία για έλεγχο ανατροφοδοτεί πολύ νωρίς το Εγώ μας, πότε ωφέλιμο και πότε όχι. Μέσα σ' αυτή την ατμόσφαιρα μαθαίνουμε τι χαροποιεί και τι στεναχωρεί όχι μόνον εμάς αλλά και τους άλλους, αρχίζουμε να μαθαίνουμε μεγαλώνοντας ποιοι είμαστε και τι θέλουμε μέσα από τις επιλογές μας. Στην εφηβεία δυσκολεύουν όλα λίγο περισσότερο, καθώς μεσολαβεί και ο παράγοντας έρωτας. Πριν προλάβουμε να γνωρίσουμε ουσιαστικά τα μέλη της οικογένειάς μας, πριν προλάβουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και την ποιότητα των φίλων μας, έρχεται άλλος ένας βαθμός δυσκολίας, που είναι η ερωτική σχέση. Στο σημείο αυτό, όλα, ακόμα και αν τα είχαμε σε μία σειρά, μπερδεύονται. Από το σημείο αυτό, για δεκαετίες, καλούμαστε να οριοθετήσουμε, να επουλώσουμε πληγές, να δυναμώσουμε συναισθηματικά και να εξασκήσουμε τα αισθητήριά μας να διακρίνουν και να επιλέγουν. Με απλά λόγια σε όλη μας τη ζωή εξασκούμαστε στην αγάπη, στο αγαθό ή παραδινόμαστε σε κακίες, πάθη, εγωισμούς ή αμφιταλαντευόμαστε μέχρι να αποφασίσουμε τι είδους άνθρωποι θέλουμε να είμαστε, για ποιες πράξεις μας νιώθουμε τιμή, καμάρι και για ποιες δεν νιώθουμε πως πράξαμε αγαθά. Η πορεία αυτή είναι φυσική σε όλα τα παραπάνω στάδια, στόχος της είναι η καλλιέργεια του εαυτού μας σε σημείο που να είναι ικανός να δημιουργεί σχέσεις με βάση το αγαθό και την αλήθεια παρά τις όποιες δυσκολίες, προδοσίες και αδικίες που θα αντιμετωπίσουμε. Πρόκειται για μία μάχη που διαρκεί σχεδόν όσο η ζωή μας.

Ο Εκδότης

Εφαρμογή των νόμων από όλους

Σε μία ευνοούμενη κοινωνία ο νόμος είναι νόμος και καμία παράβαση δεν έχει νομιμοποιητικό πλαίσιο ειδικότερα σε κατάσταση πανδημικής κρίσης. Το νέο περιβάλλον στο οποίο ζούμε όλοι και απολαμβάνουμε τα αγαθά που μας δίνει η ζωή δεν θα πρέπει να έχει χώρο για επαναστατικές ασκήσεις που θα τροφοδοτούνται εσαεί από μία τυφλή καταστολή, αλλά θα διαμορφώνει μία νέα σχέση πολιτών και πολιτείας που θα εδράζεται στο συμπεφωνημένο πεδίο της ασφάλειας και της τήρησης της τάξης ειδικά στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε. Η νέα αυτή σχέση μεταξύ όλων των πολιτών και της πολιτείας, θα είναι γόνιμη για μία επανάκτηση της εμπιστοσύνης του κόσμου, αλλά και μίας διεύρυνσης της πίστης στους νόμους, στους θεσμούς και τους οριοθετημένους κανόνες της Δημοκρατίας μας.

Δυστυχώς όμως η ηγεσία της Εκκλησίας αποδεικνύει για άλλη μία φορά πόσο λίγο λογαριάζει την υγεία του ποιμνίου της, βλέπει μόνο κοντόφθαλμα και δεν βλέπει τα τεράστια προβλήματα που έχει προκαλέσει σε όλη την υφήλιο η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Δεν βλέπει τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν νοσήσει, δεν βλέπει τις χιλιάδες των νεκρών, δεν βλέπει την πείνα, την εξαθλίωση και τη δυστυχία των ανθρώπων. Αλλά ζώντας στο δικό της κόσμο όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Αθηνών «Εμείς δείξαμε ανυπακοή και η Κυβέρνηση έδειξε ανοχή». Οι Μητροπολίτες και όχι η Εκκλησία όπως αναφέρεται σε μία κρίσιμη φάση για την πανδημία, αγνόησαν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που είχε θέσει για να περιορίσει την επέκταση της πανδημίας η Κυβέρνηση, ενώ η πολιτεία αντί να εφαρμόσει τους νόμους περιορίστηκε σε διακριτική αστυνόμευση. Ειδικά τις ημέρες των Παθών της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως του Κυρίου. Γεγονός είναι ότι στις εκκλησίες όλης της χώρας αναδείχθηκε η αρχή ενός νέου δικασμού, πολιτιστικού και πνευματικού. Άνθρωποι περιχαρκαμένοι στον κόσμο τους αυτοί που ηγούνται της Ελλαδικής Εκκλησίας αγνοώντας ότι είναι πολίτες αυτής της χώρας, και απολαμβάνουν αυτά που πλουσιοπάροχα τους προσφέρει η Πολιτεία, ξεχνούν όμως τα καθήκοντά τους και τις υποχρεώσεις τους. Τώρα, αν αποφασίσουν και άλλοι να δείξουν ανυπακοή ακολουθώντας το παράδειγμα εκείνων που αυτοσυστήνονται ως ποιμένες, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, δεν θα φταίνε πρωτίστως οι τελευταίοι. Θα ευθύνονται όσοι επιβραβεύουν τα υποδείγματα απειθείας. Η Κυβέρνηση όμως πως καταπίνει μία τόσο εξευτελιστική ήττα; Η αυστηρότητά τους εξαντλείται στην καταδίκη των επετειακών διαδηλώσεων και των πάρτι των νέων;

Σήμερα μετά από όσα συνέβηκαν και συμβαίνουν καθημερινά καθώς αποδεικνύεται ότι για ό,τι συμβαίνει με την υγειονομική κρίση που μαστίζει την ανθρωπότητα η ευθύνη βαραίνει όλος μας και θα πρέπει όλοι μαζί να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων εάν θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτόν τον άορατο θανατηφόρο ιό.

Ο Εκδότης

25 Μαρτίου 1821 –

200 χρόνια από την

Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ αποτελεί κομβικό ιστορικό γεγονός για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όσον αφορά την ίδια την αυτοκρατορία, σηματοδοτεί την οριστική νίκη των Οθωμανών απέναντι στο Βυζάντιο, αλλά και το τέλος της γεωγραφικής και επεκτατικής πορείας των απογόνων του Οσμάν. Μέχρι τις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα η κοινωνία μένει παγωμένη στον χρόνο, σε ένα σχήμα το οποίο περιγράφεται από σχέσεις κατεκτημένων λαών, υποταγμένων στην απόλυτη εξουσία του κυρίαρχου αφέντη. Για τους ραγιαδες δεν υπάρχει η έννοια της ασφάλειας ζωής και περιουσίας. Απελπισία απλώνεται στις κοινότητές τους, που δεν έχουν τρόπο να αντιμετωπίσουν την άμετρη βία του κατακτητή, που βασιλεύει παντού. Κατά την ίδια περίοδο, στη Δύση, συντελείται επανάσταση του πνεύματος.

Η Αναγέννηση, τροφοδοτημένη και από βυζαντινούς λόγιους, φωτίζει τον αρχαίο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και μεταμορφώνει τις κοινωνίες αλλάζοντας αρχικά αξίες όπως η αισθητική και η γνώση. Η αλλαγή όμως δεν περιορίζεται εκεί. Η αρχή της βιομηχανικής επανάστασης και η κοινωνική μετάλλαξη από τη φεουδαρχική στην αστική κοινωνία οδηγεί σε εξελίξεις δραματικές που φωτίζουν αξίες όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ισότητα. Στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επικρατεί τέλμα. Η αναχρονιστική σχέση κατακτητή – κατακτημένου δεν αλλάζει. Οι Έλληνες ραγιαδες, όμως, γίνονται έμποροι και ναυτικοί, ταξιδεύουν στην Ευρώπη και έρχονται σε επαφή με τις αρχές του Διαφωτισμού και τις αξίες της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Ρήγας Βελεστινλής είναι ο πιο γνωστός από τους λόγιους που καλλιέργησαν τις ιδέες αυτές μέσα στο πλαίσιο του υπόδουλου ελληνισμού. Η Φιλική Εταιρεία με ιδρυτές και πρωτεργάτες τους Νικόλαο Σκουφά – Εμμανουήλ Ξάνθο και Αθανάσιο Τσακάλωφ, αποκτά δυναμική και η μήση νέων μελών απλώνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα,

καθώς η ελευθερία αποκτά νόημα καθαρά εθνικό. Η αποτίναξη του τουρκικού ζυγού αποτελεί το όραμα των πάντων. Του κλέφτη και τα αρματολού, του εμπόρου και του ναυτικού, του προεστού και του χωρικού. Και το 1821 η Επανάσταση ξεσπά. Ο Αγώνας ηρωικός αλλά δύσκολος. Εχθρός ο Οθωμανός, αλλά και η σπανιότητα των μέσων, η έλλειψη οργάνωσης, ακόμα και οι έριδες μεταξύ των επαναστατών. Η επανάσταση όμως κράτησε χρόνια. Οι νίκες περήφανες εναντίον των οργανωμένων οθωμανικών στρατιών. Οι ήττες αρκετές, αλλά πάντα προσωρινές. Οι σφαγές αμάχων από Τούρκους, Τουρκαλβανούς και Αιγύπτιους χαλύβδωναν τους επαναστάτες και συγκινούσαν τη Δύση.

Και το 1827, με την ναυμαχία του Ναβαρίνου, φάνηκε επιτέλους ότι οι θυσίες δεν έγιναν μάταια. Το 1832, μετά από αιώνες, το έθνος των Ελλήνων αποκτούσε για πρώτη φορά έδαφος και ανεξάρτητη κρατική υπόσταση. Μικρό στην αρχή, το Ελληνικό κράτος σε πορεία 200 χρόνων μεγάλωσε και ωρίμασε μέσα από εθνικούς αγώνες. Και σήμερα, όσο και αν γκρινιάζουμε, άξια αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι ένα παγκόσμιο γεγονός τεραστίων διαστάσεων. Κανείς από εμάς τους σύγχρονους Έλληνες δεν μπορεί να συλλάβει σε όλο το μέγεθος και τις εκφάνσεις του το μεγαλείο μερικών χιλιάδων φτωχών και αδύναμων ανθρώπων που στράφηκαν κατά μιας πανίσχυρης Αυτοκρατορίας για να αποκτήσουν την Ελευθερία τους. Είναι πραγματικά μοναδικό το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να κρατήσουν το πρώτο Ελληνικό Κράτος. Πολλά χρόνια σκληρού ένοπλου αγώνα, γεμάτου δοκιμασίες, στερήσεις αλλά και εμφύλιων σπαραγμών. Οι φωτισμένοι και θαρραλέοι αυτοί Έλληνες, όμως, είχαν σχέδιο. Ήξεραν πότε θα χτυπήσουν, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν το αποτέλεσμα. Η Φιλική Εταιρεία είχε οργανώσει ιδανικά την έναρξη του ένοπλου Αγώνα. Από το 1818 εγγρά-

φονται στους κόλπους της χιλιάδες Έλληνες και όχι μόνο, εντός και εκτός ελληνικού χώρου. Είναι αυτοί που θα σηκώσουν το βάρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και θα ενισχύσουν οικονομικά τον αγώνα από το εξωτερικό.

Το 2021 γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια από την έναρξη του αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Και όπως στα γενέθλια γιορτάζουμε αυτό καθαυτό το γεγονός της γέννησης, έτσι και φέτος οφείλουμε να ανατρέξουμε στο έναυσμα των ιστορικών γεγονότων που καθόρισαν ποιοι και τι είμαστε σήμερα ως έθνος και να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε όλους αυτούς που συνετέλεσαν για να υπάρχει σήμερα Ελληνικό κράτος και εμείς να είμαστε ελεύθεροι Έλληνες πολίτες.

Διακόσια χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το συγκλονιστικότερο γεγονός που άλλαξε τον ρου της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. 200 χρόνια από τότε που ένας μικρός λαός αποφάσισε, μετά από τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, να αποτινάξει από πάνω του τον οθωμανικό ζυγό και να πολεμήσει για την ανεξαρτησία και την ελευθερία του. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, ο καθένας με όποιον τρόπο μπορούσε, συνέβαλε στον ιερό αγώνα που δινόταν με ηρωικές μάχες, σε θάλασσα και στεριά. Στο πλευρό των ξεσηκωμένων Ελλήνων, αναρίθμητοι πολίτες από όλες σχεδόν τις χώρες του δυτικού κόσμου, οι οποίοι, εμπνευσμένοι, όχι μόνο από τη γενναιότητα των επαναστατών, αλλά και από τα ιδανικά των προγόνων τους, των αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή, θεώρησαν χρέος τους να συνδράμουν στον αγώνα προσφέροντας χρήματα, υλικά αγαθά και πολεμοφόδια. Όσο σημαντική όμως κι αν ήταν αυτή η προσφορά, ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους πολυάριθμους Φιλέλληνες κατέχουν εκείνοι που βρέθηκαν να πολεμούν στήθος με στήθος εναντίον των Τούρκων. Οι περισσότεροι γόνιμοι εύποροι οικογενειών άφησαν την ασφάλεια της πατρίδας τους προκειμένου να αγωνιστούν και σε πολλές περιπτώσεις, να πεθάνουν

για την ανεξαρτησία ενός ξένου λαού. Όλους αυτούς θα πρέπει να γνωρίσει η πατρίδα μας, να τους μελετήσει και να τους τιμήσει όπως τους αρμόζει.

Δύο αιώνες από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και οι υψηλές αξίες της πίστης, της ελευθερίας, της προόδου, της ομοψυχίας και την ενότητας, που ενέπνευσε το απαράμιλλο παράδειγμα των ηρώων προγόνων μας Αγωνιστών, είναι και σήμερα επίκαιρες όσο ποτέ άλλοτε. Το 2021 θα πραγματοποιηθούν από την Πολιτεία και την Εκκλησία επετειακές εκδηλώσεις σε όλη την Ελληνική Επικράτεια στις οποίες θα συμμετάσχουν και αντιπροσωπεΐες κρατών που είχαν ενεργό ρόλο στην επανάσταση του 1821. Η Ελληνική Επανάσταση σηματοδότησε την αναγέννηση του νέου Ελληνισμού, ο οποίος αγωνίσθηκε, ταπεινώθηκε, θυσιάστηκε και τελικά αναστήθηκε και κέρδισε την πνευματική και πολιτική ανεξαρτησία του. Το θαυμαστό επίτευγμα του 1821 προσέφερε στο δοκιμαζόμενο Ελληνικό Έθνος ένα νέο κράτος, το οποίο εισήγαγε στην οικογένεια των ευρωπαϊκών εθνών-κρατών, δίνοντάς του την ευκαιρία για μία νέα κοινή ζωή. Δεν επηρεάζεται πλέον μόνο η Ελλάδα από την Ευρώπη του Διαφωτισμού, αλλά και η Ευρώπη πλέον εμπνέεται από τις αρχές και τις αξίες της ελεύθερης πλέον Ελλάδας. Οι θυσίες των πρωτεργατών της Επανάστασης του 1821 ενέπνευσαν τον υπόδουλο αγωνιζόμενο λαό να δημιουργήσει ήρωες. Είναι εκείνοι που στα στήθη τους παρέμενε άσβεστη η φλόγα για τη λευτεριά και την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου 1821 ανάψανε τη δάδα από το βωμό της ένδοξης ελληνικής ιστορίας, έτσι άναψε, φούντωσε και θέρειψε η ορμή για να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Είναι εκείνοι που πάντα την καρδιά τους πυρπολούσε η φλόγα της πίστεως και άναψαν τη δάδα τη μαρτυρική από το μανουάλι της Αγίας Λαύρας. Είναι εκείνοι οι ωραίοι Έλληνες που μέσα τους έκαιγε η φλόγα της αγάπης προς την πατρίδα και τη θρησκεία και άναψαν τη δάδα

25 Μαρτίου 2021

εξέγερση των σκλάβων Ελλήνων

από τον βωμό της θυσίας. Όμως στην κοινωνία που ζούμε σήμερα πλανάται το ερώτημα αν η θυσία των ηρώων του 1821 συγκινεί τους νεοέλληνες. Δυστυχώς για πολλούς από εμάς τους νεοέλληνες δεν έχουν τη θέση του Μακρυγιάννη η πίστις, του Κολοκοτρώνη ο ηρωισμός, του Καραϊσκάκη η λεβεντιά, του Κανάρη η φλόγα, των Ψαρών η αυτοθυσία, της Χίου το ολοκαύτωμα, της Ύδρας η προσφορά, του Υψηλάντη η θυσία, του Καποδίστρια η ανανδρη δολοφονία, του Μιαούλη η καρδιά, της Μπουμπουλίνας η αντρείοσύνη, του Νικητάρη του Τουρκοφάγου η παλληκαριά, του Αθανασίου Διάκου η θυσία. Το ηρωικό Μανιάκι του Παπαφλέσσα, το Χάνι της Γραβιάς του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο ξεριζωμός των Σουλιωτών, η έξοδος του Μεσολογγίου και τόσο άλλοι που για να τους αναφέρεις όλους θα χρειαστούν τόμοι βιβλίων. Είναι άλλη εποχή λένε οι ανιστόρητοι, ξεχνούν όμως ότι χωρίς αυτούς όλοι εμείς θα είμαστε ακόμη σκλάβοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όποιος σήμερα δεν στρατεύεται με τους ήρωες του 1821 στρατεύεται με τους αρνητές, τους προδότες του έθνους. Ας μην πικραίνουμε άλλο τους ήρωες προγόνους μας. Ας μην τους απογοητεύουμε άλλο. Ας ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας και τότε θα διαπιστώσουμε ότι το άνθος της λευτεριάς άνθισε και μεγάλωσε γιατί το πότισαν με το αίμα τους οι ηρωικοί μάρτυρες του γένους μας. Στην Ελλάδα πλέον του κορωνοϊού, οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης ασφαλώς και δεν θα λάβουν φαντασμαγορικές διαστάσεις, όπως ίσως όλοι θα επιθυμούσαμε. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να λάβουν ουσιαστικές. Οι ήρωες πρόγονοί μας με οδηγό την πίστη τους πρόλαβαν τα οράματα του αγωνιζόμενου γένους. Με τη θυσία τους έδειξαν την έννοια της πραγματικής ελευθερίας, ενσάρκωσαν τα ιδανικά της ειρήνης, κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, μπορούμε να καταφέρουμε το ακατόρθωτο.

Έθνη που θυμούνται, που σέβονται και τιμούν το παρελθόν τους, είναι άξια να θεμελιώνουν, να οικοδο-



μούν και να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στο μέλλον. Το δικό μας έθνος, πρέπει να αγαπάει εξίσου τις μεγάλες, αλλά και τις τραγικές ώρες της ιστορίας μας. Στις τελευταίες, μάλιστα, να σταματάει με προσοχή και ευλάβεια και να τις βλέπει με πόνο και τρυφερότητα. Κάθε φορά σε μία ολόκληρη ζωή, που σιμώνει η μεγάλη μέρα της Εθνικής μας παλιγγενεσίας, όπως και σήμερα που συμπληρώνονται 200 χρόνια από εκείνη την ημέρα της εξέγερσης των ραγιάδων, πολλοί από εμάς, μακριά από εθνικιστικές κορώνες, φυλετικές επάρσεις και ρατσιστικές αλαζονείες, εξακολουθούν να θυμούνται, ανοίγοντας τα κατάστιχα του έθνους μας και ξανακάνοντας τους λογαριασμούς. Λογαριασμούς, σφραγισμένους με το αίμα μαρτύρων. Και ενώ υποβόσκει πάνω από το Κούγκι, τα Δερβενάκια, την Τριπολιτσά, την Γραβιά, την Αγία Λαύρα, την Χίο, τα Ψαρά, το Μεσολόγγι και όλα τα γνωστά αθάνατα τοπωνύμια του μεγάλου ξεσηκωμού φαίνεται πως ξανά ίδια κρίνουμε τη δόλια πατρίδα μας που, δυστυχώς, ούτε τη βλέπουμε σήμερα, ούτε τη ζούμε και το χειρότερο ούτε την αγαπάμε πια. Βλέπετε οι απερίγραπτες και δυσοί-

ωνες συγκυρίες, οι στερήσεις, η φτώχεια και η πτώχευση του Ελληνικού Έθνους και του Λαού έχουν ξεράνει την αγάπη μας στην καρδιά μας. Μια βαριά και πολυσήμαντη σιωπή και πάχνη σκεπάζει στους καιρούς μας την Ελλάδα και τους Έλληνες. Σκεπάζει τις καρδιές μας που ωστόσο πολλές από αυτές με καημό, φιλότιμο και πίστη στοχάζονται τον Ελληνικό Έθνος, ξαναθυμούνται την 25η Μαρτίου του 1821. Ξανακρεμάνε στα μπαλκόνια τις Ελληνικές σημαίες παρά τις ειρωνείες και τους χλευασμούς των λεγόμενων προοδευτικών φωστήρων που ελέω Δημοκρατίας λυμαίνονται την ελληνική κοινωνία. Δεν πανηγυρίζουν, δεν γιορτάζουν τον ανεπανάληπτο γεγονός της κατάκτησης της Ελευθερίας. Δεν σκύβουν στα κατάστιχα που άνοιξαν οι ξυπόλητοι και πεινασμένοι τότε ραγιάδες, δεν διαβάζουν τι κατόρθωσαν να κάνουν έστω και με τα ελάχιστα μέσα που διέθεταν τότε τα παλληκάρια εκείνα που με τις θυσίες τους και το αίμα τους πότισαν το δένδρο της Ελευθερίας. Σήμερα το Ελληνικό Έθνος είναι βαριά πληγωμένο από την παρατεταμένη οικονομική και υγειονομική κρίση και σιωπά. Είναι σιωπή θεσμών, σιωπή

αρετής, σιωπή ιδεών, σιωπή φιλοπατρίας, σιωπή του πνεύματος που όλα αυτά άφησαν αδειανή την καρδιά του Έθνους. Και χωρίς πνεύμα, χωρίς αρετή, το Έθνος δεν ζει. Η αρετή και η υπομονή ήταν η αντοχή του Ελληνικού έθνους και του Γένους κατά τα τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς τους. Τότε που όλα τα σκίαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, η ιστορία μας, η πίστη μας και η γλώσσα μας αποδείχθηκαν τα σωστικά αναχώματα που πάνω τους συντρίφτηκαν η σκλαβιά και η τυραννία. Ατενίζοντας σήμερα το φωτεινό ορόσημο της 25ης Μαρτίου 1821 διακόσια χρόνια μετά ας ανορθωθούμε αποφασιστικά, διώχνοντας από πάνω μας την ηττοπάθεια και ας γίνουμε όλοι μαζί οι φρουροί και οι συνεχιστές των αξιών που απορρέουν όχι μόνο από την εποχή εκείνη, αλλά και από κάθε άλλη εθνική επέτειο, αγωνιζόμενοι για την Πατρίδα, την Ελευθερία, τη Θρησκεία και τη Δημοκρατία. Ας προσκυνήσουμε και ας δοξάσουμε την εύφημη αυτή ημέρα και ας αντλήσουμε από αυτή θάρρος και δύναμη και να γίνουμε τιμητές των προγόνων μας. Εκείνων που πάνω από όλα είχαν την Πατρίδα.

Η Διοίκηση

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Ο ΦΥΣΤΙΚΑΣ

1955-1959

Τα χρόνια εκείνα τα παλιά στην αφετηρία των λεωφορείων (πράσινα των ΕΗΣ) αλλά και του Τραμ την αφετηρία στο σταθμό πλατεία Λουδοβίκου (αργότερα Οδησού) δύο άνθρωποι ήταν απαραίτητοι. Απαραίτητοι; Δηλαδή πάει να πη, μόνιμοι λέει στην αποστολή τους. Ο ένας μεγάλος, κι ο άλλος μικρός. Ο ένας της εταιρείας, κι ο άλλος της ελεύθερης βιοπάλης. Ο πρώτος ήταν ο σταθμάρχης με τη σφυρίκτρα του, κι ο άλλος ο φυστικός με το πανεράκι του.

Ο πρώτος άρχοντας με στολή και πηλίκιο με σιρίτι χρυσό, ερρhythμιζε τις αναχωρήσεις να 'ναι στην ώρα τους. Ο δεύτερος ταπεινός, συνήθως μικρός με κοντά παντελονάκια, κακορίζικος, βιοπαλαιστής, κυνηγημένος από αστυνομικούς και μερικούς εισπράκτορες, κι ας φορούσε άσπρη ποδιά που του φτιαξε η μάνα από κάποια μπελαμάνα δώρο απολυμένου ναύτη του Β.Ν. (Βασιλικό Ναυτικό).

-Μα θα μου πείτε είναι τάχα απαραίτητος κι αυτός;

-Απαραίτητος; τι απαραίτητος; Μια κουβέντα είναι. Αλλά αφού η ζωή τον τοποθέτησε κει, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της και χρήσιμος είναι και άξιος είναι και απαραίτητος είναι, κι ας μη λογαριάζεται έτσι.

Γιατί φίλοι μου συμβάλλει κι αυτός με το πενιχρό μεροδούλι του στο κορεσμό της πολυμελούς οικογενείας του που τη συντροφεύει η πτώχεια. Και το βράδυ τρέχει στο νυκτερινό σχολείο για να φωτιστεί στο δρόμο της ζωής. Άρα τα παραθετικά, χρήσιμος, άξιος, απαραίτητος, αρμονικά του ταιριάζουν και πλάθουν έναν δυνατό, έντιμο και εργατικό άνθρωπο που η κοινωνία του έχει ανάγκη μεγάλη.

Κι αν χρειάζεται το σφύριγμα του σταθμάρχη για να φύγει το λεωφορείο ή το Τραμ δεν είναι λιγότερο χρήσιμος κι ο μικρός φυστικός ώσπου να φύγει το Τραμ ή το λεωφορείο. Στο μεγάλο εκείνο τότε περίμενε, που δημιουργούσε πολυκοσμία – ουρά στη στάση – ο φυστικός, ιδίως τα βράδια του χειμώνα, ήταν η ζεστασιά και απλή ψυχαγωγία του σταθμού.

Η ζεστή κελαδιστή φωνή του, πιο ζεστή και απ' τα φυστικά του αντιλαλούσε ένα γύρω στους αναμένοντες επιβάτες.

-Φυστικά αράπικααα...
Φυστικά να καίνεεε!!!!

Και δώστω περνάει μέσα απ' τους επιβάτες διαλαλώντας και προτείνοντας την πραγματιά του.

-Πόσο ταχεις βρε παιδί; Τον ρωτά κάποιος μεσήλικας επιβάτης.

-Μια δραχμή το σακουλάκι (=μικρή άσπρη με γράμματα σακουλίτσα).

....., φρέσκα, ολόφρεσκα....

-Και πόσα φυστικά έχει μέσα;

Ρωτάει πάλι θέλοντας να πειστεί πως η δραχμή του θα πιάση τόπο.

-Ε! Θα 'ναι; Δεν θα 'ναι;

-Δηλαδή πόσα;

-Για να 'σαι μέσα, σίγουρα πάνω από τριάντα.

-Ας πούμε τριάντα έξι.

-Ας πούμε.

-Θα τα μετρήσω.

-Να τα μετρήσεις.

-Άντε με κατάφερες, πάρτη τη δραχμή δώσε ένα σακουλάκι.

-Ευχαριστώ μπάρμπα, καλοφάγωτα.

Όμως ο μπάρμπα περασμένος στην ηλικία, μαθημένος πια από τα τερίπια της ζωής, ανοίγει το σακουλάκι και μετράει ο αθεόφοβος ένα-ένα τα φυστικά.

Τι ζημιά! Τα βρίσκει 34, όχι 36, δύο λιγότερα. Βλοσυρά γυρίζει στον μικρό φυστικό και του λέει δυνατά.

-Τα φυστικά είναι λειψά, λείπανε. Λείπουνε δύο είναι 34. Μ' έριξες στο μέτρημα.

Μα ο μικρός φυστικός δεν τα χάνει, πανέξυπνος και σπύρτο όπως είναι, μαθημένος στο ρητό «πως ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, γυρίζει κι απαντά.

-Δεν σε γέλασα μπάρμπα, σου είπα πάνω από τριάντα, είναι τριάντα τέσσερα, άλλο τώρα που εσύ θέλεις 36. Έπειτα τα σακουλάκια τα γεμίζει η μάνα μου, όχι εγώ, πιθανόν κάποιος να 'χει και 38.

Ο γέροντας όμως δεν πείθεται συνεχίζει τη μουρμουρα... Σας ξέρω εσάς τους μικροπωλητές, άλλα λέτε και άλλα κάνετε, μοιάζετε με πουλιά ατάγιστα.

Ο μικρός που ακούγοντας το δύσκολο επίθετο ατάγιστος λάμπανε τα μάτια του, μιας και

γνώριμη ήταν η σημασία αφού στην αυλή του σπιτιού τους στο Πέραμα στο κήπο είχανε μια κατσίκια και κάθε πρωί η μάνα του δίνει εντολή.

-Αποστόλη, μην αφήσεις τη κατσίκια ατάγιστη, πήγαινε της χορτάρι να φάει για να κάνη γάλα να πιείτε αύριο.

Ταχύτατα σκέφθηκε, πως θ'άφηνε το γέροντα ατάγιστο αφού λείπανε δύο φυστικά και με γρήγορες κινήσεις ανοίγει ένα σακουλάκι απ' το πανέρι και δίνει δύο φυστικά στο γέροντα, λέγοντας του.

-Άκου μπάρμπα, εγώ είμαι εντάξει και αγαπώ και προσέχω τους πελάτες μου, λάβε λοιπόν τα δύο φυστικά κι είμαστε εντάξει.

Ο γέροντας ευχαριστήθηκε πήρε τα δύο φυστικά, κι είπε.

-Τώρα μάλιστα, τώρα είσαι παιδί τζιμάνι και καραμπουζοκλής, θα παίρνω κάθε βράδυ από σένα φυστικά.

Ένας άλλος δίπλα επιβάτης που παρακολουθούσε την περιέργη αυτή διευθέτηση, πήρε το λόγο και ρώτησε το φυστικό.

-Και δε μου λες τώρα μικρέ, αυτό το σακουλάκι που έχει τώρα σίγουρα λιγότερα φυστικά θα το πουλήσεις και αυτό μια δραχμή;

Ο μικρός όμως ψύχραιμα, σαν να περίμενε μια τέτοια ερώτηση τ' απάντησε.

-Όχι κύριε. Όχι βέβαια! Δεν πουλάω λειψά σακουλάκια και μάλιστα όταν το ξέρω.

-Αλλά τότε τι θα το κάνης το σακουλάκι αυτό;

-Αυτό κύριε, είναι εφεδρικό πλέον, θα καλύπτει πιθανά νέα ελλείμματα μέχρι να ξεπουλήσω.

-Μπράβο σου, σωστά το 'πες, αλλά πως το ξέρεις αφού το ξανάβαλες πίσω μαζί με τ'άλλα;

-Το ξέρω πως δεν το ξέρω. Και συγχρόνως τραβεί ένα μολύβι κάτω απ' τα φυστικά.

-Το σημείωσα με το μολύβι τούτο, δεν το 'δατε;

-Τι μου λες! Μα είσαι τετραπέρατος, Μπράβο και πάλι μπράβο. Δώσε κι εμένα ένα σακουλάκι, και μη φοβάσαι δεν θα μετρήσω τα

Του Χαράλαμπου
Δρακάτου
Προέδρου της
Πολιτιστικής
Ενώσεως Περάματος



φυστικά.

-Ευχαριστώ κύριε, να 'στε καλά. Και συνέχισε.

-Φυστικά αράπικα. Να καίνεεε!!!

-Μπαμπά, πάρε μου κι εμένα φυστικά! Ξεσπά με παράπονο ένα πιτσιρίκι.

Μα ο σοβαρός μπαμπάς δικαιολογεί την διαφορά του.

-Όχι, παιδάκι μου, θα καείς και θα 'χουμε τράβαλα.

-Είπαμε καίνε κύριε, όχι και ζεματάνε.

Καπνένε φυστικά μικροπωλητή, δεν σου φτάνουν οι αστυφύλακες και κάποιοι εισπράκτορες που σε κυνηγάνε, έχεις τώρα και μερικούς μπαμπάδες στην αντιπολίτευση!

Αλλά αυτά δεν τον πειράζουν. Τον έμαθε η ζωή απ' τα μικρά του να μην τον σκιάζει ούτε η μπόρα ούτε το χαλάζι. Και μάλιστα όταν συναντά δυσκολίες όταν κάνει κρύο, κακοκαιρία, τότε γίνεται πιο δυνατό. Ορμάει, μπροστά και πιάνει τόπο το σύνθημά του.

-Να καίνεεε! φωνάζει μ'όλη τη δύναμη, ενώ φουσκώνει η φλέβα στο λαιμό του.

Να καίνε λοιπόν. Να καίνε τα φυστικά να καίει και η ψυχή. Όχι χλιαρά πράγματα άνοστα και κρύα. Όλα ζεστά, με τη φλόγα της καρδιάς.

Αυτή είναι η απόφαση που έβγαλε η ζωή γι' αυτόν. Είναι ένας άξιος βιοπαλαιστής με δράση στα λεωφορεία και στα Τραμ των ΕΗΣ. Εκεί πουλά τα είδος του. Εκεί με τα καλά του λόγια και τη σεμνή του συμπεριφορά μεταδίδει δωρεά τη φλόγα της καρδιάς, της ζεστασιάς, της παιδικής ψυχής, γιατί τέτοια φλόγα χρειάζεται ο κουρασμένος και παγωμένος κοσμάκης.

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας «Ο Ηλεκτρικός» δηλώνει ότι όσα αναγράφονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ απηχούν θέσεις, σκέψεις και απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα κείμενα και όχι κατ' ανάγκη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Ποίημα

Καλησπέρα σας,

Είμαι ο Γιώργος Μπάρμπα, συνταξιούχος του ΗΣΑΠ και θα σας αποστείλω ένα ακόμα ποίημα για την κατάσταση που ζούμε με τον κορωνοϊό για να το δημοσιεύσετε στην εφημερίδα. Σε περίπτωση που θέλετε να το δημοσιεύσετε θα ήθελα να μου το στείλετε στην διεύθυνση Θήρας 98 Κ.Πατνσια με Τκ 10446.Τις υπόλοιπες εκεί που τις στέλνετε.

Το χρόνο Μάρτη κάναμε στον κορωνοϊό
Στον άφαντο αόρατο
Και ύπουλο εχθρό.

Σε εμβόλια οι επιστήμονες
έχουνε καταλήξει
Πιο είναι το καλύτερο
Το μέλλον θα το δείξει.

Τα κρούσματα αν δεν μειωθούν
δεν λήξει η καραντίνα

Και φέτος Πάσχα θα κάνουμε
Ξανά εις την Αθήνα.

Οι νέοι θέλουν να γλεντούν
καλά για να περνούνε
Όμως τον κορωνοϊό
Πάντα τον αγνοούνε.

Ο κόσμος παντα σκέφτεται
πιο εμβόλιο θα κάνει
Πιο είναι το καλύτερο
Να ζήσει μη πεθάνει.

Ο κόσμος έχει βαρεθεί
να στέλνει sms
Χαρτιά για μετακίνηση
Το Χ και υπογραφές.

Θα ήθελε όπως παλιά
ελεύθερη ζωή
Και στην κανονικότητα
Ξανά για να βρεθεί.

Σε ένα χρόνο έχουμε
την τρίτη καραντίνα
Τα πιο πολλά τα κρούσματα
Να είναι στην Αθήνα.
Τα μαγαζιά υποφέρουν
Και ας είναι και κλειστά
στα πάγια τα έξοδα
ΔΕΗ και τα λοιπά.

Αν ζευγάρι παράνομο
σε μπλόκο θα βρεθεί
Σε 600αρι πρόστιμο
θα χει υποβληθεί.

Η μετακίνηση εκτός νόμου
έχει απαγορευτεί
Πολλοί εις τα εξοχικά
Κλείστηκαν εκεί.

Αν προσβληθείς από τον ιό
Κανένας δεν σε θέλει
Και στα ουράνια θα πας
<<σαν το σκυλί στ αμπέλι >>.

Του Γ.Μπάρμπα
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ



Σκέφτονται παντα οι ειδικοί
τον κόσμο μη νοσησουν
Κρεβάτια περιστατικά
Να τ αντιμετωπίσουν.

Απ τα Λιόσια εις το Φάληρο
Αν πας να αθληθείς
Σε 300αρι πρόστιμο
θα πας να υποβληθείς.

Ο κατήφορος του ιού
Είθε να σταματήσει
Και ο παππούς τα εγγόνια του
Να πάει να φιλήσει.

Να πάνε όλα όπως παλιά
Τα μέτρα να αρθουνε
Με προσφιλή μας πρόσωπα
Να επικοινωνούμε.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Σήμερα ανακαλύψαμε την πυρίτιδα;

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν λάβει τους τελευταίους μήνες οι καταγγελίες για ποικιλότητες παρενοχλήσεις που υπέστησαν αθλητές, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι. Κάθε μέρα και άλλο πρόσωπο καταθέτει, όπως και όπου μπορεί, την οδυνηρή εμπειρία που αποκόμισε καθώς προσπαθούσε να εκπληρώσει ένα όνειρό του αξιοποιώντας τα χαρίσματά του. Τότε υπήρξαν κάποιοι που το όραμα το έκαναν εφιάλτη και η προθυμία, ο ζήλος, η ανάγκη συνάντησαν την υποταγή, την προσταγή, την εκμετάλλευση.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο ιερό είναι το δικαίωμα του καθενός να καταγγέλλει παρανομίες τόσο ισχυρό είναι και αυτό της αναγνώρισης του τεκμηρίου της αθωότητας των κατηγορουμένων. Οι τηλεοπτικές εκπομπές για ακόμα μία φορά έγιναν λαϊκά δικαστήρια. Αναμφισβήτητα, η αλήθεια δεν πρέπει να καλύπτεται, υπάρχουν όμως τα αρμόδια όργανα – ανακριτικά και δικαστικά – για να ριζούν άπλετο φως σε όσα ακούστηκαν και γράφηκαν και που αφορούν επώνυμους διαφόρων χώρων. Η διαμόρφωση κλίματος μπορεί να εξυπηρετεί τους καταγγέλλοντες, αλλά δεν βοηθά τους καταγγελλόμενους, ιδίως όταν δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις. Έσπασαν άνδρες και γυναίκες τη σιωπή τους. Επί χρόνια ήταν αχθοφόροι ενός σταυρού δυσβάστακτου. Οι βιασμοί, οι παρενοχλήσεις, οι προσβολές, οι βιαιότητες που δέχθηκαν από επαγγελματίες, ηλικιακά, οικονομικά ισχυρότερους σημάδεψαν τις ψυχές και τα σώματά τους.

Η αντιμετώπιση και η θεραπεία απαιτούν δυνατό χαρακτήρα και ακλόνητο πείσμα. Παρά τήν

όποια καθυστέρηση στο να ανοίξουν στόματα, η κοινωνία θα ωφεληθεί, έστω και τώρα, τώρα σπάει η σιωπή, σπάει η αλυσίδα της σιωπής εκατοντάδων μανάδων, θείων, αδελφών, φίλων που μας είπαν κάποτε να σκάσουμε με τον έναν τρόπο ή τον άλλον και εξακολουθούν να μας το λένε, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να βγουν στην επιφάνεια γεγονότα που τα σκεπάζαμε κάτω από το χαλί για αιώνες καθώς η κοινωνία ήταν τέτοια που δεν το επέτρεπε να βγουν στην επιφάνεια και έπρεπε να έρθει αυτός που θα αναλάμβανε να το πράξει αυτό, χρειαζόταν κάποιος που θα είχε το θάρρος και την τόλμη για να ξεπεράσει το τι θα πει ο κόσμος και να βγει να πει τα όσα είχε βιώσει στα πρώτα του βήματα και που δεν μπορούσε να κρατήσει μέσα του και αποφάσισε να μιλήσει. Μίλησε όχι για να τιμωρήσει τον δυνάστη του καθώς το θέμα είχε παραγραφεί από το δικαιοσύνη, μίλησε για να αφυπνίσει την κοινωνία. Έτσι η μία και ο ένας έγιναν πολλοί έτοιμοι να βγάλουν από μέσα του αυτό που για χρόνια κρατούσαν ως εφιασφράγιστο μυστικό. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα να αντιστραφεί, επιτέλους, η νοοτροπία κάποιων ότι ο υφιστάμενος είναι αντικείμενο για κάθε είδους κακοποίηση και αδύναμος προκειμένου να αντισταθεί σε ορέξεις και επιθέσεις, καθώς και να εκλείψει η απειλή πως όλα είναι λόγια και ότι δεν θα προκόψει. Η όποια συνθηκολόγηση σήμερα θα προξενήσει έκρηξη αύριο και θα τα εκτιναχθέντα θραύσματα θα κάνουν καλό σε πρόσωπα και θεσμούς. Αρκετά μεν από τα διαπραχθέντα αδικήματα είναι περιγεγραμμένα ποινικά, έχουν όμως προξενήσει τραύματα ψυχοσωματικά ισχυ-

ρά και βαθιά ικανά να ταλαιπωρούν το υποσυνείδητο των θυμάτων. Εκείνα φαινομενικά συνηθίζουν να ζουν μαζί τους. Η «συμβίωση» αυτή δεν τους εμπόδισε όμως να επαναστατήσουν, ακόμη και έπειτα από δεκαετίες. Η συνεχιζόμενη ανοχή γίνεται συγκάλυψη και ευνοεί την επανάληψη.

Η μαρτυρία ενός προσώπου είναι, επίσης, θέμα υπό συζήτηση, δεν μπορεί όμως και να λειτουργεί ως άλλοθι για να συνεχίζουν κάποιους τις παρανομίες. Επιπλέον, πρέπει να υπολογίζουμε ότι, αν παγιωθεί η συνήθεια της αναφοράς μόνο από ένα άτομο, με την απαίτηση της άμεσης τιμωρίας, ίσως ευνοήσει συκοφάντες, οι οποίοι για λόγους προσωπικής εκδίκησης να προβαίνουν σε ανυπόστατες καταγγελίες. Ο πειρασμός της μεροληψίας και της προχειρότητας είναι εύκολος και ικανός να παρασύρει τους αρμόδιους σε λάθος αποφάσεις – καταδίκες. Οφείλουμε ταυτόχρονα να παρατηρήσουμε ότι καταδικάζονται αρκετοί προτού ακόμα απολογηθούν και αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Ο αγώνας για την πρωτιά της είδωσης και την τηλεθέαση ακουμπά και τα όρια της ανθρωποφαγίας. Πάντα πρέπει να ελέγχονται η ορθότητα, η σκοπιμότητα και η σοβαρότητα των όσων λέγονται δημοσίως. Όχι γιατί δεν πρέπει να τιμωρούνται οι παραβάτες του νόμου και οι επίορκοι της αποστολής τους, όπου και όπου και αν είναι αυτοί, αλλά πρέπει και να σκεφτούμε τη σπύλωση προσώπων πριν καν αποδειχθεί η ενοχή τους. Ο πανικός σε ώρα κρίσης είναι κακός σύμβουλος, ικανός να πλήξει δικαίους και αδίκους

Του Ευθυμίου Ρουσιά προέδρου του Σωματείου



και να επιφέρει απρόβλεπτες συνέπειες, οδυνηρές παρενέργειες, ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Το κοινωνικό στίγμα είναι ορατό, που δύσκολα φεύγει, ακόμα και αν αποκαλυφθούν σκευωρίες. Ο πέλκευς της Δικαιοσύνης πρέπει να ενεργήσει άμεσα και δυνατά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την προλάβουν οι κραυγές κάποιων, αλλά να την παρακολουθεί η σύνεση των πολλών. Οι δεν ξέρω, δεν είδαν, δεν ήθελαν να ξέρουν και να βλέπουν, άλλοτε σιωπηρά καταδικάζοντας πράξεις, παρενοχλήσεις, άλλοτε καλύπτοντας και πάντα περιφρουρώντας την εικόνα του δυνατού δεν έχουν θέση στη σημερινή κοινωνία. Ωρίμασε πλέον η κατάσταση γύρω από το τι θεωρείται αποδεκτή συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο και οι πρακτικές που παλαιότερα θεωρούνταν «κανονικές», είναι πλέον καταδικαστές, όχι μόνο ηθικά ή κοινωνικά, αλλά και δικαστικά. Η Δικαιοσύνη κρίνοντας αμερόληπτα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα από την κοινωνία τα οποία ασφαλώς δεν είναι σημερινά. Είναι φαινόμενα που υπήρχαν πριν την ανακάλυψη της πυρίτιδας. Όμως θα πρέπει να εκλείψουν.

Η γλώσσα ως αποτέλεσμα έρωτα και αναζήτησης του “γνωρίζειν τὰς τῶν πραγμάτων αἰτίας”

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη Συνταξιούχου ΗΣΑΠ



“Ὅς δ’ ἂν ἄνευ μανίας Μουσῶν ἐπὶ ποιητικὰς θύρας ἀφίκηται, πεισθεὶς ὡς ἄρα ἐκ τέχνης ἰκανὸς ποιητὴς ἐσόμενος, ἀτελής τε καὶ ἡ ποίησις ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων ἢ τοῦ σωφρονοῦντος ἠφανίσθη”.

Πλάτωνος Φαῖδρος 245α

ερμην. Ὅποιος χωρίς την βοήθεια των Μουσῶν* οδηγείται στις πόρτες της δημιουργίας, έχοντας πιστέψει ότι θα γίνει μεγάλος ποιητής* (δημιουργός) μόνο με την τέχνη του ο ίδιος δεν πετυχαίνει, (αλλά) και το δημιουργημά του ως έργο φρόνιμου δημιουργού, αφανίζεται από την ποίηση ὅσων κατέχονται από μανία (πάθος).

Ὅποιος νομίζει, πως τα δομικά στοιχεία τῆς γλώσσας μας είναι αποτέλεσμα εργαστηρίου, ἴσως ξεχνά, πως είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει την αρχή τῆς χιλιετίας πριν από τὸν Ὀμηρὸ και τὸν Ὀρφέα στις απαρχές τῆς εμφάνισης τοῦ ελλόγου ὄντος· αν σκεφτούμε πως στην εποχὴ τοῦ Ὀμηροῦ η γλώσσα μας εἶχε φτάσει σε ανυπέβλητη τελειότητα. Αυτὸς εἶναι ο τρόπος για να στοχαστούμε πάνω στη γλωσσικὴ ὑπαρξὴ και ὅχι να την μεταχειριζόμαστε ὡς βαλσαμωμένο και απολιθωμένο νέκυν εστερημένων ψυχῆς. Εἶναι αναγκαῖο να γνωρίζουμε πως η ψυχὴ εἶναι η αἰτία τῆς εκφραστικῆς δυνατότητας τοῦ ατόμου, και κατόπιν ἐρχεται η Γραμματικὴ Τέχνη. Ἐτσι, γνωρίζοντας αὐτά, μπορούμε να αντιληφθούμε την ποσότητα και την ποικιλομορφία των λεκτικῶν στοιχείων και να μὴν εγκλωβιζόμαστε στην περιπτωσιολογικὴ ἀνάλυση των λέξεων χωρὶς την ικνηλάτηση τῆς γενετικῆς και τῆς ἐξελεγκτικῆς πορείας τους, η οποία οδηγεί στον στοχασμὸ και καταλήγει στην κατανόηση των χαρισμάτων τῆς πορείας αὐτῆς, που δίνει δύναμη και ακριβολογία στην γλώσσας μας. Αὐτὸ, τολμᾶ να πω, πως εἶναι ἓνα ἀπὸ τα χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τοῦ ἐλληνικοῦ γλωσσικοῦ πλοῦτου που την οδηγεί σε ευρύτερες και αφηρημένες ἔννοιες καθὼς και νοητικὰ σχήματα* καθὼς η γνώση τῆς γλώσσας υπερβαίνει την εργαστηριακὴ ἀπόδειξη, αφοῦ καταχτιέται με ἀγάπη, με ἀγῶνες και με συνεκτὴ σπουδὴ που συντείνει στην καλλιέργειά τῆς. Αὐτὸ ἀποδεικνύει πως η γλώσσα δεν εἶναι μόνον μέσο ἐπικοινωνίας, ἀλλὰ τρόπος καλλιέργεια σκέψης και αισθητικῆς ἐνός λαοῦ.

Η γλώσσα δεν μαθαίνεται με τὴ σπουδὴ των λέξεων σε γραφεία και στρατιωτικὸ τύπου σπουδαστήρια, ἀλλὰ με τὴ μελέτη των ἀνθρώπων και τῆς φύσης που μας “ανοίγει” τους πνευματι-

κοὺς ὀρίζοντες. Και οἱ ὀρίζοντες αὐτοὶ προδιαγράφουν τὰ τῆς διανοίας και τοῦ λόγου. Μὴν ξεχνάμε πως ο ἴδιος ο Πλάτων μᾶς εἶπε πως “διάνοια και λόγος ταυτὸν” και ουσιαστικὰ ο λόγος εἶναι αὐτὸς που χαρακτηρίζει την πολιτιστικὴ ἀνοδο ἐνός λαοῦ.

Η ἀρχὴ τῆς γλωσσικῆς ἀνόδου στο ἐπίπεδο αὐτὸ ξεκινάει ἀπὸ τὴ μάννα μας! Και γι αὐτὸ, χωρὶς καμία υπερβολή, την ονομάζουμε μητρικὴ. Μάνα ὅμως στην προκειμένη περίπτωση εἶναι η φύση και αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ ἐρέθισμα, το θεμέλιο ἀλλὰ και τὸ πρότυπο των ἰχων πάνω στο ὁποῖο χτίστηκε τὸ γλωσσικὸ οικοδόμημα. Ἐτσι λοιπὸν ἀπὸ μονοσύλλαβες λέξεις και ἀπλὰ ηχητικὰ ἀκουσμάτων ηχομητικῆς προέλευσης πήραμε το ἐρέθισμα και δημιουργήσαμε τὰ: γαβγίζω, γκαρίζω, κακαρίζω, μπουμπουνίζω, γουργουρίζω, πασιζώ, κουκουλιζώ, γρυλιζώ, βελάζω, πατώ, φυσώ, σχίζω και ἄλλα ὡν οὐκ ἐστὶ ἀριθμὸς. Ὅμως αὐτὸ δεν εἶναι τὸ θέμα μας(!)* εἶναι η μαγία και ἴσως η ἀπόδειξη για να διαπιστώσουμε πως η γλώσσα φύεται πάνω στη ρέουσα αἴσθηση τοῦ παρόντος, και σφρηλατεῖται πάνω στη ροὴ τῆς ζωῆς. Τὶς λέξεις τῆς διδάσκει στον ἄνθρωπο η φύση με την παιδαγωγικὴ μυστικῶν νευμάτων, ἐρωτικῆς μορφῆς ἀλλὰ και πλειστής υπομονῆς. Τὴ γλώσσα πρέπει να την ἀνικνεύουμε πρώτα πάνω στο σῶμα τῆς ζωῆς η οποία περιέχει τὰ σπέρματα τῆς γλωσσικῆς οὐσίας, και μετὰ να τὴ σπουδάζουμε σε ἀνήλιαγα και ἀποστεριωμένα γραφεία που οδηγούν σε μονόδρομους γραμματικῆς τεχνικῆς ἐφαρμογῆς και ἐπιστημονικῆς ἀναζήτησης που οδηγεί σε σταθεροὺς κανόνες, οἱ οποίοι ἐκ των πραγμάτων περιορίζουν την ἐλευθερία αφοῦ ἐντάσσονται μέσα σ’ αὐτούς. Παρόλα αὐτὰ η γλώσσα εἶναι ποίηση που δεν οδηγεί στον ποιητὴ, ἀλλὰ στο ποίημα...που τὸ πρωτόπλασμα τοῦ βρίσκεται στη μεταβολὴ και διδασκαλία τῆς φύσης που με τὴ βοήθεια τοῦ πνεύματος γίνεται θεράπαινα των φυσικῶν ἀναγκῶν και τῆς πνευματικῆς ἀνόδου τοῦ λαοῦ.

Η γλώσσα δεν εἶναι για να την ξεετάξεις “νεκρὴ” και συντηρημένη σε ἀπολυμαντικὸ φορμὸλης. Εἶναι ἓνα ποτᾶμι που διατρέχει τὴ φύση και πιάνει ἐρωτικὸ ἀλιβερίσι με κάθε τολμηρὸ ἐραστῆ. Η τραγικότητα ὅσο και η ἐλευθερία τῆς γλώσσας βρίσκει την ἐφαρμογὴ τῆς στη γλώσσα τοῦ σώματος που με την ἐνέργεια τοῦ παρόντος και τοῦ παρελθόντος πορεύεται και δημιουργεῖ στοιχεῖα μελλοντικῆς σύλληψης. Ὡστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως η γλώσσα εἶναι μελέτη “συσσωρευμένης” πείρας* γιατί οἱ ἄνθρωποι τὰ ἔχουν ὅλα εἰπωμένα πριν ἀπὸ ἡμᾶς.

Η γλώσσα λοιπὸν δεν πρέπει να εἶναι γεωμετρία ἢ ἐφαρμοσμένα μαθηματικὰ εἶναι φυσικὴ προσαρμογὴ και νίκη πάνω στην

ηχητικὴ που δεν μας φορτώνει το γραμματικὸ λάθος, γιατί εἶναι ἓνα φυσικὸ μάθημα γραμματικῆς τέχνης που δεν σε ἔλκει προς τὸ σύνθετο για να ἀποφύγει το ἀπλὸ, ἀλλὰ μέσω του ἀπλοῦ σε οδηγεί στο σύνθετο.

Τολμᾶ να πω, πως η γλώσσα και ἰδιαίτερα η ἐλληνικὴ, πρέπει να σπάει το φράγμα τῆς περιπτωσιολογικῆς ἐξειδίκευσης και να ἀπλώνεται στο χώρο και στο χρόνο. Αὐτὸ ὅμως δεν μπορεί να γίνεῖ χωρὶς μεγάλο ἔρωτα και πάθος ὡς βασικὸ προαπαιτούμενο για τὴν ικνηλάτηση τῆς ἀρχῆς ἀλλὰ και τῆς πορείας τῆς.

Τὴ σχέση μας με γνώση τῆς γλώσσας δεν εἶναι ἀνάγκη να τὴ βλέπουμε ὡς φόβο, ἀπειλή και ἀντίθεση μεταξύ μας, ἀλλὰ ὡς φυσικὴ ὁμορφία που δεν υπερβαίνει τὸ ἦθος και τὴ φυσικὴ τάξη. Αὐτὴ εἶναι πρέπον να τὴ νοιώθουμε ὡς στοιχεῖο ἐλευθερίας ἀλλὰ και ἐρμηνείας τοῦ νοήματος, πότε γίνεται πότε με τραγικὸ και πότε με εἰδυλλιακὸ τρόπο με την ἀμεσότητα τῆς ὁμιλίας. Και ἐπειδὴ η γλώσσα κόκαλα δεν ἔχει... εἶναι πρέπον να τὴ γονιμοποιούμε και με την ηχητικὴ λογικὴ πορεία για να ἀπολαύσουμε τὸ ἄνθος τῆς λογικῆς ἐρωτικῆς πράξης και γλωσσικῆς δημιουργίας, η οποία σαν τρόπος μὸρφωσης, ὅχι μόνον δεν σημαίνει ξεμάκρμα ἢ ἀποχώρηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ φύση, ἀλλὰ εἶναι η βάση που ἐπικυρώνει και ἀξιοποιεῖ δημιουργικὰ την ἀνθρώπινη παρουσία στη φύση.

Δεν πρέπει ὅμως να μας διαφεύγει, πως αὐτὸς που ψάχνει την ἀλήθεια δεν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ δόγματα, ἔστω και γλωσσικά, που δημιουργοῦν πνευματικὴ νωχέλια και πνευματικὸ ὕπνο, ἀλλὰ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐλευθερία που μόνον ἀνήσυχτα μυαλὰ ἀντιλαμβάνονται πως ο γλωσσικὸς ἀγῶνας, ὅπως και κάθε ἀγῶνας, ἀναγνωρίζεται “ἀπὸ τὴν κόψη του σπαθιοῦ” και εἶναι βγαλμένο ἀπὸ τὰ κόκαλα τοῦ λαοῦ που ἀντιλαμβάνεται τὴ σπουδαιότητα τῆς βροντῆς και τῆς βροχῆς. Ἀντίθετα, η ἀναζήτηση τῆς γλωσσικῆς ἀλήθειας στην ἀκινησία, ἀπέχει ἀπὸ τὴν ἐπ’ αὐτοφῶρῳ φυσικὴ σύλληψη και μένει στην ἀξιολόγηση και τήρηση νόμων με παντοτινὴ ἰσχύ που δημιουργοῦν τὴ βεβαιότητα ἀνθρώπων που ἐρευνοῦν μακρὰν ἀπὸ τὸ φῶς εἰλίοιο .

Νοῖση τῆς πνευματικῆς παραγωγῆς των πνευματικῶν δεξιότητων και των Τεχνῶν.

** ποιῶ = ἐργάζομαι, δημιουργῶ ρ. ποιῶ – ὦ παράγωγε λ. ποίημα, ποίηση και με τὶς προθέσεις μετὰ, παρά, ἀντί, περὶ, ἀπὸ και ὅχι μόνον, δημιουργεῖ πολλά σύνθετα...

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Από εμάς εξαρτάται η σωτηρία μας

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου



Περνάν ο μέρες, ο χρόνος φαίνεται ατελείωτος, αλλά τελικά δεν αλλάζει τίποτα. Απομακρυνόμαστε όλο και πιο πολύ από την σωτηρία που όλοι ελπίζαμε. Αρχίζουμε να κρυφοκοιτάζουμε το παρελθόν; Ψάχνουμε για παλιές, καλές στιγμές; Γυρνάμε την πλάτη μας σε ό,τι δεν αντέχουμε να κοιτάμε, σε ό,τι μας φέρνει σε δύσκολη θέση, σε ό,τι μας κάνει να νιώθουμε σαν πλιθίο. Βλέπουμε πράγματα, εικόνες και καταστάσεις, για τις οποίες εμείς οι απλοί άνθρωποι έχουμε να προτείνουμε λύσεις. Θέλουμε να δρομολογηθούν σωστά οι δύσκολες αυτές καταστάσεις και να μην τρελαινόμαστε από αγανάκτηση, κάθε μέρα που βλέπουμε τα πράγματα να επιδεινώνονται. Νιώθουμε τόσο ανήμποροι πλέον και καταβεβλημένοι, γιατί βλέπουμε ότι όλα γύρω μας να καταρρέουν χωρίς να διορθώνεται τίποτα. Και είναι τόσο αρρωστημένο να ακούς και να βλέπεις τους ανθρώπους, που είναι σε θέσεις κλειδιά, που μπορούν, αν βέβαια θέλουν, με δύο κινήσεις να οργανωθούν και να μπει μία σειρά σε αυτό το χάος, που έχει δημιουργηθεί, που όλο και διευρύνεται και που όλοι μας έχουν αφήσει

στα χέρια και στα μυαλά αυτών των ανθρώπων, γιατί σου λέει, εσείς τους επιλέξατε. Ναι σωστά, αλλά δεν τους διαλέξαμε όλοι μας. Δεν φταίνε λοιπόν, όσοι μας γυρνούν την πλάτη, αλλά ούτε και εμείς θα φταίμε όταν συνειδητά πλέον για να προστατέψουμε τους εαυτούς μας, θα αλλάξουμε δρόμο για να υπερασπιστούμε τις ζωές μας και τη σωτηρία της πατρίδας μας.

Δυστυχώς έως τώρα έχουν αποκαλυφθεί όλες οι ασχίμιες των σκέψεών τους και οι πανουργίες τους, για να γκρεμίσουν ό,τι έχτισαν με τον πατριωτισμό και τη θρησκεία στα σχολεία οι δάσκαλοι, καθώς και κάθε οικογένεια, δίνοντας τις σωστές βάσεις της αλήθειας για τις αξίες της ζωής. Αυτό το αληθινό που έχουμε μέσα μας και έχουμε μεταδώσει και στα παιδιά μας πρέπει να απομακρύνει αυτήν την κατασκευασμένη εικόνα, που παραμορφώνει την πραγματική εικόνα της Ελληνικής οικογένειας και γυρνάει την πλάτη σε ό,τι τους κάνει να νιώθουν άβολα εμπρός στην Ελληνική ιστορία. Γιατί το παιχνίδι τους ήταν να ξηλώσουν σιγά-σιγά ό,τι μας οδήγησε έως τώρα με υπερηφάνεια στη θέση που ανήκουμε και μας σέβονταν και τα άλλα

κράτη. Μόνο που η έπαρση και οι μεταξύ τους διαφορές τους έκαναν ο καθένας να ξηλώνει και να γκρεμίζει από μόνος του ό,τι ήθελε και είχε απωθνημένο, με αποτέλεσμα να χάσουν τα αβγά και τα καλάθια, να δημιουργηθεί αυτό το χάος που διαρκώς μεγαλώνει και που θα τραβήξει μέσα τους όσους κρατούν την άκρη της καταστροφής που εδώ και δέκα χρόνια ξεκίνησαν και ακόμη συντηρούν. Το κράτος πρέπει μεν να ελέγχει την αγορά, αλλά πρέπει επίσης και να ελέγχεται. Αυτό απαιτεί κυρίως, αλλά όχι μόνο, ισχυρές ανεξάρτητες από τα κόμματα και την κυβέρνηση αρχές που όχι μόνο ασκούν κριτική αλλά και επεμβαίνουν δυναμικά όταν παρατηρούνται φαινόμενα πελατειακότητας, διαφθοράς και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων της κρατικής μηχανής.

Όλοι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε όλη αυτή την φτωχοποίηση που μας επέβαλαν, παρά τη θέλησή μας. Έτσι σήμερα όσο και να το θέλουν, αυτοί που επέβαλαν τα άδικα και καταστροφικά μέτρα, όλοι εμείς, οι τόπες μας και τα πορτοφόλια μας έχουν στερέψει για να ειςπραχθούν τα δισεκατομμύρια, που τους έβαλαν

για στόχους η Τρόικα. Όλα είναι τόσο θλιβερά, άδικα, αποκαρδιωτικά και το κυριότερο δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και θα πρέπει από μόνι μας να τους γυρίσουμε την πλάτη μας. Δεν πρέπει να χάσουμε τη θέληση για μια καλή ζωή, να δώσουμε την προσωπική μας μάχη με τα καλά που κουβαλάει ο καθένας μέσα του και οι όμορφες ημέρες δεν θα είναι μακριά μας, γιατί όλοι μέσα μας κουβαλάμε την ποιότητα, τις αξίες και τις ομορφιές της ψυχής μας. Πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε την ομίχλη και την καταχνιά να σκεπάζει τους στόχους και τα όνειρά τους. Ο άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις αναποδιές, να τις προσπερνάει και με θέληση να φτάνει και να πραγματοποιεί τα όνειρά του.

Θα πρέπει να αποβάλλουμε τον φόβο, να αντισταθούμε σε ό,τι θέλει να μας τραβήξει πίσω στη στασιμότητα και να βρούμε διεξόδους. Τα όνειρά μας θα πρέπει να λειτουργούν σαν παράθυρα, που μένουν ανοικτά για να μπαίνει το φως σαν οδηγός, συμπαράστατης και συμπολεμιστής και μας μαθαίνει να είμαστε αληθινοί με τους εαυτούς μας.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ
41 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΣΑΠ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

6 Φεβρουαρίου 1980

Μετά τα αποτελέσματα των Εκλογών στο Σωματείο Προσωπικού ΗΣΑΠ, εκλογές σημαντικές για την εποχή εκείνη, γιατί υπήρχε μεγάλη Συνδικαλιστική Αντιπαράθεση, εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:	ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:	ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ:	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΗ:	ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΩΡΓΟΣ, ΝΙΑΡΧΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΑΪΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΩΡΓΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:	ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΓΩΡΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ:	ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΩΡΓΟΣ

Είχαν θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο	
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΩΡΓΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 226
ΝΙΑΡΧΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 208
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	Σταυροί Προτίμησης 203
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	Σταυροί Προτίμησης 188
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	Σταυροί Προτίμησης 180
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Σταυροί Προτίμησης 178
ΛΑΪΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Σταυροί Προτίμησης 166
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	Σταυροί Προτίμησης 162
ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΩΡΓΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 161
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	Σταυροί Προτίμησης 153
ΧΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ	Σταυροί Προτίμησης 138
ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 138
ΤΣΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	Σταυροί Προτίμησης 131
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	Σταυροί Προτίμησης 45
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	Σταυροί Προτίμησης 38
ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	Σταυροί Προτίμησης 33
ΣΑΒΒΕΑΣ ΝΙΚΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 26
ΜΙΧΑΛΛΑΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 26
Εκλέχτηκαν οι 11 πρώτοι	

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Πρώην Γενικού Γραμματέα
του Σωματείου Προσωπικού ΗΣΑΠ
Και Προέδρου του Μουσείου

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΓΩΡΓΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 263
ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 218
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΩΡΓΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 217
ΠΑΠΑΝΗΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ	Σταυροί Προτίμησης 177
ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 28
ΜΠΑΡΤΖΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	Σταυροί Προτίμησης 4

Εκλέχτηκαν οι 3 πρώτοι

Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη και έντονα φορτισμένη εκλογική αναμέτρηση στους χώρους των ΗΣΑΠ, γιατί Πρόεδρος του Σωματείου ήταν ένας αγαπητός, έμπειρος και καταξιωμένος Συνδικαλιστής. Ο ΓΩΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ.

Δεν ίσχυε όμως το ίδιο για αρκετούς από τους «πατραρχάμενους» που τον περιέβαλαν, οι οποίοι δεν ήθελαν να κατανοήσουν ότι η ΧΟΥΝΤΑ και οι ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΣΥΝΗΣ, ανήκουν στο μαύρο παρελθόν της Ιστορίας της Πατρίδας μας και συνέχιζαν να προκαλούν, σε κάθε ευκαιρία και ιδιαίτερα στους χώρους Εργασίας και στις Γενικές Συνελεύσεις.

Οι παλαιότεροι θα θυμούνται το τι κατάσταση επικρατούσε στην Αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, όταν ανέβαιναν στο Βήμα για να μιλήσουν ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος, ο Τάκης Τασούλης και άλλοι.

Προσπαθούσαν να μιλήσουν και δεν ακουγότουσαν από τις φωνές, τις αποδοκιμασίες και τις βρισιές.

Στο Προσωπικό μου Αρχείο έχω κασέτες από τις Ομιλίες εκείνες που είχε μαγνητοφωνήσει ένας συνάδελφος και μου τις είχε δώσει.

Το ίδιο είχε συμβεί και με μένα, πολύ αργότερα όταν «κάποια καλά παιδιά» από τα Πράσινα Λεωφορεία, δεν με άφηναν να μιλήσω, όταν τα Σωματεία πραγματοποιούσαν Κοινές Συγκεντρώσεις, γιατί δεν τους άρεσαν αυτά που έλεγα και υποστήριζα.

Ήταν η εποχή που ήθελαν να ξεπουλήσουν τα Πράσινα Λεωφορεία στους «Κολλάδες» και εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι Συνάδελφοι από τα Λεωφορεία και τον Σιδηρόδρομο διαφωνούσαμε.

Ένας από τους «Νταήδες» οδηγός στα Πράσινα Λεωφορεία, με είχε πετάξει κάτω από το βάθρο των Ομιλητών του Εργατικού

Κέντρου Πειραιά, αδιαφορώντας για την σωματική μου ακεραιότητα.

Έπρεπε να δείξει καλή διαγωγή!!!

Για να έχει ένα καλύτερο μέλλον στον Σιδηρόδρομο!!!

Οι παλαιότεροι και όσοι είχαν βρεθεί στην Συγκέντρωση εκείνη, θα το θυμούνται, γιατί είχε δημιουργηθεί μεγάλο θέμα.

Αυτό το κλίμα επικρατούσε τις εποχές εκείνες από τους νοσταλγούς της Επταετίας και κάποιους ανεγκέφαλους ψευτοπαλληκαράδες, οι οποίοι δεν ήξεραν σε ποιο θεό πιστεύουν αρκεί να βρουν τρόπους να βουλευτούν.

Οι εκλογές στις 6 Φεβρουαρίου 1980, η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τα αποτελέσματα της Δράσης του, σιγά, σιγά, μέρα με τη μέρα, έφεραν Εργασιακή Ειρήνη στον χώρο. Το δε αμέσως χρονικό διάστημα (μετά) από 1 χρόνο, όταν προγραμματίστηκαν νέες εκλογές, τα αποτελέσματα ήταν:

Ο Συνδυασμός που είχε πλειοψηφήσει στις Εκλογές της 6ης Φεβρουαρίου 1980, με επικεφαλής τον Ανδρέα Αντωνικόπουλο, να εκλέξει και τους 11 Συμβούλους για το Διοικητικό Συμβούλιο και τους 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζοντας τέλος στις αντιπαραθέσεις.

Άρχισε όμως ένα άλλο μέτωπο αντιπαραθέσεων μετά το 1982, πιο διασπαστικό με την εμφάνιση και στον χώρο μας, των Κομμουνιστικών Συνδικαλιστικών Παρατάξεων, με τις Πράσινες, Κόκκινες και Μπλε Ανακοινώσεις.

(Οι Ροζ δεν υπήρχαν, εμφανίστηκαν αργότερα).

Βάζοντας τέλος στον Ανεξάρτητο και Ακομμάτιστο Συνδικαλισμό.

Στις Συνελεύσεις με Πρόεδρο τον Ανδρέα και Γενικό Γραμματέα εμένα.

Έλαμψε το Άστρο του Γιώργου Τσαπατσάρη.

Γιατί ο Γιώργος με την συμπεριφορά του, το κύρος του και τον συγκροτημένο λόγο του, ως Πρόεδρος των Γενικών Συνελεύσεων, έφερε εις πέρας, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ακόμα και τις πιο δύσκολες Συνεδριάσεις, επειδή δεν μπορούσε κανείς να τον αμφισβητήσει, ή να του αντιπαρατεθεί, ήταν αποδεκτός και αγαπητός από όλους, γι' αυτό και έπαιρνε περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Με αποτέλεσμα όταν ο Γιώργος αποφάσισε να σταματήσει να ασχολείται με τα Κοινά «Τον λόγο δεν τον είπα ποτέ και σε κανέναν».

Πολλοί συνάδελφοι να λέμε, όταν επικρατούσαν εντάσεις στις Συνελεύσεις, από τις κόντρες των Συνδικαλιστικών Παρατάξεων Που είσαι Τσαπατσάρη

Πειραιάς Μάιος 2021

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ



1ον: ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Η.Σ. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

2ον: ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

1ον: Στην Αίθουσα ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στον Ημιώροφο του Μουσείου, υπάρχουν Αποφάσεις των Επιτροπών Νομιμοφροσύνης Προσωπικού ΕΗΣ, που μου είχαν δώσει συναδέλφοι, θύματα των Επιτροπών αυτών, οι οποίοι είχαν χάσει την δουλειά τους την εποχή της ΧΟΥΝΤΑΣ.

Για να επανέλθουν στην εργασία τους, μετά την Μεταπολίτευση, ως μηδέποτε απολυμένοι. Μερικά από τα αδικήματα που είχαν διαπράξει ήταν:

- «...Άκουγαν Μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Είχαν πάει στην κηδεία του Πέτρουλα. Ψήφιζαν Αριστερό Σωματείο. Μιλούσαν στους χώρους της δουλειάς τους για τον Ανδρέα Παπανδρέου και πολλά άλλα».
- Όταν ένας Συνάδελφος, Τεχνίτης του Εργοστασίου (θύμα των καταδοτών), μου είχε δώσει την Απόφαση της Απόλυσής του, έστειλα ως εργαζόμενος και όχι ως Γενικός Γραμματέας του Σωματείου στον τότε Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας Κίκηρα την παρακάτω Αίτηση:

Για να πάρω την Απάντηση:

Δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα για να αντιληφτείτε, το πώς δρούσαν στους χώρους Εργασίας, τα μέλη και οι συνεργάτες των Επιτροπών αυτών.

Πολλοί από τους οποίους δημιουργούσαν εντάσεις και χάλαγαν τις Συνελεύσεις, εάν δεν τους άρεσαν, ή διαφωνούσαν, λόγω των Πολιτικών τους πεποιθήσεων, με αυτά που έλεγαν στις Ομιλίες τους, ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος, ο Τάκης Τασούλης, ο Πέτρος Ψαρόγιαννης, ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος και άλλοι ομιλητές.

Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τον Αστυφύλακα του Συνδικαλιστικού, που αλώνιζε όλους τους χώρους εργασίας και έπαιρνε πληροφορίες, μέχρι που σταμάτησε να εμφανίζεται ύστερα από ενέργειες και παρεμβάσεις προς τον Υπουργό Μεταφορών Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, από τον τότε Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας Ντίνο Γούναρη το έτος 1981.

Και τέλος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποια Σωματεία του χώρου, καλούσαν τον Αστυφύλακα εγγράφως, για να παρακολουθεί τις Συνεδριάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων ακόμα και μετά την Μεταπολίτευση.

(Κακές συνθήκες της εποχής εκείνης).

Για τον Αστυφύλακα του Συνδικαλιστικού,



όταν τα Γραφεία του Σωματείου ήταν στο Θησείο, είχαν δημιουργήσει ένα «Ειδικό χώρο», με ξεχωριστή είσοδο, στον οποίο καθόταν και «αθέατος» παρακολουθούσε τις Συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων.

Τον χώρο αυτό τον είχε δημιουργήσει η πριν από τον Γιώργο Σοφιανό Διοίκηση του Σωματείου, που είχε προκύψει με την 21η Απριλίου 1967 και τη διάλυση του τότε Σωματείου, που είχε τα Γραφεία του στο Ν. Φάληρο δίπλα από τον Συνεταιρισμό και τα Ιατρεία.

Την παρουσία του Αστυφύλακα, τον χώρο που καθόταν και τον «Ειδικό»!!! έμμισθο «Γραμματέα»!!!, που είχε προσλάβει η πριν από τον Σοφιανό Διοίκηση, τα είχε καταργήσει ο Γιώργος Σοφιανός, όταν είχε γίνει Πρόεδρος του Σωματείου, μετά την Μεταπολίτευση.

Οι παλαιότεροι θα τα θυμούνται. Πάντως όταν έγινε η αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Φεβρουαρίου 1980, με Πρόεδρο τον Ανδρέα Αντωνακόπουλο και Γενικό Γραμματέα εμένα.

Στα Γραφεία του Σωματείου δεν είχαν εμφανιστεί, ούτε ο Αστυφύλακας, αλλά ούτε και ο Ειδικός!!! Γραμματέας!!!

Όμως λίγα χρόνια αργότερα, άρχισαν να εμφανίζονται κάποιοι επιβάτες!!!, οι οποίοι ξεχνούσαν!!! να πάρουν τα τραίνα και για ώρες, όταν συνεδρίαζε το Διοικητικό Συμβούλιο κα-



θόντουσαν και ξεροστάλιαζαν στα παγκάκια του Σταθμού, δίπλα από τις τουαλέτες.

Και τότε βλέπαμε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να υποφέρουν από «συχνοουρία».

Ήταν η εποχή των «Καθοδηγητών» έτσι τους αποκαλούσαν.

Για την «δράση τους» θα μπορούσαν να γράψουν όσοι τους γνώριζαν και όσοι συνεργαζόντουσαν μαζί τους.

Αυτό που είχαμε μάθει ήταν, ότι ερχόντουσαν από το ΠΕΡΑΜΑ και ότι ήταν μέλη κάποιου Συνδικάτου, άσχετο με τον δικό μας Εργασιακό χώρο.

Όταν όμως τα Γραφεία του Σωματείου μεταφέρθηκαν στον Πειραιά, άλλαξαν πάρα πολλά. Πολλές φορές προς το καλύτερο.

Εμφανίστηκαν και νέοι Συνδικαλιστές από όλες τις Παρατάξεις, οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί, στο να βρουν τη λύση τους και άλλα προβλήματα των Εργαζομένων.

Εμφανίστηκαν όμως και νέοι «Καθοδηγητές» αυτή τη φορά, πιο σικάτοι, πιο όμορφα ντυμένοι, πιο εμφανίσιμοι και με πιο ωραίο παρουσιαστικό.

Οι οποίοι έγραφαν ωραία «Διαγγέλματα Ιδεών» που καθημερινά τα τοποθετούσαν στους Πίνακες Ανακοινώσεων, στο Εργοστάσιο και τα Πράσινα Λεωφορεία δίπλα από τις Εφημερίδες «Εξόρμηση», «Ριζοσπάστη» και «Αυγή» και έδι-

**Του Μανώλη Φωτόπουλου
Πρώην Γενικού Γραμματέα
του Σωματείου Προσωπικού ΗΣΑΠ
Και Προέδρου του Μουσείου**

να αφορμές έντονων αντιπαράθεσεων που και αυτές έχουν γράψει τη δική τους Ιστορία.

Ωραία και αξέχαστα χρόνια μέσα στους χώρους του Εργοστασίου και των Πράσινων Λεωφορείων τότε που ήταν γεμάτοι από Εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων.

Εργαζόμενους που αγάπησαν τους συναδέλφους τους, την δουλειά τους και την Ιστορική Εταιρία, των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.

2ον: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το έτος 2021, εορτάζουμε τα 100 ΧΡΟΝΙΑ από τότε που ιδρύθηκε το Σωματείο των Εργαζομένων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους. Ένα από τα Αρχαιότερα και δυναμικά Συνδικάτα της Πατρίδας μας.

Εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ:

1ον: Να ζητήσουμε από τα Σωματεία των Εργαζομένων και των Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ, να διοργανώσουμε μία Ενιαία Εκδήλωση, μεταξύ Εργαζομένων, Συνταξιούχων και Μουσείου. ΜΑΚΡΥΑ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.

Όπως είχε γίνει πριν από 20 χρόνια με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή στην Αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Ν. Φάληρο.

Αλλά και μια Εκδήλωση στους χώρους του Μουσείου και στην Αίθουσα ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από τα Σωματεία τότε η Εκδήλωση να γίνει από την Διοίκηση του Μουσείου.

Με ομιλίες παλαιών και νέων Συνδικαλιστών αλλά και Εργαζομένων, προβολή ταινιών, Εκθέσεις Φωτογραφιών και Έντυπου υλικού, από την ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και από τα ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Μέσα και έξω από τους χώρους του Μουσείου.

Φεβρουάριος 2021

Η επίδραση της πανδημίας στη ζωή των ατόμων με άνοια

Γεγονός είναι ότι η πανδημία που για πάνω από έναν χρόνο απειλεί την κοινωνία και τα σκληρά μέτρα που έχουν επιβληθεί έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλη την κοινωνία και ειδικά στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Τα σκληρά μέτρα έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στους χρονίως πάσχοντες, δεδομένου ότι καθώς ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, έχουν περιοριστεί στην ασφάλεια του σπιτιού τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην υγεία τους, σωματικά και ψυχολογικά. Τα προβλήματα που προκαλούνται ειδικά στα άτομα με άνοια έχουν επισημανθεί πολλάκις τους τελευταίους 12 μήνες.

Δυστυχώς τα νοσήματα που πυροδοτούν την άνοια, όπως η παχυσαρκία, η καρδιοαγγειακή νόσος, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης αλλά και η ηλικία κτυπούν σε μεγάλο ποσοστό τους ηλικιωμένους ανθρώπους και έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία ως παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση σοβαρής λοίμωξης του Covid-19. Επιπλέον τα άτομα με προβλήματα μνήμης και άνοιας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα υγιεινής και προφύλαξης, όπως η κοινωνική αποστασιο-

ποίηση, η χρήση μάσκας, το συστηματικό πλύσιμο των χεριών λόγω των νοσημάτων που παρουσιάζουν, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό έκθεσής τους στον κίνδυνο, όπως αναφέρει ο νευρολόγος-ψυχίατρος Παρασκευά Σακκά. Τα προβλήματα όμως που προκαλούνται είναι αλυσιδωτά, αφού η μειωμένη δυνατότητα επικοινωνίας με τους οικείους, η διατάραξη της καθημερινής ρουτίνας και η αδυναμία εξόδου προκαλούν εκνευρισμό, ευερεθιστότητα, σωματική δυσφορία στα άτομα με άνοια.

Τον τελευταίο χρόνο η φροντίδα, ιατρική και κοινωνική, για τα άτομα που πάσχουν από άνοια έγινε ιδιαίτερα προβληματική και οι οικογένειες τους καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη και την εισαγωγή των ατόμων με άνοια στο νοσοκομείο. Πρόσφατη μελέτη άλλωστε έχει αναδείξει το πρόβλημα, καθώς διαπιστώθηκε ότι η πανδημία επιδείνωσε τη διανοητική κατάσταση και τη συμπεριφορά στο 78% των ασθενών με άνοια. Η δραματική αύξηση των αναγκών ήταν η αιτία που οι οργανώσεις Αλτσχάιμερ σε όλη την Ελλάδα αναζητήσαν και βρήκαν τρόπους υποστήριξης των ατόμων αυτών

**Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου**



και όπως αναφέρουν έχουν ως στόχο να μη μένει κανένα άτομο με άνοια χωρίς την κατάλληλη ενημέρωση και στήριξη καταφέροντας να επιλύσουν πολλά ζητήματα, ακόμα και ιατρικής τάξης.

Διαπιστώνει κανείς πόσο σημαντική είναι σε παθήσεις όπως η άνοια να υπάρχει σταθερό σημείο αναφοράς. Και πόσο γρήγορα προσαρμόστηκαν ακόμα και χρήστες, ασθενείς και φροντιστές, χωρίς προηγούμενη σχετική εμπειρία στη χρήση των νέων τεχνολογιών για τον σκοπό αυτόν. Είναι σημαντικό γεγονός η ενίσχυση του προγράμματος «Φροντίδα στο σπίτι για άτομα με άνοια» στην υγειονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα σε ευπαθείς ομάδες ανθρώπων χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, χρειάζεται όμως και τον ενδιαφέρον της πολιτείας για τους ανθρώπους αυτούς που αδυνατούν να προστατέψουν τον εαυτό τους.

Ειδήσεις με λίγα λόγια



1η Μαρτίου	Σε τρία χρόνια φυλακή καταδικάστηκε πρωτοδίκως ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρζί για διαφθορά.	18 Μαρτίου	Φάνιση της πανδημίας.	11 Απριλίου	βητ Πρίγκιπας Φίλιππος ήταν 99 ετών. Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο 2020-2021.
2 Μαρτίου	Ρεκόρ κρουσμάτων του Covid-19 2.353 τα νέα κρούσματα.	18 Μαρτίου	Ένταση των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας.	12 Απριλίου	Μετά από 5 μήνες ξανάνοιξαν τα σχολεία μαζί τους βέβαια και οι καταλήψεις.
3 Μαρτίου	Σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την πε4ριοχη της Ελασσόνας με μεγάλες υλικές ζημιές καθώς ισοπέδωσε πολλά χωριά, υπήρξε και δεύτερη σεισμική δόνηση της ίδιας έντασης.	22 Μαρτίου	Ένοπλοι έσπασαν ενέδρα σε αστυνομικούς στο Μεξικό με αποτέλεσμα 13 αστυνομικοί να βρουν τον θάνατο.	12 Απριλίου	Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί self tests για τους μαθητές του Λυκείου και τους καθηγητές.
4 Μαρτίου	Συντριβή Τουρκικού στρατιωτικού ελικοπτερου στην Νοτιανατολική Τουρκία 9 στρατιώτες νεκροί, 4 τραυματίες.	22 Μαρτίου	Νικητής ο Νετανιάχου στις εκλογές στο Ισραήλ.	13 Απριλίου	Αρνητικό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας σε θανάτους 93 και διασωληνωμένους 802.
4 Μαρτίου	Νέος μεγάλος σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην περιοχή της Ελασσόνας.	23 Μαρτίου	Φονική πυρκαγιά σε Γηροκομείο στην Νέα Υόρκη άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων.	13 Απριλίου	Σύννεφα πολέμου μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας. Ο Τζο Μπάιντεν καλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση κορυφής.
4 Μαρτίου	Σεισμός 8,2 Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή της Νέας Ζηλανδίας.	23 Μαρτίου	Μακελίο με 10 νεκρούς στο Κολοράντος άγνωστη η αιτία.	14 Απριλίου	Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Νισύρου.
4 Μαρτίου	Κοκάϊνη 100 κιλών κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά.	23-24 Μαρτίου	Καράβι 400 μέτρων έκλεισε τη διώρυγα του Σουέζ καταβάλλονται προσπάθειες για το άνοιγμα της διώρυγας.	14 Απριλίου	Στην Αθήνα για συνομιλίες ο προσωρινός Πρόεδρος της Λιβύης.
5 Μαρτίου	Ο Πάπας Φραγκίσκος πραγματοποιεί 3ήμερη ιστορική επίσκεψη στο Ιράκ.	24 Μαρτίου	Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ με την παρουσία του νέου Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.	15 Απριλίου	Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και τον Υπουργό Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας στην Άγκυρα. Έγινε διπλωματική σύγκρουση μεταξύ των δύο υπουργών.
5 Μαρτίου	Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8.35.	24 Μαρτίου	Εξιχνιάστηκε το ριφιφι των θυρίδων τραπεζής στο Ψυχικό.	15 Απριλίου	Ρεκόρ θανάτων και διασωληνωμένων από την έναρξη της επιδημίας Covid-19 100 οι θάνατοι – 819 οι διασωληνωμένοι.
6 Μαρτίου	Εντυπωσιακό φαινόμενο άμπωτης στην Μεσόγειο.	25 Μαρτίου	Μεγαλειώδης παρέλαση λόγω της Εθνικής Εορτής παρουσία του Πρίγκιπα Κάρολου, του Προέδρου της Κύπρου, του Πρωθυπουργού της Ρωσίας και της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας.	16 Απριλίου	Τραγικό ατύχημα με 2 νεκρούς στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Κοζάνης.
7 Μαρτίου	Έντονες συζητήσεις και διαμαρτυρίες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ από τη συνέντευξη του Πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ.	25 Μαρτίου	Εξιχνιάστηκε το ριφιφι των θυρίδων τραπεζής στο Ψυχικό.	17 Απριλίου	Με κάθε επισιμότητα και χωρίς τη συμμετοχή κόσμου έγινε η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου.
7 Μαρτίου	Με ψήφους 50 έναντι 49 η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε πακέτο μέτρων ύψους 1,9 τρις δολαρίων για ναακούφιση των πολιτών που πλήγησαν από την πανδημία του Covid-19. Είναι επιτυχία του Προέδρου Μπάιντεν.	25 Μαρτίου	Μεγαλειώδης παρέλαση λόγω της Εθνικής Εορτής παρουσία του Πρίγκιπα Κάρολου, του Προέδρου της Κύπρου, του Πρωθυπουργού της Ρωσίας και της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας.	17 Απριλίου	Ο Πρόεδρος της Λιβύης και πάλι στην Αθήνα μέσα σε λίγες μέρες από την πρώτη επίσκεψη για συνομιλίες με την Ελληνική Κυβέρνηση.
7 Μαρτίου	Συντριβή ελικοπτερου στην Γαλλία. Νεκρός ο επιχειρηματίας Ολιβιέ Ντασό.	26 Μαρτίου	Έγινε η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπάιντεν.	18 Απριλίου	Νέο ρεκόρ διασωληνωμένων ασθενών του Covid-19 είναι 841 άτομα.
7 Μαρτίου	Απαράδεκτα επεισόδια στην Πλατεία Νέας Σμύρνης νεαρός υπέστη ξυλοδαρμό από αστυνομικούς.	26 Μαρτίου	Πρωτοφανείς πλημμύρες στην Αυστραλία ήταν οι χειρότερες των τελευταίων πενήντα χρόνων.	18 Απριλίου	Εκτροχιασμός τρένου στο Κάιρο πάνω από 32 οι νεκροί δεκάδες οι τραυματίες.
8 Μαρτίου	Στην Αίγυπτο για συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας.	27 Μαρτίου	10όροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στο Κάιρο 8 οι νεκροί και 29 τραυματίες.	18 Απριλίου	Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε το κύπελλο στο τένις Μόντε Κάρλο στο Μονακό.
8 Μαρτίου	Βρέφος 37 ημερών είναι το νεότερο θύμα του Covid-19.	27 Μαρτίου	Φονική σύγκρουση 2 τρένων στην Αίγυπτο 32 οι νεκροί 165 οι τραυματίες.	18 Απριλίου	Πληθαίνουν τα κορωνοπάρτυ σε όλη την Ελλάδα.
9 Μαρτίου	Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων του κορωνοϊού 3.215 τα νέα κρούσματα σήμερα.	29 Μαρτίου	Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας Γουέι Φένγκε είχε συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.	19 Απριλίου	Στους 847 έφτασε το τελευταίο 24ωρο οι διασωληνωμένοι.
11 Μαρτίου	Λεωφορείο πέφτει σε χαράδρα στη νήσο Σουμάτρα από τους 61 επιβάτες 27 είναι νεκροί.	30 Μαρτίου	Ρεκόρ θετικών στον κορωνοϊό και των διασωληνωμένων 4.340 οι θετικοί, 741 οι διασωληνωμένοι.	20 Απριλίου	Θρίλερ με υποβρύχιο της Ινδονησίας που έχει εξαφανιστεί στον Ειρηνικό Ωκεανό με 53 μέλη πλήρωμα.
11 Μαρτίου	Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία.	30 Μαρτίου	Με 187 ψήφους η ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την παραπομπή σε προανακριτική επιτροπή τον Νίκο Παππά.	22 Απριλίου	Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η άσκηση αεροσκαφών με την επωνυμία Ηνίοχος 2021.
11 Μαρτίου	Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε τράπεζα και Α.Τ.Μ. τη νύχτα.	1η Απριλίου	Τραγικό ατύχημα σε εργασίες της ΔΕΗ στην Ερέτρια τρεις εργάτες νεκροί από ηλεκτροπληξία ένας τραυματίας.	22 Απριλίου	Μακάβρια είδηση σε 12 μήνες 68 άτομα πέθαναν σε οίκο ευγηρίας στα Χανιά. Σύμπτωση;
11 Μαρτίου	Έγινε εκκένωση από την Αστυνομία η πρωτανεία του Α.Π.Θ. από τους καταληψίες μετά από 18 μέρες κατάληψης. 14 από τους 40 καταληψίες δεν ήταν φοιτητές.	2 Απριλίου	Πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ταιβάν. Εκτροχιασμός συρμού με πάνω από 50 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.	23 Απριλίου	Έγιναν 2 απόπειρες αυτοκτονίας στην γραμμή 3 του Μετρό.
12 Μαρτίου	Μετωπική σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα στη Βουλή για τα γεγονότα με την αστυνομική βία και την πανδημία.	4 Απριλίου	Παρέλασαν οι μούμιες των Φαραώ στο Κάιρο από το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού.	24 Απριλίου	Πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους ανεδείχθη ο Λευτέρης Πετρούνιας.
12 Μαρτίου	Έφυγε από τη ζωή ο λαϊκός συνθέτης Τάκης Μουσαφίρης.	4 Απριλίου	Βουλευτικές εκλογές στην Βουλγαρία. Νέα Πρόεδρος του Κοσόβου είναι η 38χρονη Βίτσα Οσμάνι.	25 Απριλίου	Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν ανεγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων που έγινε το 1915 από τους Οθωμανούς.
12 Μαρτίου	Φωτιά σε κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι της Κέρκυρας, ευτυχώς χωρίς θύματα.	4 Απριλίου	104 απόστρατοι ναύαρχοι διαφωνούν με τον Πρόεδρο Τεγίπ Ερντογάν.	25 Απριλίου	Βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία.
13 Μαρτίου	Ο Δολοφόνος Δημήτρης Κουφοντινας διέκοψε την απεργία πείνας μετά από 66 ημέρες. Συγκέντρωση διαδηλωτών για την αστυνομική βία στην Νέα Σμύρνη. Έγιναν επεισόδια και συλλήψεις άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικού από διαδηλωτές έγιναν συλλήψεις.	5 Απριλίου	Άνοιξε το λιανεμπόριο εκτός η Θεσσαλονίκη, η Αχαΐα και η Κοζάνη.	25 Απριλίου	Στον βυθό της θάλασσας ανοιχτά του Μπαλί εντοπίστηκε κομμένο στα τρία το υποβρύχιο της Ινδονησίας νεκροί και τα 53 μέλη του πληρώματος.
16 Μαρτίου	Ο Αυστραλός Ματίας Κόρμαν είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).	5 Απριλίου	Στην Σερβία για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.	27 Απριλίου	Συνελήφθη στις Βρυξέλλες ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξη στην Ελλάδα.
16 Μαρτίου	Στην Αθήνα έγινε σήμερα ο 62ος γύρος μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας διερευνητικών επαφών.	6 Απριλίου	Στην Λιβύη για συνομιλίες ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών.	27 Απριλίου	Νικητής των Βουλευτικών Εκλογών στην Αλβανία είναι ο Έντο Ράμα.
17 Μαρτίου	3.465 οι θετικοί στον κορωνοϊό σήμερα. Είναι ρεκόρ από την εμφάνιση του ιού στη χώρα μας πριν έναν χρόνο.	6 Απριλίου	Στην Τουρκία για συνομιλίες η Πρόεδρος Κομισιόν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.	28 Απριλίου	Αρχίζει σήμερα στην Ζυρίχη η πενταμελής διάσκεψη για το Κυπριακό.
18 Μαρτίου	643 οι διασωληνωμένοι ρεκόρ από την εμφάνιση της πανδημίας.	6 Απριλίου	Στον Μπενιαμίν Νετανιάχου δόθηκε η εντολή σχηματισμού της νέας Κυβέρνησης μετά τις εκλογές στο Ισραήλ.		
		8 Απριλίου	Εγκληματική ενέργεια σε νοσοκομείο της Αθήνας. 60χρονος νοσηλευόμενος έκοψε την παροχή σε 76χρονο διασωληνωμένο ο οποίος και απεβίωσε. Αιτιολογία τον ενοχλούσε ο θόρυβος του μηχανήματος.		
		9 Απριλίου	Δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ.		
		9 Απριλίου	Πέθανε η σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ		

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Μέρος 2^ο

Στο προηγούμενο ΑΦΙΕΡΩΜΑ για την Ιστορία των Εκθεμάτων του Μουσείου είχα αναφερθεί στον Πίνακα Σηματοδότησης του Σταθμού ΦΑΛΗΡΟΥ. Συνεχίζοντας το ΑΦΙΕΡΩΜΑ, θα αναφερθώ στο Μηχάνημα και στον Πίνακα Σηματοδότησης του Σταθμαρχείου Κινήσεως ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Ένα Μηχάνημα με πολύ μεγάλη Ιστορία, γιατί σε αυτό, από τις πρώτες ημέρες της τοποθέτησής του στην Σταθμό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ το έτος 1929, μέχρι και την ημέρα που αντικαταστάθηκε το έτος 1989, για να τοποθετηθεί ένα νεότερο και πιο σύγχρονης τεχνολογίας Μηχάνημα, εργάστηκαν το σύνολο σχεδόν του Τεχνικού Προσωπικού του Τμήματος Αποκλεισμού, και το χειρίστηκαν όλοι οι Σταθμαρχές Κινήσεως της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης, ο καθένας με τις δικές του εμπειρίες.

Γιατί οι Σταθμοί ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ΠΕΙΡΑΙΑ ήταν δύσκολοι Σταθμοί και οι εμπειρίες των Σταθμαρχών πολλές.

Από μαρτυρίες παλαιότερων από εμένα τεχνιτών του Αποκλεισμού, οι πρώτες εργασίες τοποθέτησης του Μηχανήματος έγιναν από τον Εργοδηγό Χρήστο Πουλιόπουλο, ο οποίος είχε έρθει στην Εταιρία το έτος 1922, από την ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, μαζί με τα αδέρφια του, τεχνίτες και εκείνοι, τον Γρηγόρη, τον Νίκο και τον Κώστα.

Όπως και πάρα πολλοί άλλοι τεχνίτες και εργάτες, οι οποίοι εργάστηκαν σε όλα τα Τμήματα του Εργοστασίου, των Συντηρήσεων Σιδηροδρόμου και Περάματος, αλλά και στη Γραμμή.

Ήταν επιλογή του τότε Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας Αλέξανδρου Βλάχου, να προσλαμβάνει στην Εταιρία, Πρόσφυγες από την ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ.

Ο Χρήστος Πουλιόπουλος ήταν ένας χαρισματικός τεχνίτης, ο οποίος δεν υπήρχε εργασία Ηλεκτρολογική ή Μηχανοτεχνική που να μην τη διεκπεραίωνε, γι' αυτό άλλωστε εκτός από τον Αποκλεισμό, για αρκετά χρόνια ήταν Εργοδηγός και στο Εργοστάσιο.

Ο Χρήστος Πουλιόπουλος με βοήθησε του, τους Τεχνίτες Ηλία Ρεσβάνη και Αντώνη Φωτόπουλο, επραγματοποίησαν όλες τις εργασίες τοποθέτησης και λειτουργίας του Μηχανήματος.

Όπως είχε ειπωθεί από τον Αντώνη Φωτόπουλο, πριν από πολλά χρόνια και πριν από τη συνταξιοδότησή του, τον πρώτο χειρισμό στο Μηχάνημα κατά την ημέρα των Εγκαινίων, τον είχε κάνει ο Τεχνίτης Ηλίας Ρεσβάνης.

Ο Σταθμός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ήταν θερμικός Σταθμός.

Για την επέκταση της Γραμμής από ΟΜΟΝΟΙΑ μέχρι ΒΙΚΤΩΡΙΑ το έτος 1948 και από ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΑΤΤΙΚΗ το έτος 1949, θα αναφερθώ σε άλλο δημοσίευμα και ιδιαίτερα για την «ΣΚΥΤΑΛΗ» που έπαιρνε ο Ηλεκτροδηγός από τον Σταθμαρχή, προκειμένου να περάσει το Σήμα 11 και μέσω των Αλλαγών 29/30 να επιστρέψει στην Γραμμή Καθόδου προς ΠΕΙΡΑΙΑ.

Πολλά χρόνια αργότερα, στην δεκαετία του 1960, δεν θυμάμαι ακριβή χρονολογία, έγινε γενική αντικατάσταση όλων των καλωδίων στο Μηχάνημα, από τον Αρχιτεχνίτη Πουλιόπουλο Νικόδημο, υιό του Χρήστου Πουλιόπουλου, άριστος και πολύ καλά καταρτισμένος και αυτός τεχνίτης. (Είχε πάρει τα χαρίσματα του πατέρα του).

Στις εργασίες αυτές για αρκετό χρονικό διάστημα είχα εργαστεί και εγώ, ως βοηθός του Νικόδημου, όπως και στο Μηχάνημα του Θεσίου, ως βοηθός του Αρχιτεχνίτη Γιώργου Συμεωνίδη.

Με την πάροδο των χρόνων και με την προμήθεια Μηχανημάτων Νέας Τεχνολογίας το έτος 1989, έγινε η αντικατάσταση του Μηχανήματος και του Πίνακα Σηματοδότησης του Σταθμού ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπως είχε γίνει και με τα Μηχανήματα των Σταθμών ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΗΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΠΩΣ ΔΙΑΣΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ



Τα Μηχανήματα και τους Πίνακες των Σταθμών Κηφισιάς και Ηρακλείου τα έχω πάρει και είναι τοποθετημένα στους Εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.

Ενώ το Μηχάνημα του Σταθμού ΠΕΙΡΑΙΑ πανομοιότυπο με αυτό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ το ζήτησαν και το πήραν οι ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ, το διέλυσαν για να το μεταφέρουν, δεν ήξεραν να το συναρμολογήσουν και το πέταξαν.

Όταν έγινε η Αντικατάσταση του Μηχανήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με εργοδηγό τον Νίκο Κοτζιά και υπεύθυνη Μηχανικό την κα. Αγγελική Ντόλκα, την μοναδική γυναίκα Μηχανικό στη Διεύθυνση Έλξεως, από ίδρύσεως της Εταιρίας, η οποία είχε υπό την επιβλήψη της όλες τις εξειδικευμένες και δύσκολες εργασίες ανακαίνισης των Μηχανημάτων Σηματοδότησης αλλά και όλες τις υπόλοιπες εργασίες στα Τμήματα του Αποκλεισμού.

Την κα. Ντόλκα την είχα Προϊσταμένη μου. Το Μηχάνημα, τον Πίνακα, τους Μετασχηματιστές και τους Ηλεκτρονόμους, οι Τεχνίτες του Αποκλεισμού τα μετέφεραν και τα διαφύλαξαν σε μία Αποθήκη, η οποία βρίσκεται στον Παλιό Σταθμό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κάτω από τα Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης (Αθηνάς και Λυκούργου).

Ενώ το μεγάλο Ξύλινο Ρολόι, το είχα πάρει και το είχα μεταφέρει στον Πειραιά για Γενική Επισκευή, ήμουν ακόμα εργαζόμενος και έκανα κάποιες μικροεπισκευές και στα Ρολόγια εκτός των υπολοίπων εργασιών που εκτελούσαμε στο Εργοστάσιο.

Το Ρολόι στο Μουσείο το μετέφερα όταν ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες επισκευής του, από τους Ξυλουργούς, Ελαιοχρωματιστές και από τον ειδικό στα Ρολόγια Τεχνίτη Σωτήρη Αγγελόπουλο.

Γι' αυτό θα αναφερθώ σε άλλο δημοσίευμα. Όταν ο ΚΙΚΗΡΑΣ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απομακρύνθηκαν από τους ΗΣΑΠ με ΑΠΟΦΑΣΗ του τότε Υπουργού ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω των Ακυρωτικών Μηχανημάτων.

Ο ΚΙΚΗΡΑΣ λίγο καιρό αργότερα αναβαθμίστηκε από την Κυβέρνηση ΣΗΜΙΤΗ και τοποθετήθηκε στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ως Γενικός Διευθυντής.

Την εποχή εκείνη οι εργασίες του ΜΕΤΡΟ στον Σταθμό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ βρισκότουσαν προς το τέλος τους.

Εγώ είχα συνταξιοδοτηθεί, είχα γίνει Πρόεδρος του Σωματείου και είχαν ξεκινήσει οι εργασίες για το Μουσείο μας στον Πειραιά.

Τότε ήρθε η «ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΔΗΣΗ» στους χώρους των ΗΣΑΠ.

«Ότι ο ΚΙΚΗΡΑΣ ήθελε να πάρει το ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ

ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ, για να στολίσει κάποιο χώρο στο ΜΕΤΡΟ».

Ειλικρινά δεν θυμάμαι να είχε βρεθεί έστω και ένας εργαζόμενος στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους και ιδιαίτερα από τους Τεχνίτες του Αποκλεισμού και από την Διεύθυνση Έλξεως, που να είχε συμφωνήσει, με αυτά που ζητούσε ο ΚΙΚΗΡΑΣ, αντίθετα εξοργίστηκαν, εκφράζοντας την διαφωνία τους ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Να φανταστείτε ότι είχαν εξοργιστεί ακόμα και οι ΠΑΣΟΚΟΙ της εποχής εκείνης, έτσι τουλάχιστον έδειχναν. Άλλωστε πολλοί από αυτούς άλλαζαν κασκόλ και ιδέες ανάλογα με την περίπτωση και το βόλεμα.

Μπορεί να σας φαίνεται άπιστευτο, αλλά είναι πέρα, για πέρα αληθινό.

Όταν το έμαθα, με τον δικό μου τρόπο και τις δικές μου ενέργειες, ζήτησα να μου δώσουν το ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ, λέγοντας ότι τα χρειαζόμουν για το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ.

Οι πρώτες εργασίες του Υπογείου, Ισογείου και Ημιώροφου, βρισκότουσαν ακόμα σε εξέλιξη.

Μετά τον σάλο που είχε δημιουργηθεί με αυτά που ζητούσε ο ΚΙΚΗΡΑΣ, σε χρόνο ρεκόρ ένα βράδυ σε έκτακτη νυχτερινή εργασία που είχε προγραμματίσει η Διεύθυνση Έλξεως (είχα πάει και εγώ).

Οι τεχνίτες του Αποκλεισμού και ο Κώστας Τουρναβίτης με την ΗΛΕΚΤΡΑΜΑΞΑ και τον ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ, φόρτωσαν το Μηχάνημα, τον Πίνακα, τους Ηλεκτρονόμους και τους Μετασχηματιστές και το πρώι βρισκότουσαν στον Προαύλιο χώρο του Εργοστασίου, για να φορτωθούν στη συνέχεια το ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ στο φορτηγό Αυτοκίνητο και να μεταφερθούν σε φυλασσόμενο χώρο στο Αμαξοστάσιο των Πράσινων Λεωφορείων.

Ενώ τους Ηλεκτρονόμους και τους Μετασχηματιστές τους μετέφερα με καρότσι στο Εργοστάσιο του Μουσείου στο Μέγαρο Πειραιά, στο οποίο καθάριζα, συντηρούσα και επισκευάζα, όσα εκθέματα συγκέντρωνα.

Στο Αμαξοστάσιο των Πράσινων Λεωφορείων, πήγαινα κάθε μέρα και έβλεπα το Μηχάνημα και τον Πίνακα, γιατί φοβόμουν να μην γίνει καμία κλοπή, ή καταστρέψουν τους μουσαμάδες, που τα είχα σκεπάσει.

Οι χώροι του Αμαξοστασίου, μετά την κατάργηση των Πράσινων Λεωφορείων εχρησιμοποιούντο, ως χώροι εναπόθεσης όλων των άχρηστων υλικών και αντικειμένων, από τις αναπλάσεις των Σταθμών.

Υλικά που έπαιρναν οι Παλιατζήδες και ο φόβος κλοπής, ή και δολιοφθοράς ακόμα από κάποιους γνωστούς-αγνωστούς ήταν πάρα πολύ μεγάλος.

Όπως έγινε με τα Κιγκλιδώματα των Εκδοτήριων του

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Πρόεδρου του Μουσείου
και πρώην Πρόεδρου του Σωματείου
Από 16-3-1994 έως 27-3-2012

Σταθμού Φαλήρου, που τα έδωσαν στους Παλιατζήδες ενώ ήξεραν ότι ήταν για το Μουσείο. Είχαν μεταφερθεί και αυτά από τον Κώστα Τουρναβίτη και στο τέλος τα ψάχναμε στις μάντρες των παλιατζήδων με εντολή του αείμνηστου Σίμου Σιμόπουλου.

Γι' αυτό θα αναφερθώ σε άλλο δημοσίευμα για να αντιληφθείτε με τι κόπο και αγώνες διασώθηκαν τα διάφορα εκθέματα που βρίσκονται στο ΜΟΥΣΕΙΟ.

Στους χώρους του ΜΟΥΣΕΙΟΥ το ΜΗΧΑΝΗΜΑ και Ο ΠΙΝΑΚΑΣ μεταφέρθηκαν από τον Κώστα Τουρναβίτη, μετά την ολοκλήρωση διαμόρφωσης των Εκθεσιακών χώρων. Έτσι διασώθηκε το ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Στο εγχείρημα αυτό της μεταφοράς, συντήρησης, συναρμολόγησης του ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ στους χώρους του Μουσείου σημαντική και καθοριστική ήταν η βοήθεια εκτός από τον Κώστα Τουρναβίτη, των Τεχνιτών της Βάρδιας Αποκλεισμού: Δημήτρης Τέκου, Γιάννη Γεωργιάδη, Γιάννη Καλυκάκη, Σίμου Ζαχαράκη, Θανάση Κολοφούση.

Των Τεχνιτών του Τμήματος Αποκλεισμού: Γιάννη Δρακάκη, Ηλία Αργύρη, Γιώργου Σαργιώτη, Κώστα Βαμβακερή, Βαγγέλη Παγώνη, Παντελή Καμακάκη.

Των Τεχνιτών του Τμήματος Χρωματιστηρίου: Κώστα Λινάρδου, Άγγελου Γλούμη και Γιάννη Καγιολίδη.

Των Τεχνιτών του Τμήματος Ξυλουργείου: Μιχάλη Τολόγλου, Μανώλη Κανδυλάκη και Γιώργου Ακουμισνάκη.

Των Τεχνιτών του Μηχανουργείου: Κώστα Κουλιάνη και Παναγιώτη Ξένου.

Μεγάλη και διαχρονική ήταν και η βοήθεια για το Μουσείο:

Του Διευθυντή Έλξεως κ. Νίκου Σκουλαριώτη και των Μηχανικών Χρήστου Γεωργίου, Αγγελικής Ντόλκα, Γιώργου Τριανταφύλλου, Γιώργου Σκούρα, Παύλου Σταματίου και Γιάννη Τσελίγκα.

Σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς τη δική τους βοήθεια το ΜΗΧΑΝΗΜΑ και ο ΠΙΝΑΚΑΣ δεν θα βρισκότουσαν στο ΜΟΥΣΕΙΟ μας και στη θέση που βρίσκεται σήμερα, όπως δεν θα είχαν γίνει διάφορες εργασίες, που κάθε φορά χρειαζόμαστε στο ΜΟΥΣΕΙΟ.

Όπως και χωρίς την βοήθεια και αγάπη για το ΜΟΥΣΕΙΟ του Διευθυντή Γραμμής κ. Έργων κ. Θανάση Ρίζου και των συνεργατών του, ίσως τα έργα να μην είχαν ξεκινήσει και ολοκληρωθεί τόσο σύντομα.

Τόσο οι αρχικές εργασίες, όσο και οι εργασίες της επέκτασης, θα μας θυμίζουν το Γεφύρι της Άρτας.

Η βοήθεια του κ. Ρίζου συνεχίζεται με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου από τη θέση του Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων.

Είναι πάντα ΠΑΡΩΝ, παρόλο που για να έρθει στο Μουσείο από το σπίτι του, κατοικεί στον ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ, διανύει 40 χιλιόμετρα και άλλα 40 χιλιόμετρα να επιστρέψει 80 χιλιόμετρα.

Το επόμενο ΑΦΙΕΡΩΜΑ θα αφορά τα δύο μεγάλα Ρολόγια (εκκρεμές) που ήταν τοποθετημένα, το ένα στον Παλιό Σταθμό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το έτος 1895 έως το έτος 1930 Κατασκευής ΓΑΛΛΙΑΣ.

Και το άλλο στο Σταθμαρχείο Κινήσεως ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το έτος 1930 έως το έτος 1989, κατασκευής ΕΛΒΕΤΙΑΣ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1869 - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

152 ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ

152 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Πρώτου Αστικού Σιδηροδρόμου στην Ελλάδα και Τρίτου στον Κόσμο μετά της Ν. Υόρκης το 1867 και του Λονδίνου το 1863.

Μία Ιστορία μοναδική, που έχει κάνει υπερήφανους όσους και όσες εργάστηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται μέχρι σήμερα, στον αγαπημένο μας Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο.

Μία Ιστορία που ελάχιστα δεν την σεβάστηκαν, όπως η διορισμένη από την προηγούμενη Κυβέρνηση Διοίκηση της Εταιρίας.

Όσο έχω φωνή, θα το φωνάζω και όσο μπορώ να το γράφω, θα το γράφω. Η ασέβεια και η αδιαφορία τους για την Εταιρία μας και την Ιστορία της δεν έχει προηγούμενο.

Από όσα έχω διαβάσει, έχω ακούσει και έχω ζήσει στα 66 χρόνια που είμαι σε αυτήν την Ιστορική Εταιρία, προηγούμενο τέτοιας Διοίκησης δεν υπήρξε.

Ως Ξένα Σώματα ήρθαν, έτσι και έφυγαν. ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ.

ΔΕΝ έβγαλαν ούτε μια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ή ένα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα 150 ΧΡΟΝΙΑ της Ιστορίας των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και άφησαν τη Διοίκηση του ΟΣΕ να διοργανώσει κλιδότες εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, που στοίχισαν 156.000 ευρώ για να γιορτάσουν τα 150 ΧΡΟΝΙΑ, που όταν λειτουργήσε ο Ατμήλατος Σιδηρόδρομος, ο ΟΣΕ δεν υπήρχε.

Και το χειρότερο ότι δεν κατόρθωσαν να συνεννοηθούν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος για να τυπωθεί και να κυκλοφορήσει το ΔΕΥΚΩΜΑ για τα 150 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

Όλα αυτά καταδεικνύουν το πόσο αδιάφοροι και περαστικοί ήταν. Και τέλος ένα ερώτημα που είχε διατυπωθεί στο υπ' αριθ. 150 φύλλο

του «Ηλεκτρικού».

Οι 15 εργαζόμενοι που είχε στο Γραφείο του ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος

9 άνδρες και 6 γυναίκες, τι δουλειά έκαναν;

Και πόσα χρήματα είχαν στοιχίσει συνολικά στον φορολογούμενο Ελληνικό Λόδο;

Δεν θα βρεθεί κανείς να απαντήσει;

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με τους χαμηλούς μισθούς και τις χαμηλές συντάξεις και την άγρια φορολογία, θα πληρώνουν τις επιλογές αυτές, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Όπως είναι γνωστό σε όλους τους Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ και ιδιαίτερα ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ του ΜΟΥΣΕΙΟΥ, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής έχει λήξει από τις 25 Οκτωβρίου 2020.

Η Διοίκηση του ΜΟΥΣΕΙΟΥ είχε προγραμματίσει Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί δεν υπήρχε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό Απαρτία, λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικρατούσε και επικρατεί με τον «Κορωνοϊό».

Όπως δεν μπορούσε και το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί νόμιμα.

Γι' αυτό αναθέσαμε στον Δικηγόρο του Μουσείου κ. Γιώργο Αντωνακόπουλο, να κάνει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες, για να διοριστεί από το Πρωτοδικείο Πειραιά «Προσωρινή Διοίκηση».

Ο κ. Αντωνακόπουλος κατέθεσε στο Πρωτοδικείο όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και από τις 23-2-2021 με Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου Υπηρεσίας κ. Αντωνίου Σβύνου.

Διορίζει προσωρινή Διοίκηση αποτελούμενη από τους: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΪΝΤΙΝΤΟΓΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΡΙΖΟ, ΧΑΡΙΛΑΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, δεδομένου ότι λόγω των Ειδικών Συνθηκών, δεν μπορούν να συνεδριάσουν τα Δικαστήρια, για να ληφθεί η Οριστική Απόφαση.

Δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο χρόνος του Διορισμού της Προσωρινής Διοίκησης.

Στον επόμενο «Ηλεκτρικό» θα σας ενημερώσουμε πε-

ρισσότερο αναλυτικά και εφόσον πάρουμε την Οριστική Απόφαση από το Πρωτοδικείο.

Αυτό όμως που θα πρέπει να γνωρίζουμε από ΤΩΡΑ, ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ οι Εταίροι του ΜΟΥΣΕΙΟΥ είναι:

Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες θα πρέπει να δώσουμε το ΠΑΡΟΝ στην Γενική Συνέλευση, για να εκλέξουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Ελεγκτική Επιτροπή, για να μπορεί να λειτουργεί το ΜΟΥΣΕΙΟ, ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ.

ΜΑΖΙ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ.

ΜΑΖΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ.

Με ένα ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο και μία ανανεωμένη Ελεγκτική Επιτροπή.

Μάρτης 2021
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Στις 16 Ιανουαρίου 2021, στις 9 το βράδυ στο κανάλι της Cosmoτε και στην εκπομπή «History» προβλήθηκε το Μουσείο και συνέντευξη του Μανώλη Φωτόπουλου.

Τα γυρίσματα της ταινίας είχαν γίνει πριν από αρκετό καιρό και η καθυστέρηση προβολής της οφείλεται όπως μας είπαν, σε τεχνικά προβλήματα.

Δωρεές εις μνήμη

• Λεμονής Μιχάλης: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ, κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 10,00 Ευρώ εις μνήμη του κουμπάρου του Γιάννη Τσεκούρα.

Δωρεές για το Μουσείο

- Ματσή Στέλιος 50 Ευρώ
- Βασιλόπουλος Χρήστος 50 Ευρώ
- Γιαννόπουλος Ανδρέας 20 Ευρώ
- Λούρα Ευαγγελία 20 Ευρώ
- Ζαχαράκη Αντωνία και Αγγελική 20 Ευρώ
- Κοκκίνης Γιάννης 50 Ευρώ
- Καραπατέας Γιάννης 20 Ευρώ

Αντί Στεφάνου

Η κα. Κυριακή Ρούσσου κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 60,00 ευρώ που διαθέτει το Σωματείο αντί Στεφάνου, στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Μιχάλη Ρούσσου.

ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΠΟΥΝ

Στους χώρους των ΗΣΑΠ από τον Δεκέμβριο του 1998 έως και τον Δεκέμβριο του 2002, με πρωτεργάτη και εμπνευστή τον ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΜΠΕΣΗ, Προϊστάμενο του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων κυκλοφόρησε το περιοδικό με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΣΑΠ».

Η έκδοση αυτή δεν είχε μεγάλη διάρκεια, παρόλο που άρεσε και διαβαζόταν ευχάριστα. Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1998 και σταμάτησε ύστερα από 21 εκδόσεις τον Δεκέμβριο του 2002.

Τα 21 τεύχη βιβλιοδετημένα και με αφιέρωση του συνάδελφου και θερμού υποστηρικτή του Μουσείου Γιώργου Καμπέση, βρίσκονται στην Βιβλιοθήκη του Μουσείου.

Στο πρωτοσέλιδο του πρώτου τεύχους έγραφε ο συνάδελφος Καμπέσης:

« Το 1999 γιορτάζουμε: 130 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ. 95 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ».

Από τότε πέρασαν 22 χρόνια και το 2021 γιορτάζουμε: 151 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 117 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ».

Η ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2006 και την επιμέλεια ύλης και εξώφυλλου, τον Συντονισμό Ύλης – Αρχισυνταξία Κειμένων την είχε η κα. Αννίτα Πατσουράκη. Μια επίσης αξιόλογη συνάδελφος στους χώρους του ΜΕΤΡΟ.

Από τις εκδόσεις αυτές δεν έχω πολλά έντυπα και δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν και εάν έχουν βιβλιοδετηθεί, όπως έχει γίνει με τις «Ελεύθερες Διαδρομές».



Το ερώτημα όμως που δημόσια απευθύνω και όποιος γνωρίζει ας με ενημερώσει, είναι:

1ον: Γιατί και με ποιανού την πρωτοβουλία σταμάτησε η έκδοση του Περιοδικού;

2ον: Στα Αρχεία της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα, που να μπορούν να διατεθούν για την Βιβλιοθήκη του Μουσείου;

Και τέλος προτείνω προς τη νέα Διοίκηση της Εταιρίας: Να ενημερωθούν για τις δύο αυτές αξιόλογες εκδόσεις και εάν το κρίνουν σκόπιμο ας ξανακυκλοφορήσει ένα ενιαίο για τις ΣΤΑ.ΣΥ ενημερωτικό έντυπο.



Γιατί η ενημέρωση για την όλη λειτουργία των ΣΤΑ.ΣΥ μόνο κακό δεν κάνει.

Αντίθετα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους στον Ηλεκτρικό, το ΜΕΤΡΟ και τα Τραμ, να ενημερώνονται και εφόσον το επιθυμούν, να γράφουν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους στο έντυπο αυτό όπως γινόταν και με τα πιο πάνω έντυπα, τόσο των ΗΣΑΠ όσο και του ΜΕΤΡΟ.

Και στις δύο Εκδόσεις είχαν δημοσιευθεί διάφορες δραστηριότητες από το Μουσείο και το Σωματείο μας.

Πειραιάς
Φεβρουάριος 2021
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ;

1ον: ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΤΑΝ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΓΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΖΕ ΤΑ ΤΡΑΙΝΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

(Μια μαρτυρία ενός Ηλεκτροδηγού)
Τα πρώτα χρόνια που είχα γίνει Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων, είχε έρθει στα Γραφεία του Σωματείου στην Μενάνδρου, ένας παλιός Συνταξιούχος Ηλεκτροδηγός.

Ο Ανδρέας Μπίλιας και μου είχε πει: «... Όταν ο καιρός ήταν άσχημος και η Μετεωρολογική Υπηρεσία έλεγε ότι θα χιονίσει, ο τότε Γενικός Διευθυντής έδινε εντολή σε τρεις Ηλεκτροδηγούς, που τους είχε εμπιστοσύνη.

Τον Παναγιώτη Κακαβογιάννη, τον

Γιώργο Ζηλάκο και τον Ανδρέα Μπίλια, όλη την νύκτα να οδηγούν δύο Αμαξοστοιχίες η μία από την Κηφισιά μέχρι Πατίσια, και η άλλη από Πατίσια μέχρι Κηφισιά, για να μην γεμίζουν οι Γραμμές με χιόνια.

Ότι ο Βλάχκαλης πήγαινε και τους έβλεπε δίνοντάς τους, σταφίδες, κονιάκ και διπλές υπερωρίες και ότι την εποχή εκείνη, δεν είχε σταματήσει ποτέ η Συγκοινωνία από τα χιόνια, λέτε να είναι έτσι; Εάν κάποιος παλιός συνάδελφος θυμάται, ή είχε ακούσει κάτι σχετικά με αυτά που έλεγε ο Μπίλιας ας το πει.

Τουλάχιστον να το έχουν υπόψη τους οι σημερινές αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας, ή να βρουν άλλες λύσεις, τέτοι-

ες που θα αντιμετωπίζουν άμεσα τα προβλήματα αυτά, χωρίς «Κονιάκ, Σταφίδες και Υπερωρίες».

Στο 2021 βρισκόμαστε και ο " Ηλεκτρικός" δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματάει, να εξυπηρετεί το επιβατικό, όποιο καιρό και εάν κάνει.

2ον: ΟΤΑΝ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ Ν. ΙΩΝΙΑ

Ο ίδιος συνάδελφος μου είχε πει ακόμα: Όταν ήταν ο πρώτος Ηλεκτροδηγός που οδήγησε την Αμαξοστοιχία, την ημέρα που πήγε για πρώτη φορά στην Ν. Ιωνία, 14 Μαρτίου 1956.

Και ότι ενώ περίμεναν διαμαρτυρίες και επεισόδια από τους κατοίκους, γιατί

δεν ήθελαν τον «Ηλεκτρικό», επειδή διχοτομούσε την πόλη.

Ξαφνικά είδαν στα Πλατφόρμα κατοίκους, τον Δήμαρχο και την Μπάντα του Δήμου να τους υποδέχονται με Μουσική, Τραγούδια και Λουλούδια.

Τότε δεν υπήρχαν «Μπαχαλάκηδες».

Για φανταστείτε να γινόταν σήμερα; Θα είχε μείνει τίποτα όρθιο;

Θα είχαν αφήσει να πάει ο Ηλεκτρικός, όχι μόνο στην Ν. Ιωνία, αλλά και στο Ηράκλειο, Μαρούσι, Κηφισιά;

Πολύ αμφιβάλλω. Εσείς;

Φεβρουάριος 2021
Μανώλης Φωτόπουλος