

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Σιδηρόδρομος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

Η σύνταξη δεν είναι
παροχή ελεγχόμενης
αλλά δίκαιη αναγνώ-
ριση σκληρής δουλειάς
μιας ολοκληρωμένης ζωής



Έδρα ΑΘΗΝΑ 104 37 • Γραφεία: Μενάνδρου 51B, 4ος όροφος • Τηλέφωνο 210.5228664 - 5233865 - Fax: 210.5243451 • Έτος ίδρύσεως 1995 • Αριθ. Φύλλου 112 • Δεκέμβριος 2013 - Ιανουάριος 2014 • e-mail: info@somsyntaxiouchon-isap.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Τι κρύβεται πίσω από τα στεγαστικά δάνεια

Οι Έλληνες πολίτες, η κυβέρνηση καθώς και οι εμπλεκόμενοι με τα στεγαστικά δάνεια τράπεζες δεν μπορούν να καταλάβουν το μίσος που τρέφουν οι δανειστές μας τρoικανoί κατά των Ελλήνων ιδιοκτητών μιας κατοικίας που την απέκτησαν με αίμα και ιδρώτα για να στεγασουν την οικογένειά τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι όνειρο κάθε Έλληνα ήταν και είναι πώς να αποκτήσει ένα σπίτι για τον ίδιο και εάν μπορεί και για τα παιδιά του και αυτό το επιτυγχάνει κάνοντας αιματηρές οικονομίες αλλά κυρίως με στεγαστικά δάνεια από τις τράπεζες τα οποία δάνεια μέχρι το 2010 πλήρωνε κανονικά. Ήρθε όμως η κρίση η οποία έφερε την ανεργία και τη φτώχεια και την αδυναμία της πληρωμής της δόσης του δανείου και ενώ όλες οι τράπεζες συναινούν στο πάγωμα των δόσεων έρχεται η τρoικα και ζητά να γίνουν άμεσα πλειστηριασμοί για όλους τους οφειλότες.

Αναμφισβήτητα υπάρχουν πολλές δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι, αν και έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, έχουν εκμεταλλευτεί στα τελευταία χρόνια της κρίσης την ασπίδα προστασίας που ισχύει δια νόμου για τους οικονομικά ανήμπορους και δεν πληρώνουν τις δόσεις τους και αυτό βέβαια γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν συνέπειες. Όμως για όλους αυτούς είναι όχι μόνο ορθό αλλά και επιβεβλημένο να αποφασιστεί η άρση της απαγόρευσης του πλειστηριασμού και μόνο γι' αυτούς.

Σήμερα η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλες αναταράξεις σαν αυτές που θα προκαλούσε η απώλεια του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών αν εφαρμοστεί η γενική άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών που θα ισοδυναμεί με ολική καταστροφή όλων αυτών που αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις του δανείου.

Σήμερα οι τράπεζες έχουν ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή τους τα οικονομικά στοιχεία του κάθε δανειολήπτη. Μπορούν αν θέλουν να δουν τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός από τη φορολογική του δήλωση, να δουν τις καταθέσεις τους, το σύνολο των ακινήτων που κατέχουν, τα αυτοκίνητα, τις κάρτες που χρησιμοποιούν, τι αγοράζουν. Μπορούν να διαπιστώσουν αν έχουν κάνει καταθέσεις στο εξωτερικό. Έχουν δηλαδή ανά πάσα στιγμή και ώρα τον καθρέπτη κάθε νοικοκυριού, οπότε μπορούν να καθορίζουν σε συνεργασία με το δανειολήπτη μία ελάχιστη δόση που εκτιμούν ότι μνησιαώς έχουν τη δυνατότητα να δίνει καθέναν προς αποπληρωμή του δανείου του και αυτό είναι προς όφελος και του δανειολήπτη αλλά και των τραπεζών. Έτσι και οι οφειλότες δεν θα χάσουν το σπίτι τους και οι τράπεζες αργά αλλά στα σίγουρα θα πάρουν τα χρήματα που δάνεισαν.

Σκοπός όμως της Τρoικας και αυτών των κρατών που υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους είναι άλλος. Θέλουν τις τράπεζες να κάνουν γενικό πλειστηριασμό ανεξαιρέτως για όλους τους δανειολήπτες. Έτσι οι τράπεζες θα αποκτήσουν χιλιάδες ακίνητα τα οποία δεν τους αποφέρουν σήμερα με την κρίση κανένα κέρδος και ούτε καν πωλούνται, οπότε είναι αναγκασμένες να τα δώσουν σχεδόν δωρεάν στους συμμάχους μας Τρoικανούς. Αυτή είναι η εντύπωση που έχει σήμερα ο κάθε Έλληνας ερμηνεύοντας την εμμονή της Τρoικας για τη γενική άρση των πλειστηριασμών, αν είναι διαφορετικά ως προς το αποδειξουν.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση κοπής πίτας-συνεστίασης του Σωματείου μας



Ρεπορτάζ στις σελίδες 14-15

ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, σας καλούμε στην Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου και ώρα 9:00 πρωινή στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητική Λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκδρομές)
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός 2014
6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη δράση του Σωματείου
7. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
8. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5
9. Έγκριση ψηφίσματος

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε Συνταξιούχε των ΗΣΑΠ,
Μην ξεχνάς ότι με την παρουσία σου και τη συμμετοχή σου στη Γενική Συνέλευση δίνεις δύναμη στο Σωματείο μας την οποία δύναμη την χρειαζόμαστε πολύ και ειδικά σήμερα που ο κάθε Έλληνας και ειδικά οι συνταξιούχοι βιώνουν την εγκατάλειψη και την περιθωριοποίηση από την πολιτεία. Δεν πρέπει όμως να τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε εκπληρώσει σαν εργαζόμενοι το χρέος μας και τώρα διεκδικούμε το δικαίωμα τα τελευταία χρόνια της ζωής μας να μας αποδώσει και η πολιτεία αυτά που μας οφείλει.

Γι' αυτό το λόγο η Διοίκηση του Σωματείου σας καλεί να έλθετε όλες και όλοι στις 9 Απριλίου στη Γενική Συνέλευση.

Σας καλεί να ακούσετε και να ενημερωθείτε για τα προβλήματα που απασχολούν εμάς τους συνταξιούχους, και είναι πολλά. Σας καλεί να μιλήσετε.

Σας καλεί να μας κρίνετε για ό,τι δεν πράξαμε σωστά και να μας πείτε τις προτάσεις σας με τις οποίες μπορεί να βελτιωθούν ορισμένα πράγματα.

Σας καλεί να έρθετε κοντά στο Σωματείο γιατί σήμερα με την οικονομική, την πολιτική, την κρίση αξιών και θεσμών που περνάει η πατρίδα μας χρειάζεται να έχουμε ένα Σωματείο ισχυρό και δυνατό και απαλλαγμένο από κομματικές παρεμβάσεις.

Τέλος σας καλεί να στηρίξετε το Σωματείο μας για να μπορεί να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει.

Γι' αυτούς τους λόγους καμία συναδέλφισσα και κανένας συνάδελφος δεν θα πρέπει να απουσιάσει από τη Γενική Συνέλευση. Όλοι μαζί ενωμένοι στον αγώνα για ένα Σωματείο ενεργό και δυνατό. Ένα Σωματείο αντάξιο της ιστορίας του και των αγώνων του και να στείλουμε το μήνυμα σε όλους αυτούς που νέμονται την εξουσία ότι οι συνταξιούχοι είναι απόμαχοι της εργασίας όχι όμως και της ζωής. Έχουν δικαίωμα και αυτοί να ζήσουν και θα ζήσουν. Στο χέρι μας είναι να το επιτύχουμε.

ΔΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52.

Με εντολή Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ρουσιός

Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Μητροκώτσας

ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Αφιέρωμα στη σελίδα 12

Δωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα

• Ιερέυς Νικόλαος Βιντζηλαίος	50 Ευρώ	• Πασσαλής Αθανάσιος	50 Ευρώ	• Αβαρκιώτης Κώστας	50 Ευρώ	• Πλατής Κωνσταντίνος	40 Ευρώ
• Ελευθέριος Βιντζηλαίος	50 Ευρώ	• Μαθιουλάκης Εμμανουήλ	30 Ευρώ	• Νικολουδάκης Γιάννης	40 Ευρώ	• Τσουραμάνης Κωνσταντίνος	50 Ευρώ
• Γεωργιάδης Γιάννης	50 Ευρώ	• Παπαδάκης Ιωάννης	40 Ευρώ	• Αλεβίζος Γεώργιος	100 Ευρώ	• Μητρόπουλος Χρήστος	50 Ευρώ
• Κωνσταντινίδης Γεώργιος	20 Ευρώ	• Μαντούκας Νικόλαος	70 Ευρώ	• Τσίχλης Αντώνης	30 Ευρώ	• Μαυρέλης Περικλής	40 Ευρώ
• Μπαρμπαντωνάκης Κώστας	50 Ευρώ	• Σταυρίδης Σταύρος	40 Ευρώ	• Σταματόγιαννης Ιωάννης	50 Ευρώ	• Κοκοτάκης Οδυσσεάς	50 Ευρώ
• Μανταγιάς Γεώργιος	50 Ευρώ	• Μαρκαντωνάτος Διονύσης	50 Ευρώ	• Δημέλης Παναγιώτης	50 Ευρώ	• Κρουονερίτης Γεώργιος	40 Ευρώ
• Κλέντος Αναστάσιος	30 Ευρώ	• Παπαδάκης Χαρίλαος	20 Ευρώ	• Σταθάτος Κώστας	30 Ευρώ	• Τριποδάκης Μελέτιος	50 Ευρώ
• Πουλακιδάκος Νικήτας	50 Ευρώ	• Βούλγαρης Θανάσης	50 Ευρώ	• Κακίσης Αθανάσιος	20 Ευρώ	• Κοκύρη Βαρβάρα	50 Ευρώ
• Δάρρας Παναγιώτης	20 Ευρώ	• Αλάτη Αικατερίνη	30 Ευρώ	• Σπηλιωτοπούλου Παρασκευή	30 Ευρώ	• Βεσκούκη Ντίνα	50 Ευρώ
• Γιοβάς Κωνσταντίνος	40 Ευρώ	• Καραγιάννης Χαράλαμπος	100 Ευρώ	• Λυμπέρη Αικατερίνη	50 Ευρώ	• Μπαρμπίσης Γεώργιος	30 Ευρώ
• Σουλιμιώτης Αλέκος	50 Ευρώ	• Δασκαλάκος Γεώργιος	20 Ευρώ	• Καραμάνος Βασίλης	50 Ευρώ	• Καρατζάς Παναγιώτης	50 Ευρώ
• Νταβαρίνου Αικατερίνη	40 Ευρώ	• Χονδρού Ευαγγελία	40 Ευρώ	• Πελεκάσης Παναγιώτης	50 Ευρώ		

Δωρεές για την Εφημερίδα

• Μανωλάκης Αντώνης	20 Ευρώ	• Μέγκουλας Δημήτριος	20 Ευρώ
• Γαλάνης Μιχάλης	20 Ευρώ	• Λαγουβάρδος Κώστας	20 Ευρώ
• Πλαστήρας Νίκος	20 Ευρώ	• Αθανασιάδης Αντώνιος	20 Ευρώ
• Φετάνη Άννα	20 Ευρώ	• Καραγιώργος Βασίλης	20 Ευρώ
• Γιαννατσής Μιχάλης	20 Ευρώ	• Μπουζαλάς Νίκος	20 Ευρώ
• Τζεφεράκος Κώστας	20 Ευρώ	• Αλεξάκη Γιαννούλα	20 Ευρώ
• Σιώμος Χρήστος	20 Ευρώ	• Φάκου Μαρία	15 Ευρώ
• Ντάλλα Ελισσάβετ	10 Ευρώ	• Ρίνης Ηλίας	20 Ευρώ
• Μάλλης Σπύρος	20 Ευρώ	• Σουσαμλής Γεώργιος	10 Ευρώ
• Λεμούσιος Γιάννης	40 Ευρώ	• Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος	20 Ευρώ
• Πρωτόπαπας Γιάννης	20 Ευρώ	• Παναγόπουλος Γιάννης	20 Ευρώ
• Κωνσταντοπούλου Γεωργία	20 Ευρώ	• Κουκλινός Ευθύβουλος	15 Ευρώ
• Παππάς Δημήτριος	20 Ευρώ	• Σασσάνης Ευάγγελος	10 Ευρώ
• Παύλου Βαρβάρα	30 Ευρώ	• Αναγνωστόπουλος Νικόλαος	20 Ευρώ
• Δημητρίου Ερμιόνη	20 Ευρώ	• Δημητροπούλου Νικολίτσα	20 Ευρώ
• Ψίχας Οδυσσεάς	20 Ευρώ	• Καπακλής Θεόδωρος	50 Ευρώ
• Παπαδόγκωνας Κυριάκος	20 Ευρώ	• Αθανασόπουλος Νικόλαος	
• Σεφερλή Ανθούσα	10 Ευρώ	του Ανδρέα	20 Ευρώ
• Βιντζηλαίου Ελένη	25 Ευρώ		

Δωρεές εις Μνήμην

- Ο συνάδελφος Λευτέρης Κυρίτσης κατέθεσε στη μνήμη της συζύγου του Αικατερίνης και των αδελφών του Νικολάου και Γεωργίου, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Τριανταφυλλιά Μπίτα κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Χρήστου Μπίτα, το ποσό των 50 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Ο κ. Χαράλαμπος Μαλούχος κατέθεσε στη μνήμη του συναδέλφου μας Ισιδώρου Λυμπούση, το ποσό των 50 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Ελένη Δέδε κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Δημητρίου Δέδε, το ποσό των 30 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Κοζύρη Δήμητρα κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Γεωργίου Κοζύρη, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Αγγελική Καντέλη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Λάμπρου Καντέλη, το ποσό των 50 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Μαρία Αρώνη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Νικολάου Αρώνη, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Πετρούλα Παπακωνσταντίνου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Μάρου Παπακωνσταντίνου, το ποσό των 60 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Ο συνάδελφος Κώστας Κάσσαρης κατέθεσε στη μνήμη του συναδέλφου του Πέτρου Καμακάρη, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Δέσποινα Πατρικαράκου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Βασιλείου Πατρικαράκου, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Βαρβάρα Παύλου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Κυριάκου Παύλου, το ποσό των 30 Ευρώ για την εφημερίδα του Σωματείου.
- Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεμονής κατέθεσε στη μνήμη του κουμπάρου του και συναδέλφου μας Γιάννη Τσεκούρα, το ποσό των 40 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Ο συνάδελφος Κυριάκος Παπαδόγκωνας κατέθεσε στη μνήμη του συναδέλφου του Αντώνη Κόκκινου, το ποσό των 20 Ευρώ για την εφημερίδα του Σωματείου.
- Η κα. Ανδρομάχη Καλόγρια κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Φάνη Καλόγρια, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Υπατία Θρουβάλα κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Μανώλη Θρουβάλα, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Παρασκευή Σπηλιωτοπούλου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Γιάννη Σπηλιωτοπούλου, το ποσό των 30 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κα. Χρυσούλα Μπόλωση κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Κώστα Μπόλωση, το ποσό των 50 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Ο συνάδελφος Χρήστος Μπεστεμιάτης εργαζόμενος κατέθεσε στη μνήμη της μητέρας του Ευαγγελίας Μπεστεμιάτη, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
- Η κυρία Νικολάου-Καρκαβίτσα Ελένη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της Αλέξη Καρκαβίτσα, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου.

Σας αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ

Όταν υπάρχει περίσσειμα αγάπης και συναδελφικής αλληλεγγύης μπορούμε να πετύχουμε πολλά και αυτό φάνηκε από την προθυμία που είχαν τόσοι πολλοί συνάδελφοι που παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση που μας ταλανίζει όλους τα τελευταία χρόνια, δεν παρέλειψαν να ενισχύσουν οικονομικά το Σωματείο μας, γνωρίζοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις δράσεις του, προς όφελος όλων μας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, οι ενέργειές σας αυτές μας γεμίζουν ενέργεια για να ανταποκρινόμαστε όσο το δυνατό καλύτερα στα καλέσματα σας και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις όποιες ανθρώπινες αδυναμίες μας. Σας ευχαριστούμε γιατί μας περιβάλλετε με ζεστασιά και αγάπη.

Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάντα δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε έμπρακτα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας δώσουμε την υπόσχεση ότι θα είμαστε πάντα κοντά σας

Η Διοίκηση

Αντί Στεφάνου

Σύμφωνα με το άρθρο II του Καταστατικού του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:

- Στη μνήμη του Ισιδώρου Λυμπούση και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Όλγας Λυμπούση, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
- Στη μνήμη του Δημητρίου Στανατιώτη και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Ευαγγελίας Στανατιώτη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
- Στη μνήμη του Ευάγγελου Τσιλιγκάκη και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Βαρβάρας Τσιλιγκάκη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών του Συλλόγου «Η Κιβωτός του Κόσμου».
- Στη μνήμη της Σταματικής Μαντά και ύστερα από επιθυμία του υιού της Κωνσταντίνου Μαντά, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του.
- Στη μνήμη του Χρήστου Σχίζα και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Αικατερίνης, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε υπέρ των σκοπών του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΜΠΑΛΛΟΥ

Το τακτικό ανάγνωσμα μας στη σελίδα 3 που έχει να κάνει με την "Παιδική Μέριμνα ΕΗΣ - ΗΣΑΠ, τις Παιδικές Κατασκηνώσεις, την Πολιτιστική Λέσχη και τον Παιδικό Σταθμό που επιμελείται ο Μπαλλού αναβάλλεται για το επόμενο τεύχος του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ.

Το Σωματείο μας στηρίζει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των παιδιών των συναδέλφων μας



Εμμανουήλ Σ. Λούρας
Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Τραυματολόγος

Εξειδίκευση στην Επανορθωτική Χειρουργική
Ισχίου-Γόνατος, Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας»

Λεωφ. Φωκίωνος Νέγρη 20, Λαύριο
Τηλ. & Fax: 2292027067 - Κιν.: 6946609650
e-mail: mail@louras.eu www.louras.eu

Ο Μάνος Λούρας είναι γιος του αείμνηστου συναδέλφου μας Σπύρου Λούρα.

ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Νέλσον Μαντέλα (1918-2013)



Ο φτωχός βοσκός που έφτασε να γίνει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξεκίνησε από την απόλυτη αφάνεια για να φτάσει στην κορυφή του κόσμου εξασφαλίζοντας μια θέση συμβόλου στο πάνθεον με τους "αθανάτους" της σύγχρονης ιστορίας.

Για τον Νέλσον Μαντέλα ο δρόμος προς την ελευθερία ήταν μακρύς και δυσβάστακτος όπως αναφέρει και ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του στο βιβλίο «Ο μακρύς δρόμος προς την ελευθερία».

Ο Νέλσον Μαντέλα γεννήθηκε το 1918 σε ένα μικρό και ξεχασμένο από την πολιτεία χωριό της νοτιοανατολικής Αφρικής, το Μβέζο. Μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια εκτελώντας χρέη βοσκού. Ήταν ο πρώτος από την οικογένειά του που πήγε σχολείο με το αρχικό του όνομα Ρολιχάκλα, όμως έπειτα από πρωτοβουλία της δασκάλας του άλλαξε το όνομά του και βαπτίστηκε Νέλσον προκειμένου να ταιριάζει στο δυτικόφερνο περιβάλλον. Στην ηλικία των 9 ετών έμεινε ορφανός από πατέρα και στα 22 έφυγε από το χωριό του και εγκαταστάθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ γιατί αρνήθηκε να παντρευτεί τη γυναίκα που του προξένησαν. Εκεί εργάστηκε αρχικά ως νυκτοφύλακας σε ορυχεία και αργότερα ως μαθητευόμενος στο δικηγορικό γραφείο ενός Εβραίου όπου για πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με την κομμουνιστική ιδεολογία. Για σπίτι είχε ένα παράπηγμα χωρίς ηλεκτρικό και νερό, όμως σε πείσμα των αντιξοοτήτων γράφτηκε στη νομική σχολή του Γιοχάνεσμπουργκ και ήταν ο μοναδικός μαύρος. Είχε δε να αντιμετωπίσει και έναν πρύτανη ο οποίος τον θεωρούσε λόγω του χρώματός του και μόνο, ανίκανο να γίνει δικηγόρος. Κι όμως ο Μαντέλα τον διέψευσε στην πράξη, όχι μόνο έγινε δικηγόρος αλλά και άνοιξε δικηγορικό γραφείο το πρώτο με μαύρο ιδιοκτήτη στο Γιοχάνεσμπουργκ. Εν τω μεταξύ βέβαια από το 1945 είχε ενταχθεί στις τάξεις του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου αναλαμβάνοντας μάλιστα και την ηγεσία της νεολαίας του κόμματος που προπαγάνδιζε υπέρ των δικαιωμάτων των μαύρων. Συνελήφθη για πρώτη φορά το 1952 και για δεύτερη το 1956 με την κατηγορία της υψίστης προδοσίας. Το 1960 η Ν. Αφρική έφθασε στα πρόθυρα του εμφύλιου πολέμου όταν οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον μαύρων διαδηλωτών σκοτώνοντας πολλές δεκάδες μαύρων διαδηλωτών και τραυματίζοντας πολλές εκατοντάδες. Τότε ο Μαντέλα βγήκε στην παρανομία και πήγε στην Αιθιοπία και στην Αλγερία για να εκπαιδευτεί στρατιωτικά. Κατά την επιστροφή

του στη χώρα του το 1962 συνελήφθη και το 1964 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης και κλείστηκε στις φυλακές του νησιού Ρόμπεν, σε ένα κελί μόλις πέντε τετραγωνικών μέτρων. Όταν το 1985 η κυβέρνηση της χώρας του προσέφερε την ελευθερία του με την προϋπόθεση να αποκηρύξει τον ένοπλο αγώνα, απάντησε αρνητικά λέγοντας «μόνο οι ελεύθεροι μπορούν να διαπραγματεύονται». Όταν ανέλαβε πρόεδρος την Ν. Αφρικής ο Φρέντερικ ντε Κλερκ απελευθέρωσε τον Νέλσον Μαντέλα. Το δε 1993 μοιράστηκαν το Νόμπελ Ειρήνης. Το 1994 στις πρώτες ελεύθερες για όλους εκλογές της Νότιας Αφρικής ο Νέλσον Μαντέλα έγραψε ιστορία γιατί ήταν ο πρώτος μαύρος που εκλέχθηκε με δημοκρατικές διαδικασίες πρόεδρος της χώρας, αξίωμα που το διατήρησε μέχρι το 1999. Με τη συμφιλιωτική διάθεσή του απέναντι σε όλους ακόμη και προς τους βασανιστές του κατόρθωσε να διατηρήσει ενωμένη τη χώρα του.

Αξιωματιμολογείται είναι η ομιλία του το 1990 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου μεταξύ άλλων είπε: «Κανείς δεν γεννήθηκε να μισεί τον άλλον για το χρώμα του δέρματός του ή το περιβάλλον του ή τη θρησκεία του. Οι άνθρωποι εάν μπορούν να μαθαίνουν να μισούν, μπορούν και να αγαπούν γιατί η αγάπη έρχεται πιο φυσικά από το μίσος. Ο μεγάλος θυμός και η βία δεν μπορούν ποτέ να χτίσουν ένα έθνος».

Ο θάνατος του Νέλσον Μαντέλα στις 6 Δεκεμβρίου 2013 προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, γιατί ήταν ένα πρόσωπο που κατόρθωσε να συνενώσει όλους τους ανθρώπους της πατρίδας του, μαύρους και λευκούς. Δεν προκάλεσε θαυμασμό μόνο η σωματική αντοχή του 94χρονου ηγέτη της Νότιας Αφρικής, που άντεξε τα 28 χρόνια φυλακίσεως από το καθεστώς «απαρτχάιντ», από τον σκληρό ρατσισμό των λευκών εναντίον των μαύρων. Προκάλεσε μεγαλύτερο θαυμασμό η ψυχή του. Για τους τότε κυρίαρχους λευκούς ο Νέλσον Μαντέλα δεν ήταν ένα πρόσωπο. Ήταν ένας αριθμός, το νούμερο 46664. Άντεξε 28 φυλακισμένος στο νησί Ρόμπεν, που ήταν λεπροκομείο, φρενοκομείο και φυλακή. Απομονωμένος, υφίστατο βασανιστήρια και εργαζόταν σε καταναγκαστικά έργα ενώ τα βράδια μελετούσε νομικά, με στόχο να αποκτήσει πτυχίο εξ αποστάσεως, όπως και το κατάφερε. Οι μοναδικές επαφές του με τον έξω κόσμο ήταν ένα γράμμα και μία επίσκεψη κάθε εξάμηνο. Σε μία επιστολή του το 1975 έγραφε προς τη γυναίκα του «Οι δυσκολίες κάποιους άνδρες τους λυγίζουν αλλά κάποιους τους κάνουν άνδρες». Μία συνέπεια των βασανιστηρίων ήταν να στερέψουν τα μάτια του από τα δάκρυα και δεν είχε τη δυνατότητα να κλαίει. Έκλαιγε μόνο η ψυχή του και όχι τα μάτια του. Έκλαιγαν όμως τα μάτια εκατομμυρίων Αφρικανών για τον μεγάλο ήρωα, για το ίνδαλμά τους τον Νέλσον Μαντέλα ο οποίος όταν δικαζόταν από το σκληρό καθεστώς, είχε πει «Έχω στην καρδιά μου το ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας, όπου όλοι οι άνθρωποι θα συμβιώνουν αρμονικά». Και όταν ελευθερώθηκε μετά από 28 χρόνια φυλακίσεως, έκανε το μεγάλο κήρυγμα. Αντί για μίσος κήρυξε την αγάπη. Αντί για εκδικητικότητα, πρόσφερε τη συγχώρεση. Ο Νέλσον Μαντέλα νίκησε χωρίς πόλεμο. Μισήθηκε αλλά δεν μίσησε. Έτσι έγινε ο εκλεκτός του λαού και των μαύρων αλλά και των λευκών. Έγινε πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής με την αγάπη που είχε για όλους τους ανθρώπους, λευκούς και μαύρους και ποτέ δεν σκέφτηκε να εκδικηθεί για ό,τι είχε περάσει. Αλήθεια σήμερα σκέφτηκε κανείς πόσοι λευκοί στο σώμα είναι μαύροι στη ψυχή και πόσοι μαύροι στο σώμα είναι λευκοί στη ψυχή;

Αυτός ήταν με λίγα λόγια ο Νέλσον Μαντέλα. Δυστυχώς όμως σήμερα ηγέτες σαν και αυτόν έχουν εκλείψει με αποτέλεσμα η ανθρωπότητα να έχει φθάσει στο χείλος του γκρεμού. Ευχή όλων μας είναι να βρεθεί ένας Νέλσον Μαντέλα για να μας σώσει.

Η Διοίκηση

Εθνικό Σύστημα Υγείας

Γεννήθηκε το έτος 1983, πέθανε το έτος 2013.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το νόμο 1397 του 1983.

Για να καταλάβει ο αναγνώστης τι έλεγε ο νόμος αυτός αρκεί να σας αναφέρω ένα άρθρο.

Άρθρο 1 – Γενικές αρχές

1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, μέσα από ενιαίο και αποκεντρωμένο εθνικό σύστημα υγείας, που οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Αλήθεια, αναλογιστήκατε κύριοι υπουργοί, κύριοι αρχηγοί κομμάτων, κύριοι βουλευτές, ποιος ευθύνεται για το σημερινό κατάντημα της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περι-

θαψης των πολιτών αυτής της χώρας; Γνωρίζετε ότι έχουν διαλυθεί τα πάντα ή ζείτε σε άλλον πλανήτη;

Το Υπουργείο Υγείας για να δικαιολογήσει θέσεις για τρεις υπουργούς καθιέρωσε πριν 2 χρόνια τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, τον λεγόμενο ΕΟΠΥΥ, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να μπορεί να σταθεί στα πόδια του γιατί στερείται πόρων και ήδη χθες η τρόικα δήλωσε ότι το έλλειμμα στον ΕΟΠΥΥ έχει υπερβεί τα δύο και μισό δις ευρώ, χωρίς να μας ενημερώνει κανείς από πού θα βρεθούν τα χρήματα από τη στιγμή που υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνεργοι αλλά και αυτοί που εργάζονται είναι στη μαύρη εργασία ανασφάλιστοι, οπότε εισροή χρημάτων στον ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει.

Κύριοι Υπουργοί της Υγείας, το έργο σας στο Υπουργείο είναι όχι ανύπαρκτο αλλά καταστροφικό, διαλύθηκαν τα πάντα, δεν υπάρχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περιθαλψη,

δεν υπάρχει πρόνοια για τους αναπήρους, δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος, τα πάντα έχουν νεκρώσει. Οι νοσοκομειακοί γιατροί απεργούν γιατί δεν πληρώνονται, τα φάρμακα έχουν εξαφανιστεί και στην αγορά κυκλοφορούν τα λεγόμενα γενόσημα, αμφιβόλου θεραπευτικής ικανότητας και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το ενδεδειγμένο από τον θεράποντα ιατρό τους φάρμακο, είναι καταδικασμένοι.

Οι φαρμακοποιοί απεργούν και δεν συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ γιατί δεν πληρώνονται. Στα νοσοκομεία έχει εκλείψει ο νοσηλευτής και κάθε ασθενής πρέπει να έχει μαζί του το συνοδό του, καθώς και τα φάρμακά του μέχρι και το χαρτί υγείας.

Οι γιατροί που είχαν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ άρχισαν να καταγγέλλουν τις συμβάσεις γιατί δεν πληρώνονται. Σχεδόν δύο χρόνια μετά την ένταξη των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ ακόμη δεν έχει υπογρά-

ψει σύμβαση με τον οργανισμό κανένας οδοντίατρος. Αλήθεια, έχει κρίνει το Υπουργείο ότι δεν χρειάζονται οι ασφαλισμένοι οδοντιατρική περίθαλψη;

Για την όλη τραγική κατάσταση που επικρατεί στην υγεία οπωσδήποτε πρέπει να ενημερωθεί ο κύριος Πρωθυπουργός και να λάβει τα μέτρα που πρέπει, εκτός εάν είναι στο πρόγραμμα του κράτους η μείωση του πληθυσμού και ειδικά των ηλικιωμένων ανθρώπων με προβλήματα υγείας, δηλαδή να λειτουργήσει ένας νέος Καϊάδας.

Ρουσιάς Ευθύμιος

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε) «Ενεργός Πολίτης» τον Αύγουστο του 2013 γιατί από τότε ήταν ορατό δια γυμνού οφθαλμού ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει πλέον ζωή.

Πού θα πάει αυτός ο ματφόρος κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, κύριοι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου

Κάντε μάτι να σταματήσει ο διασυρμός της πατρίδας μας διεθνώς. Δεν είμαστε όλοι απατεώνες, μίζαδóροι, κλέφτες και ηλωποδύτες. Σε αυτές τις ματηγορίες ανήκουν μία κοινή μισητή μειοψηφία των Ελλήνων και αυτοί έχουν θητεύσει σε υποχρέια, υποχρεϊκά χραφεία και σε διάφορες κρατιμίες ανήες. Ο ελληνικός λαός διαυρίνεται για την εργατιμότητά του και την τιμότητά του και είναι χρέος σας να τον προστατεύσετε από τον διασυρμό που του γίνεται.



Αυτοδιοικητικές εκλογές



Ολο το παρασκίνιο της αμαρτωλής ιστορίας των golden boys

Το κόλπο του ΤΤ Πώς στήθηκε το μεγάλο φαγοπότι με τα δάνεια

- ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ: Σε τρία χρόνια τινάξε την μπάνκα στον αέρα
- ΚΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Χάθηκε στο πάρτι των εναιμότετων φίλων
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΩΝΝΑΚΙΔΗΣ: Πήρε 17 εκατ. ευρώ και πέταξε στο Λονδίνο
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΜΙΝΑΣ: Λεόντειες συμβάσεις για κάρτες και ομολογιακά
- ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ: €100 εκατ. χωρίς εγγύηση σε προσωπικό λογαριασμό



Ευεργέτης... μίζαδóρος

Αδαμάντινος χαρακτήρας και ως εκ τούτου παρεξηγημένος - κι αυτός -, ο Χάρης Τομπούλογλου θα ελάμβανε πρώτα τη μίζα, με βασικό του όραμα να τη μετακυλίσει ως δωρεά στο Παιδίον. Εξ άλλου ήταν γνωστός γαλαντόμος, καθώς και ως υποψήφιος δήμαρχος θα χάριζε τον γλιχρο μισθό του στον δήμο και θα ενθυλάκωνε τη δωρεά των μισθών. Τέτοια συγκινητική μεγαλοψυχία και ευαισθησία προς το κοινωνικό σύνολο επεδείκνυε ο ακέραιος και λποδαίτος άνθρωπος, αυτός ο πιστός στον Θεό και τη Δικαιοσύνη, κατά αυθόρμητη δήλωσή του. Ωστόσο - ένα ένα τα πληροφορούμεθα: ο αδαμάντινος αυτός πολυτελής της Ν.Δ. ήταν και υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας. Άλλος ένας καθημαγμένος Έλληνας, θύμα της κρίσης... θυμίων και αξιών!



Με... επιδότηση το σαλέ Λιάπη

Πέρα από τις πλαστές πινακίδες, ο πρώην υπουργός φέρεται να διαθέτει και... πλαστή βίλα. Το παλατάκι όπου τώρα εκτονώνεται ψυχικά μετά την Κουάλα Λουμπούρ χτίστηκε με κοινοτικά κονδύλια τη δεκαετία του '90 >> 17-18



Ο ΚΟΛΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΗ - ΕΠΙΦΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΟΤΙ ΔΙΑΚΕΙΡΕΤΗΚΕ 13,2 ΒΙΛ. € ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ ΟΥΔΑΝ

ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΑΝΤΕΛΗ



Υστερα από τα «μαύρα ταμεία» ζητούσε και αναδρομικά... ρέστα



ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Αναμνήσεις από το μέλλον

Είχαμε προγραμματίσει να περάσουμε ένα διάστημα 2 περίπου εβδομάδων στην εξοχική μας κατοικία στην Αίγινα κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Άλλα όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας, όταν οι άνθρωποι σχεδιάζουν ο Θεός γελάει. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Στις 16 Δεκεμβρίου ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο του Μουσείου μου γνωστοποίησε ότι για τις 18 Δεκεμβρίου είχε προγραμματιστεί η εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας στην είσοδο του μουσείου προς τιμή των εργαζομένων του "Ηλεκτρικού" που αντιστάθηκαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Εκδήλωση στην οποία ήθελα να παρευρεθώ. Είπα εντάξει, θα αναβάλουμε την αναχώρησή μας για την Αίγινα για λίγες ημέρες. Όμως για μία ακόμη φορά σχεδιάζω μόνος. Στις 19 Δεκεμβρίου, ένα μήνυμα έρχεται στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Αποστολέας ένας παλιός φίλος ο Pierre, με τον οποίο είχαμε γνωριστεί κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών που έτυχε να κάνουμε μαζί στη Grenoble. Με τον Pierre είχαμε κρατήσει μια επαφή όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως μέσω τηλεφώνου και mails, αφού μετά τις σπουδές μας εγώ επέστρεψα στην Ελλάδα και εκείνος πήγε και εργάστηκε στη Βοστώνη σε μια πολυεθνική εταιρεία Αμερικανικών συμφερόντων. Με το mail του αυτό, μου ανακοίνωνε ότι θα ερχόταν για κάποιες δουλειές στην Ελλάδα και θα τις συνδύαζε και με μικρή διάρκεια διακοπές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων στην Αθήνα με τη σύζυγό του, και θα ήθελε να συναντηθούμε. Η αντίμωσή με τον παλιό φίλο με χαροποίησε ιδιαίτερα, αλλά αμέσως σκέφθηκα ότι η προγραμματισμένη μας απόδραση στην Αίγινα έπρεπε να ματαιωθεί. Βρέθηκα προς στιγμή σε αδιέξοδο. Ήθελα να μπορούσα να ανταποκριθώ και στα δύο, πράγμα χρονικά αδύνατο. Τη λύση μου τη δώσε η σύζυγός μου. Μου είπε η Αίγινα είναι εκεί, και μπορούμε να πάμε οποτεδήποτε θελήσουμε. Ο φίλος σου που τόσα χρόνια έχεις να τον δεις είναι μια ευκαιρία να ξανα συναντηθείτε. Έτσι για δεύτερη φορά μέσα σε 3 ημέρες αναθεώρησα και μετέβαλα τα σχέδιά μου. Πράγματι έτρεξα στον υπολογιστή μου και έστειλα ένα mail λέγοντάς του ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα τον ξανάβλεπα και να μου πει την ημερομηνία άφιξής του και την πτήση του για να πάω να τον πάρω από το αεροδρόμιο. Μετά από μερικές ώρες ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ήρθε στον υπολογιστή μου που μου έλεγε πως δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθώ να πάω να τον πάρω από το αεροδρόμιο, διότι πιθανόν να υπάρχουν καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω ανταποκρίσεων, αλλά μόλις θα έφθαναν στο ξενοδοχείο τους θα επικοινωνούσε μαζί μου.

Πράγματι ο Pierre έφθασε στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, το νέο αεροδρόμιο των Αθηνών όπως το γνωρίζουν, το απόγευμα της Κυριακής. Είχε ήδη κρατήσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο Διβάνη στον Μακρυγιάννη, όπου είχε ζητήσει δωμάτιο με θέα την Ακρόπολη. Η άφιξή του όπως μου περιέγραψε όταν συναντηθήκαμε στην Αθήνα ήταν εξαιρετικά εύκολη. Από το αεροδρόμιο επιβιβάστηκαν στον προαστιακό, μέχρι το σταθμό της Δουκίσσης Πλακεντίας, όπου εκεί μετεπιβιβάστηκαν στη γραμμή 3 του μετρό, φθάνοντας σε 21 περίπου λεπτά στο σταθμό Συντάγματος. Από εκεί συνέχισαν για μία ακόμη στάση με τη γραμμή 2 μέχρι το σταθμό Ακρόπολη, όπου σε μικρή απόσταση είναι το ξενοδοχείο τους. Η εντύπωση από τα συλλογικά μέσα μεταφοράς που αποκόμισε ήταν άριστη και εφάμιλλη με τα δημόσια συγκοινωνιακά συστήματα άλλων προηγμένων χωρών, που λόγω της ενσκόλησης του είχε επισκεφθεί πολλές πόλεις σε πολλές χώρες. Ως συγκοινωνιολόγος είχε βέβαια άμεση γνώση για τα συγκοινωνιακά συστήματα και ως εκ τούτου η γνώμη του είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Αμέσως ένοιωσα μια ικανοποίηση για τις δημόσιες μεταφορές που σήμερα η Αθήνα διαθέτει, και που μπορούν να συγκριθούν με συστήματα άλλων χωρών. Η ικανοποίησή μου όμως αυτή δεν κράτησε πολύ. Για την μεθεπομένη ημέρα είχαμε κανονίσει να βρεθούμε με τις συζύγους στο ξενοδοχείο τους και να επισκεφθούμε το νέο Μουσείο της Ακρόπολης και έπειτα αργά το απόγευμα να έρθουμε στο σπίτι μας για φαγητό. Ξεκινήσαμε για να μεταβούμε στο ξενοδοχείο τους χρησιμοποιώντας το μετρό. Φθάνοντας στο σταθμό Νομισματοκοπείο, πληροφορηθήκαμε από τα μεγάφωνα του σταθμού, ότι η γραμμή 3 του μετρό δεν θα πραγματοποιεί στάσεις στους σταθμούς Ευαγγελισμός και Σύνταγμα και η γραμμή 2 στο σταθμό Πανεπιστήμιο λόγω πορείας και διαδήλωσης και η αστυνομία είχε κλείσει για "λόγους ασφαλείας" προληπτικά τους σταθμούς αυτούς. Άρα η προσέγγισή μου στην περιοχή Μακρυγιάννη δεν ήταν άμεσα εφικτή. Ένοιωσα κάπως περίεργα και άρχισα να επεξεργάζομαι σενάρια για να καλύψω την κατάσταση που επικρατούσε στο δίκτυο του μετρό με σκοπό να μη χαλάσω την ωραία εικόνα που είχε σχηματίσει για τις δημόσιες συγκοι-

ωνίες της Αθήνας. Μετά από συνδυασμούς μέσω φθάσαμε στο ξενοδοχείο και αμέσως κατευθυνθήκαμε στο μουσείο. Μετά το πέρας της επίσκεψης πρότεινα να περπατήσουμε στον μεγάλο πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, περιορίζοντας το πρόβλημα της μετακίνησης με το μετρό. Στη βόλτα μας αυτή είχα την ευκαιρία να εκθειάσω το πρόγραμμα ενοποίησης των Αρχαιολογικών χώρων που βρίσκεται σε εφαρμογή, και ότι στο προσεχές χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί. Με την ολοκλήρωσή του, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της Αθήνας θα έχουν στη διάθεσή τους έναν από τους μεγαλύτερους σε μήκος πεζοδρόμους της Ευρώπης, για να απολαμβάνουν τον περίπατό τους. Επιπλέον, ο πεζόδρομος αυτός ενώνει μεταξύ τους σημαντικά μνημεία τόσο της αρχαιότητας όσο και της σύγχρονης ιστορίας της πόλης των Αθηνών, που ο περιπατητής μπορεί να απολαύσει. Συνδέονται το Καλλιμάρμαρο με το Ζάππειο, τους στύλους του Ολυμπίου Διός και της πύλης του Αδριανού, με την Πλάκα το βράχο της Ακρόπολης και το μνημείο του Φιλοπάππου και της εκκλησίας του Λομπαδιάρη, την Πνύκα και το παλιό Αστεροσκοπείο με νεότερα μνημεία όπως το εργοστάσιο πλοιοποιίας του Πουλόπουλου που έχει μετατραπεί σε πολυχώρο πολιτισμού. Ακόμη πολύ κοντά στον πεζοδρομημένο άξονα βρίσκεται και το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Συγγρού που στεγάζεται στο παλιό εργοστάσιο ζυθοποιίας του Φιξ, έργο του αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου που έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και ανασκευάστηκε για τις ανάγκες της νέας χρήσης του με σχέδια ελληνικών αρχιτεκτόνων μετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Περπατώντας φθάσαμε στο Θησείο όπου καθίσαμε για φαγητό έχοντας μπροστά μας το ναό του Ηφαίστου ο οποίος διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, και λίγο αριστερότερα τη στήλη του Άπταλου. Παραγγείλαμε ελληνικά πιάτα και ελληνικό κόκκινο κρασί, που συμπωματικά το γνώριζαν διότι διατίθεται και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις σε πολλά εστιατόρια και μάλιστα στην ίδια περίπου τιμή όπως με ενημέρωσαν. Μετά το φαγητό πραγματοποιήσαμε μια βόλτα στα στενά και γραφικά σοκάκια της Πλάκας και βρεθήκαμε νότια της πλατείας Συντάγματος. Εκεί οι γυναίκες κατέβηκαν στον πεζόδρομο της Ερμού για να χαζέψουν τις βιτρίνες των καταστημάτων, ενώ εμείς συνεχίσαμε τη βόλτα μας στον πεζόδρομο της Πανεπιστημίου, δίνοντας ραντεβού για καφέ στον κήπο του Μουσείου Νομισμάτων που βρίσκεται στο Ιλίου Μέλαθρον, κατοικία του αρχαιολόγου Σλήμαν σε σχέδια του αρχιτέκτονα Τσίλερ. Η Πανεπιστημίου ήταν μια όαση ζωής μέσα στο πολύβουο τοπίο του κέντρου της Αθήνας. Τα σημαντικές αρχιτεκτονικές αξίες μνημεία είχαν αναδειχθεί ακόμη περισσότερο, και κυρίως η τριλογία των κτηρίων του Τσίλερ Ακαδημία-Πανεπιστήμιο-Βιβλιοθήκη, καθώς και τα κτήρια του παλαιού Οφθαλμιατρείου και η καθολική Εκκλησία. Το ήπιο και ανθρωπίνων διαστάσεων πεζόδρομο διέσχιζε η γραμμή του τραμ που συνέδεε το κέντρο της Αθήνας με τη συνοικία των Πατισίων, όπου πλήθος κόσμου απολάμβανε τον περίπατό του όπου το υγρό στοιχείο έκανε έντονη την παρουσία του σε όλο το μήκος του προσδίδοντάς του ένα άλλο χαρακτήρα πολύ πιο προσιτό και καλαίσθητο. Ένα όραμα του αρχιτέκτονα Αντώνη Τρίτη που ολοκληρώθηκε έπειτα από πολλά χρόνια αποδίδεται στους κατοίκους της πόλης. Περιμένοντας τις συζύγους και απολαμβάνοντας τον απογευματινό καφέ μας στον κήπο του Μουσείου είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τα μεγάλα έργα συγκοινωνιακά, πολεοδομικά και αναπλάσεων που έδιναν μια άλλη διάσταση και προοπτική για την Αθήνα. Το νέο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας ενοποιείται με το προαστιακό και υπεραστικό δίκτυο συνδέοντας άμεσα σημαντικούς προορισμούς τοπικού και υπεριοπικού ενδιαφέροντος. Η Αττική οδός ξεκινά πλέον από τη Ραφήνα, διέρχεται εφραπτομενικά από τη βόρεια πλευρά της Αθηνάς, αποσυμφορίζοντας από υπερτοπικές μετακινήσεις το εσωτερικό δίκτυο της πόλης και συναντά την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών στο ύψος της Ελευσίνας. Ο αυτοκινητόδρομος είναι σύγχρονων προδιαγραφών με υψηλά standards ασφαλείας για τους χρήστες, ενώνοντας δύο μεγάλα λιμάνια μεταξύ τους. Της Ραφήνας που εξυπηρετεί τα νησιά του Αιγαίου, και της Πάτρας που συνδέει τη χώρα με την Ιταλία. Από την Πάτρα μέσω τη καλωδιωτής γέφυρας του Ρίου, έργο υψηλής τεχνολογίας, συνδέεται η Πελοπόννησος με τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, και μέσω της Ιονίας οδού καταλήγει στα Ιωάννινα όπου συναντά την Εγνατία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών που εξυπηρετεί μεγάλο τμήμα του ελλαδικού χώρου. Είχα σκοπό να τον ενημερώσω και για άλλα πολλά ακόμη θέματα που θα τον ενδιέφεραν, λόγω ειδικότητας, αλλά η άφιξη των συζύγων έσπεψε τη συζήτηση σε άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Προσπαθήσαμε να καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα για το τι θέλουν να δουν πε-

ρισσότερο στην Αθήνα. Το άφησαν επάνω μας. Έτσι προτείναμε να επισκεφθούμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Φιξ, καθώς και το νέο Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς, και αν υπήρχε χρόνος να επισκεπτόμαστε και την ανακαινισμένη Εθνική Πινακοθήκη στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα χρονικά όμως όρια της παραμονής τους στην Αθήνα περιορίζονταν σημαντικά και δεν θα μπορούσαμε να δούμε τόσα άλλα σημαντικά σημεία της πόλης που άξιζε να τα δουν. Δώσαμε υπόσχεση να ξαναβρεθούμε στην Αθήνα, διότι η πρόσκληση να επισκεφθούμε τη Βοστώνη που μας έκαναν, ήταν εκτός των οικονομικών μας δυνατοτήτων αυτή κυρίως τη χρονική περίοδο. Έχοντας υπόψη μου να του δείξω τις νέες επεκτάσεις του μετρό καθώς και τη νέα γραμμή σχήματος U που συνδέει τις περιοχές δυτικά του Κηφισού με το κέντρο της Αθήνας, το Παγκράτι και το δήμο του Ζωγράφου, καθώς και άλλα σημαντικά συγκοινωνιακά έργα, επεκτάσεων μέσω σταθερής τροχιάς, λόγω του περιορισμένου χρόνου τους δεν ήταν εφικτό. Πρότεινα να τους συνοδεύσω με το αυτοκίνητό μου στο αεροδρόμιο για την αναχώρησή τους. Η πρόταση μου αυτή ήταν η αιτία να επιστρέψω στην πραγματικότητα. Κατευθυνόμενος προς το ξενοδοχείο τους για να τους παραλάβω συνειδητοποίησα ότι τα μεγάλα οδικά έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί και ότι ο υπολογισμός του χρόνου διαδρομής που απαιτείται να φθάσεις στον προορισμό σου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον απαιτούμενο. Το μοπιλιάρισμα στο δίκτυο ακόμη καλά κρατεί. Τα μεταβαλλόμενα μηνύματα στους οδικούς άξονες σε προειδοποιούν ότι υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία στο δίκτυο και σε προτρέπουν να επιλέξεις εναλλακτικές διαδρομές. Αν κάνεις το λάθος να εισέλθεις στο τοπικό δίκτυο τότε τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα και η καθυστέρηση μεγαλύτερη. Δρόμοι σκαμμένοι από διάφορους οργανισμούς, τους αποκαλούμενους κοινής ωφέλειας, που έχουν αφήσει τα έργα ημιτελή προσθέτουν επιπλέον προβλήματα. Δρόμοι κλειστοί στην κυκλοφορία και σκαμμένοι στο μέσον για να περάσει κάποτε το πολυπόθητο φυσικό αέριο ακόμη παραμένουν εκτός χρήσης. Η ταλαιπωρία μεγαλώνει αντί να συρρικνώνεται. Τότε καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι ακόμη στο έτος 2013, και ότι όλα τα άλλα ήταν σχέδια, εγκαίνια, ευσεβείς πόθοι και μακέτες. Συνειρμικά σου έρχεται στο νου το σαράκι του πρώην πρωθυπουργού κ. Σημίτη που διαφημιζόταν και αυτός τα μεγάλα έργα που θα δώσουν νέα πνοή στη χώρα, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση είχε διερωτώμενος "είναι μακέτο ετούτο το έργο". Προσγειώνεσαι στην πραγματικότητα και διαπιστώνεις ότι όλα ήταν ένα όνειρο που επιθυμούσες διακαώς να ήταν πραγματικότητα. Είναι σαν μια ανάμνηση από το μέλλον. Ίσως στην επόμενη άφιξη του φίλου τα πράγματα να είναι καλύτερα. Θέλω να είμαι και παραμένω αισιόδοξος.

Αλέξανδρος Χατζηδούρος
Δρ. Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π.

Για καθαρό αέρα

*Ένανε γυμνοσάλιαγκα, βρήκε ο αετός μας
στο βράχο σε ψηλή κορφή, στη θέα και στο φως μας.*

*Βρε σάλιαγκα βρε πονηρέ πως βρέθηκες 'δω πάνω
που 'γω σαν δυνατός αϊτός με δύναμη το φτάνω;*

*Μη με κοιτάξεις αϊτέ και πρόβλημα δεν έχω
που έφτασα εις την κορφή, τες δυνάμεις κατέχω.*

*Έρποντας με τα σάλια μου και με τα κερατά μου
έφτασα στην υψηλή κορφή, να κάνω την δουλειά μου.*

*Να αγναντεύω τους λαούς που λέγονται άνθρωποι
άλλοι που θα φομολυσσάν, κι άλλοι στο φαγοπότι.*

*Εγώ που έφτασα εδώ μικρό σαλιγκαράκι
σκεφτόμουν κι υπολόγιζα ν' ανέβω στο βραχάκι.*

*Να φτάσω σε ψηλή κορφή και να με προσκυνάνε
τα ανθρώπια στον ντουλιά, και να παρακαλάνε
λίγο φαΐ να πάρουνε του Δήμαρχου "πεςκέσι"
να τρώει η φτωχολογία, αρέσει δεν αρέσει.*

*Έτσι 'ναι ολοφάνερο, ότ' οι ανεβασμένοι
φτάνουνε εις τον στόχο τους κι ας είναι "βαρεμένοι".*

*Με σάλια και σουρνάμενοι, και κέρατα μεγάλα
ανέβηκαν εις τα ψηλά, χρωάσαν την Ελλάδα.*

*Τώρα ας βάλουμε μυαλό, όλα να τα ζυγίζουμε
αν θέλουμε μονάχοι μας τους κόπους να θερίζουμε.*

*Όχι εις τους χαραιοφά, όχι στους σαλιμπάγκους
όχι στους επιτίδειους, μπαμπέσδες και φαύλους.*

*Τη δύναμη που έχουμε μέσα εις την ψυχή μας
περὶφανοι να νοιώθουμε, είναι η αποστολή μας.*

24 Δεκεμβρίου 2013
Κολιλιάντης Παναγιώτης
Συν/χος Η.Σ.Α.Π.

Υπάρχει κανένας υπεύθυνος και με φιλότιμο σε αυτήν τη χώρα;

Από τις αρχές του νέου έτους όλη η ελληνική κοινωνία χορεύει σύμφωνα με τη μουσική που παίζει ο Χριστόδουλος Ξηρός και κανένας μα κανένας από όλους αυτούς που λέγονται υπεύθυνοι δεν είχε την τόλμη και το θάρρος να ομολογήσει την εγκληματική αδιαφορία που έκαναν και να παραιτηθούν. Ενώ έχουμε γίνει το περιγέλο όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την υφήλιο και ενώ σε όλα τα διεθνή έντυπα διαβάζουμε μόνο δυσμενή σχόλια για τον τρόπο χειρισμού του θέματος και έχουμε γίνει σαν χώρα διεθνώς ρεζίλι. Η ελληνική πολιτεία απολαμβάνει τον ύπνο του δικαίου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εξάλλου

τους πολιτικούς μας τους απασχολούν άλλα πράγματα πιο ουσιώδη γ' αυτούς και δεν τους περισσεύει χρόνος για να ασχοληθούν με την υπόθεση Χριστόδουλος Ξηρός. Επειδή το ρεζιλίκι αυτής της ταλαιπωρης χώρας δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, καιρός είναι ο κύριος πρωθυπουργός να αναλάβει την υπόθεση Ξηρού στα χέρια του και να αποδώσει τις ευθύνες σε όποιους αναλογούν όσο και πιο ψηλά στην ιεραρχία και να βρίσκονται μόνο έτσι μπορεί να κατευνάσει το δικαιολογημένο μίσος των πολιτών κατά των πολιτικών.

Ο Εκδότης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας

Από 13 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014 στα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στον Πειραιά στον 3^ο όροφο τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 13:00 θα γίνεται η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

1. Για τα προστατευόμενα μέλη, εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του προηγούμενου έτους.
2. Για τα παιδιά που είναι άνεργα άνω των 18 μέχρι τα 24, υπεύθυνη δήλωση
3. Για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι άνω των 18 μέχρι και το 26^ο έτος, πιστοποιητικό σπουδών.

Προσοχή

Τα βιβλιάρια που γράφουν **ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠ' ΑΟΡΙΣΤΩ** δεν χρειάζονται θεώρηση.

H Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι παρακάτω συνάδελφοι να προσέλθουν στα γραφεία του Σωματείου, Πλατεία Λουδοβίκου 1- Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιά για να παραλάβουν τις αναμνηστικές πλακέτες που χορηγεί η Εταιρία σε όσους αποχωρούν από την υπηρεσία τους και συνταξιοδοτούνται. Πρόκειται για πλακέτες τις οποίες δεν είχαν φροντίσει να τις παραλάβουν οι δικαιούχοι και βρισκόντουσαν στην Κεντρική Γραμματεία του ΗΣΑΠ και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και τις παρέλαβε το Σωματείο μας για να ενημερώσει και να έρθετε να τις παραλάβετε.

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΨΥΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΡΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΓΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΙΒΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΛΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προαγωγές στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. προάγονται σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της Εταιρίας και τοποθετούνται για τη στελέχωση-πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Τομεαρχών:

1. Ευάγγελος Καραγκούνης Διευθυντής Λειτουργίας Γραμμής 2
 2. Νικόλαος Σκεκόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας Γραμμής 3
 3. Γεώργιος Σκούρας Διευθυντής Κομίστρου και Ασφάλειας Δικτύου
 4. Βασίλειος Τσάκας Διευθυντής Συντήρησης Τροχαίου Υλικού
 5. Δημήτριος Κυριαζίδης Διευθυντής Συντήρησης Συστημάτων
 6. Δέσποινα Γκαράνη Διευθύντρια Προμηθειών και Συμβάσεων
 7. Αικατερίνη Δεμερούτη Διευθύντρια Εμπορικής Πολιτικής και Εταιρικής Επικοινωνίας
 8. Παναγιώτης Παλούκης Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας
 9. Αθηνά Εξάρχου Τομεάρχης στον Τομέα Ποιότητας, Πιστοποίησης και Περιβάλλοντος
 10. Δημήτριος Τσούφιος Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 11. Εμμανουήλ Δωρής Τομεάρχης στον Τομέα Ελέγχου Κομίστρου
 12. Παναγιώτης Χαλαζιάς Τομεάρχης στον Τομέα Ασφάλειας Δικτύου και Εγκαταστάσεων
 13. Εμμανουήλ Θεοκάρης Υπεύθυνος Γραφείου Συντονισμού Ασφάλειας
- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εύχεται ολόψυχα σε όλες και όλους καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Ορθή επανάληψη

Στο Ημερολόγιο του 2014 και συγκεκριμένα στο κείμενο που αναφέρει ότι στις 18-4-2011 με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας παραχωρήθηκαν στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ οι νέοι χώροι επέκτασης του Μουσείου καθώς και χώροι για τη λειτουργία του Σωματείου, το ορθόν είναι ότι οι νέοι χώροι επέκτασης του Μουσείου καθώς και οι χώροι που σήμερα στεγάζεται και λειτουργεί το Σωματείο, έχουν παραχωρηθεί στο Μουσείο.

Ενώ εκ παραδρομής στις σελίδες του Ημερολογίου δεν αναφέρεται το "Μικρό Μουσείο", το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί στα γραφεία του Σωματείου στην Μενάνδρου και είχε εγκαινιάσει στις 14 Φεβρουαρίου 2001.

Ατόπημα με την Τράπεζα Αίματος

Θέλουμε να ενημερώσουμε την υπεύθυνη της Τράπεζας Αίματος ΗΣΑΠ, ότι τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι, έχουν και οι συνάδελφοι συνταξιούχοι που σαν εργαζόμενοι προσέφεραν στην Τράπεζα Αίματος Υπαλλήλων ΗΣΑΠ. Αφορμή στάθηκε η απαράδεκτη δικαιολογία της αρμοδίας υπαλλήλου τον Δεκέμβριο του 2013, να χορηγήσει μία φιάλη αί-

ματος σε συνάδελφό μας που το είχε ανάγκη για να χειρουργηθεί, ότι δεν τον βρίσκει γραμμένο στο κομπιούτερ της.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το έκανε από άγνοια και όχι από σκοπιμότητα και την παρακαλούμε να μην το επαναλάβει γιατί τότε και η Διοίκηση του Σωματείου πρέπει να κινηθεί αναλόγως για να προστατέψει τα μέλη της. Ασφαλώς και γνωρίζει η αρμοδία υπάλληλος ότι

Μη ξεχνάς την ημερομηνία που πρέπει να δώσεις αίμα, σώζεις κάποιον που κινδυνεύει.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

• ΕΠΩΝΥΜΟ *Α. Βεργαράκης*
 • ΟΝΟΜΑ *Α. Βεργαράκης*
 • ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ *Σταύρος*
 • ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ *1954*
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ *Καλλιθέα 13*
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ *Υπάλληλος ΗΣΑΠ*
 • ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ *1111111111*

ΟΜΑΔΑ RHESUS
A φ1

Έχεις κάνει εξέταση για το στίγμα της μεσογειακής **αναμίας;**

και σήμερα αρκετοί συνάδελφοί μας συνταξιούχοι κάθε φορά που γίνεται αιμοδοσία στον ΗΣΑΠ δίνουν αίμα.

H Διοίκηση

Και νέες περικοπές συντάξεων για το 2014

Παρά τις διαβεβαιώσεις του κυρίου πρωθυπουργού ότι δεν θα γίνουν άλλες μειώσεις των συντάξεών μας, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται άλλα μέτρα που είναι προς εξόντωση των συνταξιούχων.

Όπως κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς και των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα.

Κατάργηση των περισσότερων εκπτώσεων φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Τα μόνα ποσά δαπανών που θα αναγνωρίζονται για έκπτωση θα είναι το 10% για διατροφή λόγω διαζυγίου και το 10% των δωρεών προς το δημόσιο και άλλους φορείς.

Έτσι από 1-1-2014 το ετήσιο εισόδημα των μισθωτών και των συνταξιούχων θα φορολογείται με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα 17.000 μέχρι του ποσού των 42.000, 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ.

Στις συντάξεις που θα καταβληθούν 31 Ιανουαρίου δεν θα έχουν γίνει περικοπές γιατί ακόμη δεν έχει πάει στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία η ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου αλλά για να μην ανησυχούμε, μας διαβεβαίωσαν ότι θα τα κρατήσουν αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου. Το μάθημά τους το ξέρουν καλά.

H Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο - Απρίλιο

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σωματείου μας για τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο - Απρίλιο έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι πιο κάτω αναγραφόμενες εκδρομές:

- 1^ο Φεβρουαρίου:**
Ημερήσια για Καλαμάτα, προσκύνημα στην Υπαπαντή.
- 20 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη)**
Α^ο Πρόταση: Αράκωβα - Παρνασσό
Β^ο Πρόταση: Καρύταινα - Λούσιος Ποταμός
- 2-3-4 Μαρτίου**
Α^ο Πρόταση: Απόκριες - Καθαρά Δευτέρα στα Γιάννενα - Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο

- Β^ο Πρόταση: 1-2-3-4 Κεφαλονιά**
1^ο Απριλίου:
Ημερήσια Λεωνίδιο - Μονή Έλωνα
24 Απριλίου:
Ημερήσια Ναύπλιο - Παλαμήδι

Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να συμμετάσχετε στις προγραμματισμένες εκδρομές του Σωματείου μας, μπορείτε από τώρα να δηλώσετε συμμετοχή αφού διαλέξετε ποιες εκδρομές σας ενδιαφέρουν. Έτσι και το Σωματείο μπορεί να προγραμματίσει καλύτερα την πραγματοποίηση των εκδρομών που εσείς οι ίδιοι έχετε επιλέξει. Η όποια προεγγραφή ασφαλώς

δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και συμμετοχή. Η οριστικοποίηση της κάθε εκδρομής γίνεται 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση και με την ανάλογη χρηματική καταβολή.

Για περισσότερες και ποιο ενημερωτικές με κάθε λεπτομέρεια πληροφορίες, να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τα γραφεία του Σωματείου μας τις ημέρες και ώρες που είναι ανοιχτά.

Ασφαλώς και μπορείτε να έρθετε και προσωπικά όπου η αρμοδία εκ των πολιτιστικών εκδηλώσεων έφορος του Σωματείου κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου θα σας ενημερώνει με κάθε λεπτομέρεια.

Νέα από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση για να γίνουν γνωστά τα μύρια προβλήματα που σαν χιονοστιβάδα έχουν πάνω στις πλάτες των ανήμπορων να αντιδράσουν δυναμικά συνταξιούχων της πατρίδας μας. Δυστυχώς όμως κα αυτό είναι κοινή διαπίστωση ότι παντού οι πόρτες είναι κλειστές και αυτοί που είναι εντός είναι κουφοί-αόμματοι και

μουγκοί. Βέβαια σε αυτό μεγάλη μερίδα ευθύνες έχουμε όλοι εμείς οι συνταξιούχοι που ανεχόμαστε τέτοιες καταστάσεις.

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία στις 17 του Γενάρη έκοψε την πύλα της στα Γραφεία της Βουλγαρική 1 στην Αθήνα. Η τύχη φέτος ήταν με το μέρος του Σωματείου μας που κέρδισε το φλουρί. Ευχή όλων είναι για μία καλή χρονιά.

H Διοίκηση

ΟΧΙ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ

Το Σύνταγμα της Ελλάδας στο άρθρο 4 αναφέρει:

1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις

Εμείς οι συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ ζητάμε πλήρη εφαρμογή του Συντάγματος εκ μέρους της πολιτείας ζητάμε να εφαρμοστεί και για μας η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας όπως έγινε με άλλους κλάδους εργαζομένων της πατρίδας μας



ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Μουσείου
Του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Σε κοινή εκδήλωση που πραγματοποιήσαν στις 18 Δεκεμβρίου 2013 τίμησαν όλους εκείνους τους επώνυμους και ανώνυμους εργαζόμενους των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΕΗΣ) οι οποίοι τα έτη 1940-1945 αγωνίστηκαν ενάντια στους Γερμανοϊταλούς κατακτητές με τα αποκαλυπτήρια που έκαναν του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του Μουσείου των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. Ήταν μια σεμνή και λιτή τελετή γιατί και αυτοί που αγωνίστηκαν όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια ήταν σεμνοί και ταπεινοί και ό,τι έκαναν, το έκαναν από αγάπη για την πατρίδα και τον συνάνθρωπό τους και όχι για δική τους προβολή. Η αντίσταση των εργαζομένων στους ΕΗΣ ξεκινά αμέσως μετά την υποδούλωση της πατρίδας μας στους Γερμανοϊταλούς. Με επικεφαλής τον πρόεδρο του Σωματείου Γιάννη Παπαδημητρίου πραγματοποιήσε κινητοποιήσεις για απεργιακούς αγώνες και καθοδηγούσε για τις ενέργειες που θα αναλάμβανε ο καθένας. Αρχή της γενικότερης αντίστασης και κινητοποίησης των εργαζομένων στους ΕΗΣ ήταν η απεργία που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 1941, τότε που η πείνα θέριζε τον ελληνικό λαό και είχε σαν στόχο την επιβίωση των εργαζομένων. Η κατοχική κυβέρνηση και η διεύθυνση της εταιρίας θορυβήθηκαν τότε και για να μην υπάρξει γενικός ξεσηκωμός έδωσαν υποσχέσεις για χορήγηση συσσιτίου και τροφίμων όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους. Έτσι άρχισε η αντίσταση των εργαζομένων στους ΕΗΣ και έληξε όταν έφυγε και ο τελευταίος Γερμανός από την πατρίδα μας. Η αντίσταση είχε και πολλά θύματα. Πολλοί εργαζόμενοι συνελήφθησαν, κρατήθηκαν στα κρατητήρια, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν και εκτελέστηκαν δεν λύγισαν όμως γιατί ο ξεσηκωμός της Εθνικής Αντίστασης εφωτίστηκε από τα ιδανικά του ξεσηκωμού του 1821 για εθνική απελευθέρωση και κοινωνική δικαιοσύνη και ήταν εφάμιλλη σε πράξεις ηρωισμού και αυταπάρνησης με τον ξεσηκωμό του έθνους το 1821. Έτσι η έξοδος του Μεσολογγίου συναντήθηκε με τα Καλάβρυτα και τα Δερβενάκια με τον Γοργοπόταμο. Στα νάματα των ιδανικών αυτών είχαν μεθύσει οι πολεμιστές και ο λαός μεταξύ και αυτών και οι εργαζόμενοι στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους στον πόλεμο του 1940-1941 καθώς και 1941-1945 κατά την γερμανοϊταλική κατοχή κατά των φασιστών εισβολέων και κατακτητών. Θεωρούμε τα ιδανικά της Εθνικής Αντίστασης και τους απaráμιλλους αντιστασιακούς ηρωισμούς των εργαζομένων συναδέλφων μας στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους κατά τη διάρκεια της γερμανοϊταλικής κατοχής πατριωτική κληρονομιά και πρέπει να αξιοποιηθεί και να γίνει ασπίδα για κάθε επίδοξο εισβολέα που θα επιχειρήσει να χτυπήσει την εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα της πατρίδας μας. Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έκαναν οι παλαίμαχοι συνδικαλιστές και πρωτοπόροι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης Γιάννης Παπαδημητρίου και Πέτρος Ψαρόγιαννης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
κ. Νικόλαος Παπαθανάσης

Ο Γενικός Διευθυντής της ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε.
κ. Νικόλαος Αλεξαντρινάκης

Η Διευθύντρια Εμπορικής Πολιτικής και Εταιρικής Επικοινωνίας
της ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε.

κα. Αικατερίνη Δεμερούτη

Η Νομικός της ΣΤΑ.ΣΕ.Α.Ε

κα. Χρύσα Γρηγοριάδου

Από την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας

Ο Πρόεδρος κ. Νίκος Μουλίνος

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Πέτρος Βογιατζής



Από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών Οργανώσεων
Ελλάδας (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

Ο Πρόεδρος κ. Ιγνάτιος Πλιάκος

Από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ

Ο Πρόεδρος κ. Θεοχάρης Ταταράκης

Από το Σωματείο Συνταξιούχων Εργατοϋπαλλήλων Πετρελαίων
και Υγραερίων

Ο Πρόεδρος κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης

Από το Σωματείο Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ

Ο Πρόεδρος Λευτέρης Ρενιέρης

Ο Αντιπρόεδρος Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου

Ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Κανελλόπουλος

Από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Αττικής

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Νιάρχος

Από το Σωματείο Εργαζομένων Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας
Μετρό Αθηνών Σ.Ε.Κ.Ε.Λ.Μ.Α
κ. Θωμάς Ζαχαρίας

Από τους συντελεστές δημιουργίας του Μουσείου

Η κα. Αντίοπη Πανατζή

Ο κ. Λεωνίδας Μπαχάς

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας κ. Αλέξανδρος Μαριόλης

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Η κα. Τζούλια Σταυρίδου

Η κα. Βάσω Διαμαντίδου

Για την Εθνική Αντίσταση των εργαζομένων στους ΕΗΣ 1940-
1945 μίλησαν:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε.

κ. Νίκος Παπαθανάσης

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

κ. Ευθύμιος Ρουσιός

Ο Πρόεδρος του Μουσείου

κ. Μανώλης Φωτόπουλος

Οι παλαίμαχοι συνδικαλιστές

κ.κ. Γιάννης Παπαδημητρίου και Πέτρος Ψαρόγιαννης

καθώς και αρκετοί συνάδελφοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι των
ΗΣΑΠ.

Μετά τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έγινε επιμνημόσυνη δέ-
ση για ανάπαυση των ψυχών των συναδέλφων μας αγωνιστών
της Εθνικής Αντίστασης και ακολούθως στον 2ο όροφο του Μου-
σείου παρετέθη δεξίωση για όλους τους συμμετέχοντες στην εκ-
δήλωση.

**Ομιλίες και ρεπορτάζ από τα εγκαίνια θα δημοσιευθούν στο
επόμενο φύλλο.**



Η λογοτεχνία στη ζωή μας

Ο τέλειος σύντροφος για χειμώνα – καλοκαίρι είναι το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Αποτελεί εξαιρετική συντροφιά και ωφέλιμη ασχολία, ιδιαίτερα σε στιγμές χαλάρωσης και ειδικά αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε θα πρέπει να φεύγει και λίγο ο λογισμός μας από τα επαναλαμβανόμενα μνημόνια και τα

αντεργατικά μέτρα που καθημερινά μας επιβάλλουν οι κρατούντες. Το βιβλίο ανοίγει τις πύλες φανταστικών κόσμων και προσφέρει μία χαμηλού κόστους και υψηλών προδιαγραφών περιήγηση σε πάθη και φαντάσματα της ανθρώπινης φαντασίας. Είναι γεγονός πως μέσω της ανάγνωσης ενός βιβλίου επιτυγχάνεται, σύμφωνα με ιατρικές ανακοινώσεις, η επιβρά-

δύση της γεροντικής άνοιας. Προτιμάτε να διαβάσετε ένα βιβλίο από την τηλεόραση. Το βιβλίο μπορεί να γίνει ένα ευχάριστο και ωφέλιμο δώρο. Για τους λόγους αυτούς η εφημερίδα μας «Ο Ηλεκτρικός» σε κάθε έκδοση θέλοντας να συμβάλει στη διάδοση του βιβλίου θα προσπαθήσει να δώσει στοιχεία από τη ζωή και τα έργα Ελλήνων λογοτεχνών.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ

Ο Βίος και το έργο του Αριστοτέλη

Ο Αριστοτέλης είναι ένας από τους κορυφαίους στοχαστές όλων των εποχών, αφού η σκέψη και το έργο του εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να γεννούν την έμπνευση για πάμπολλα φιλοσοφικά και επιστημονικά συγγράμματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερα εύστοχος είναι ο χαρακτηρισμός πανεπιστήμων που του έχει αποδοθεί, αφού στο πέρασμα των αιώνων αποδείχθηκε ο συστηματικότερος και μεθοδικότερος νους του αρχαίου κόσμου, θεμελιωτής και πρόδρομος πολλών παλαιότερων και νεότερων κλάδων της επιστήμης. Με τον Αριστοτέλη και την Περιπατητική Σχολή, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, η φιλοσοφία συμπορεύεται με τις φυσικές επιστήμες και υιοθετεί την αυστηρή και μεθοδική έρευνα. Η έρευνα του υπήρξε πολυσιδεής και αφορούσε διάφορους τομείς, όπως τη λογική, τη θεωρία της Λογοτεχνίας, τη φυσική, τη μεταφυσική, την ψυχολογία, την ηθική και την πολιτική επιστήμη.

Γεννήθηκε στην πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής το 384 π.Χ., 15 χρόνια μετά το θάνατο του Σωκράτη και 3 χρόνια μετά την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα στην Αθήνα. Ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν γιατρός και προσωπικός φίλος του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Β', πατέρα του Φιλίππου. Ο Νικόμαχος παραδίδεται ότι είχε γράψει έξι βιβλία φυσικής και ένα ιατρικής. Αλλά και η μητέρα του Φαισίτις, που είχε έρθει από την Χαλκίδα και ανήκε στο γένος Ασκληπιάδων, πιστευόταν ότι είχε θεϊκή καταγωγή. Το γεγονός ότι και οι δύο γονείς του ανήκαν σε μεγάλες ιατρικές οικογένειες συνετέλεσε πιθανότατα στην κλίση του προς την εμπειρική γνώση. Ο Αριστοτέλης έχασε πρόωρα τους γονείς του και ανατράφηκε μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα του, στον Αταρνέα της Τρωάδας, απέναντι από την Λέσβο, με κηδεμόνα το γαμπρό του πατέρα του Πρόξενο, που τον φρόντισε σαν δικό του παιδί και του έδωσε την καλύτερη δυνατή μόρφωση, σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλό πολιτιστικά. Ο ίδιος τον έστειλε στην Αθήνα σε ηλικία 17 ετών (367 π.Χ.) για να γίνει μαθητής του Πλάτωνα. Πράγματι, ο Αριστοτέλης έζησε στην Ακαδημία 20 χρόνια, μέχρι τη χρονιά που πέθανε ο δάσκαλος του. Σε αυτό το περιβάλλον εντυπωσίαζε τους πάντες, ακόμη και τον ίδιο τον Πλάτωνα, με την ευφυΐα και την φιλοπονία του. Ο Πλάτων τον αποκαλούσε «νον της διατριβής» και το σπίτι του «οίκον αναγνώστου». Με το θάνατο του δασκάλου του το 347 π.Χ. ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε την πόλη των Αθηνών. Η κρατούσα εντύπωση ότι ο Αριστοτέλης έφυγε από την Ακαδημία και την Αθήνα επειδή δεν αναγνωρίστηκε, διάδοχος του Πλάτωνα στη διεύθυνση της σχολής του, μάλλον δεν ευσταθεί, αν αναλογιστούμε ότι ο Σπεύσιππος, που την ανέλαβε ήταν 28 χρόνια μεγαλύτερός του, υπήρξε μάλιστα δάσκαλος του ίδιου. Ακόμα περισσότερο, ήταν ανιψιός του Πλάτωνα και κληρονόμος της περιουσίας του, επομένως και της Ακαδημίας. Ο Αριστοτέλης έφυγε από την Αθήνα μαζί με τον Ξενοκράτη, με προορισμό την Άσσο, ύστερα από πρόσκληση του Ερμεία, ηγεμόνα του Αταρνέα και της Άσσου, που ήταν φίλος της οικογενείας του και της πλατωνικής Ακαδημίας. Στην Άσσο έμεινε 2 ή 3 χρόνια και συγγενή τους γύρω του πολλούς φίλους της Ακαδημίας. Συνδέθηκε στενά με τον τύραννο Ερμεία και λέγεται ότι τον επηρέασε τόσο, ώστε η τυραννία του Ερμεία να καταστεί πράοτερη και δικαιότερη. Παντρεύτηκε μάλιστα την ανιψιά και θετή του κόρη, την Πυ-

θιάδα, από την οποία απέκτησε μια κόρη, γνωστή με το όνομα της μητέρα του. Εκεί ίσως ο Αριστοτέλης γνώρισε και τον Θεόφραστο, το σπουδαιότερο μαθητή, συνεργάτη και φίλο του, ο οποίος τον κάλεσε να εγκατασταθεί στη δική του ιδιαίτερη πατρίδα την Μυτιλήνη της Λέσβου, όπου έμεινε δύο χρόνια (345-344 π.Χ.) γιατί τον προσκάλεσε ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη της μόρφωσης του γιου του Αλέξανδρου, που τότε ήταν 13 χρόνων. Ο Αριστοτέλης αφοσιώθηκε πρόθυμα στο έργο της αγωγής του νεαρού διαδόχου Αλέξανδρου. Φρόντισε να του μεταδώσει το πανελλήνιο πνεύμα και χρησιμοποίησε ως παιδευτικό όργανο τα Ομηρικά έπη. Ο Αλέξανδρος δέθηκε με το δάσκαλό του και επηρεάστηκε πολύ από τη διδασκαλία του. Χαρακτηριστικά είναι η ρήση του «Εις τον μεν πατέρα σφειλώ το ζην, εις τον δε διδάσκαλο το ευ ζην». Σε αυτή την περίοδο της ζωής του ο Αριστοτέλης συνέχισε τις ερευνητικές επιδόσεις του, με τη στενή συνεργασία του Θεόφραστου, αλλά οι δεσμοί του με την ιδιαίτερη πατρίδα του και με τη Μακεδονική αυλή έγιναν περισσότερο ουσιαστικοί, γεγονός που συνετέλεσε ώστε, δεν δέχθηκε τη διαδοχή της Πλατωνικής Ακαδημίας.

Αργότερα, όταν πέθανε ο Σπεύσιππος (339-338 π.Χ.) μετά τη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) ο Αριστοτέλης, μαζί με τον ανιψιό του Καλλισθένη, πέρασε ένα διάστημα στους Δελφούς, ασχολούμενος με τη μελέτη του ιστορικού αρχείου του μαντείου και τη σύνταξη του καταλόγου των Πυθικών. Το 335 ή 334 π.Χ. μετά την καταστροφή της Θήβας από τον Αλέξανδρο, ο Αριστοτέλης εγκαταστάθηκε και πάλι, ύστερα από 12 χρόνια απουσίας, στην Αθήνα, αυτή τη φορά με την υποστήριξη του φίλου του Αντίπατρου ο οποίος, ως Αντιβασιλεύς της Μακεδονίας, ήταν και Κυβερνήτης της Αθήνας μέχρι το θάνατο του Αλέξανδρου. Με γενναία χρηματοδότηση από τον ίδιο τον Αλέξανδρο, έχτισε εκεί που σήμερα βρίσκεται ο Εθνικός Κήπος, μεγαλόπρεπα οικήματα και στοές που ονομάζονταν περίπατοι. Ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο η σχολή του ονομάστηκε Περιπατητική και οι μαθητές του Περιπατητικοί Φιλόσοφοι.

Η δεύτερη αθηναϊκή περίοδος του Αριστοτέλη κράτησε περίπου 12 χρόνια (334-323 π.Χ.). Σε αυτό το διάστημα δίδαξε την ωριμότερη φιλοσοφία του, επεξεργάστηκε τα μεγαλύτερα συγγράμματά του και συμπλήρωσε τις επιστημονικές έρευνές του ανάμεσα σε έναν κύκλο από συνεργάτες, αξιολογότερους των οποίων ήταν ο Θεόφραστος.

Ωστόσο, μπορεί ο Αριστοτέλης να ήταν εμπνευστής της περιπατητικής φιλοσοφίας, αλλά τον Περίπατο ως εκπαιδευτήριο και κέντρο έρευνας δεν μπορούσε να το ιδρύσει ο ίδιος επισήμως: ήταν μέτοικος στην Αθήνα και γι' αυτόν το λόγο δεν είχε δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ο Περίπατος ιδρύθηκε μετά το θάνατο του Αριστοτέλη από τον Θεόφραστο, που μπόρεσε να αγοράσει το απαραίτητο οικόπεδο. Η σχολή οργανώθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα της Πλατωνικής Ακαδημίας.

Η πρωινή διδασκαλία ήταν καθαρά φιλοσοφική. Η απογευματινή ήταν «ρητορική» και «εξωτερική». Οι σημειώσεις διδασκαλίας του, που λέγονται «ακροαματικές ή σωτηρικές» είναι γραμμένες σε συνεχή λόγο και όχι σε διάλογο και προορίζονταν για τους προχωρημένους μαθητές του, αποτελούν δε τα μόνα ολοκληρωμένα έργα του που σώζονται. Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι η σχολή είχε βιβλιοθήκη μεγάλη και τόσο καλά οργανωμένη ώστε αργότερα χρησίμευε ως πρότυπο για την ίδρυση των βιβλιοθηκών της Αλεξάνδρειας και της Περγάμου. Χάρτες και όργανα χρήσιμα για τη διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων βρισκόνταν στη διάθεση των μαθητών, οπότε η σχολή μεταβλήθηκε σε κέντρο επιστημονικής έρευνας.

Τα χρόνια που έμεινε στην Αθήνα, ο Αριστοτέλης δημιούργησε το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, που προκαλεί θαυμασμό τόσο για τον όγκο όσο και για την ποιότητα του αξία. Γιατί είναι πράγματι αξιοσημείωτο πως ένας και μόνο άνθρωπος κατόρθωσε να συγκεντρώσει τέτοιο και τόσο μεγάλο πλήθος γνώσεων, και να τις συνδυάσει και να τις οργανώσει σ' ένα ολοκληρωμένο σύστημα θεώρησης του κόσμου και των φαινομένων του.

Οι Αλεξανδρινοί υπολογίζουν ότι ο Αριστοτέλης έγραψε συνολικά 400 περίπου βιβλία. Ο Διογένης ο Λαέρτιος υπολόγισε το έργο του σε στίχους και βρήκε ότι έφταναν τις 44 μυριάδες δηλαδή 440.000. Μεγάλο μέρος από το έργο αυτό σώθηκε μόνο η Αθηναίων Πολιτεία, σ' έναν πάπυρο που βρέθηκε στην Αίγυπτο. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης δεν δημοσίευσε κανένα από τα συγγράμματά του. Τα χειρόγραφα των παραδόσεων του έμειναν στα χέρια του Θεόφραστου και κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι. Ο Σύλλας μετά την κατάληψη των Αθηνών (86 π.Χ.) τα μετέφερε στην Ρώμη, όπου δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 60 π.Χ. Από τον φιλόσοφο Ανδρόνικο τον Ράδιο και τον φιλόλογο Ίωνα τον Τυραννίωνα. Από τότε έως σήμερα αρκετά από τα βιβλία του έχουν υποστεί επεμβάσεις και επεξεργασίες. Από το τεράστιο έργο του τελικά σώθηκαν ολοκληρωμένα 47 βιβλία και μερικά αποσπάσματα από τα άλλα, χωρίς όμως να θεωρούνται όλα γνήσια.

Η ισχυρή διάνοια του Αριστοτέλη και η εξαιρετική του προσωπικότητα δεν του χάρισαν μόνο πιστούς φίλους και θαυμαστές αλλά και φοβερούς αντιπάλους που τον έβλεπαν ανταγωνιστικά και τον φθονούσαν. Γι' αυτό τον διέβαλαν με κάθε είδος συκοφαντίας. Οι οπαδοί του αντιμακεδονικού κόμματος μετά την είδηση του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θεωρήσαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να επιτεθούν στον Αριστοτέλη. Οι επικεφαλής της όλης συνωμοσίας, ο Ιεροφάντης της Ελευσίνας Δήμητρας Ευρυμέδοντας και ο Δημόφιλος από τη σχολή του Ισοκράτη, κατηγόρησαν τον Αριστοτέλη για ασέβεια «γραφή ασεβείας». Ο Αριστοτέλης όμως, επειδή κατάλαβε τις αληθινές προθέσεις των μνηστών του, έφυγε προτού γίνει η δίκη του (323 π.Χ.) για την Χαλκίδα, όπου έμεινε στο κτήμα της μητέρας του, μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, Ερπυλλίδα, την κόρη του Πυθιάδα και το γιο του Νικόμαχο. Στην Χαλκίδα πέθανε μέσα σε λίγους μήνες, υποφέροντας από χρόνια στομαχικό νόσημα, σε ηλικία 63 χρόνων περίπου, χωρίς να προφτάσει να δει την αποκατάσταση της μακεδονικής πολιτικής στην Αθήνα. Η σωρός του μεταφέρθηκε στα Στάγειρα όπου θάφτηκε με εξαιρετικές τιμές. Οι συμπολίτες του τον ανακήρυσαν οικιστή της πόλης και έχτισαν βωμό πάνω στον τάφο του. Στη μνήμη του καθιέρωσαν γιορτή, τα Αριστοτέλεια και ονόμασαν έναν από τους μήνες Αριστοτέλειο. Η λατεία όπου θάφτηκε ορίστηκε τόπος των συνεδριών της Βουλής.

Πηγές De AGOSTINI – Εγκυκλοπαίδειες – Διαδίκτυο

Η Σοφία Σταθάτου γράφει

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2013

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μόλις έλαβα το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του 2014 το ξεφύλλισα και σχημάτισα γνώμη γι' αυτό.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι πολύ προσεγμένο, ενημερωτικό ακόμα και για κάποιους που δεν έχουν διαβάσει τη μακρόχρονη ιστορία του Σιδεροδρόμου μας.

Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συντελεστές αυτού του έργου που δούλεψαν με μεθοδικότητα και συνέπεια (το αποτέλεσμα το μαρτυρεί).

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας και στον καθένα χωριστά να περάσετε με τις οικογενειακές σας, όμορφα, με υγεία, τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων.

Η Καινούρια Χρονιά να φωτιστεί από το φως της ελπίδας. Κουραστήκαμε από τις δυσκολίες και τη σύγχυση που επικρατεί σε όλους τους τομείς, της ζωής μας, τα τελευταία χρόνια.

Κι εμείς οι άνθρωποι των ΗΣΑΠ ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και να αιτιοδοζούμε.

Θα προσπεράσουμε τις δυσκολίες.

Να είστε όλοι σας γεροί, με καλή υγεία!

Φιλικά
Σοφία Σταθάτου

Αγαπητή συναδέλφισσα Σοφία,

Κάθε φορά που θα πιάσετε στο χέρι την πένα για να γράψετε κάτι για το Σωματείο μας καθώς και την Εταιρία μας, μας γυρίζετε πολλά χρόνια πίσω, τότε που οι ΕΗΣ ήταν η δική μας Εταιρία. Τότε που υπήρχε η αγάπη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Έτσι και σήμερα τα καλά λόγια σας, μας γεμίζουν ευθύνες και πρέπει να προσπαθήσουμε για κάτι το καλύτερο, για κάτι το ουσιαστικότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις παραινέσεις σας και σας υποσχόμαστε όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, σωματικές και ψυχικές θα πηγαίνουμε μπροστά με ειλικρινή και φιλικά αισθήματα.

Η Διοίκηση

Αθήνα 17.12.2013
Προς το
Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
οδός Μεγάλου 51 - 4ος όροφος
10437 Αθήνα
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μόλις έλαβα το Ημερολόγιο του 2014, το ξεφύλλισα και σχημάτισα γνώμη γι' αυτό.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι πολύ προσεγμένο, ενημερωτικό ακόμα και για κάποιους που δεν έχουν διαβάσει τη μακρόχρονη ιστορία του Σιδεροδρόμου μας.
Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συντελεστές αυτού του έργου που δούλεψαν με μεθοδικότητα και συνέπεια (το αποτέλεσμα το μαρτυρεί).

Η Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή

Πάντα όταν σβήνουν τα φώτα γίνεται ο απολογισμός του έργου μας, έτσι και φέτος όταν η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωσή μας στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» τελείωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματίου έκαναν τον απολογισμό καθώς και την κριτική για το πώς πήγε η όλη εκδήλωση, εάν είχε επιτυχία ή όχι εάν έγιναν λάθη και ποια λάθη ώστε να επισημανθούν για να μην τα επαναλάβουμε σε επόμενες εκδηλώσεις.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε και τις δικές σας παρατηρήσεις και τις καλοπροαίρετες συστάσεις και υποδείξεις. Εμείς το Δ.Σ. του Σωματίου έχουμε επισημάνει ορισμένες ατέλειες και παραλήψεις τις οποίες θα επεξεργαστούμε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά αργότερα. Σε γενικές γραμμές πάντως με την προσπάθεια που κατέβαλαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής σχηματίσαμε την εντύπωση ότι η εκδήλωσή μας ήταν πετυχημένη, το τέλειο δεν πιάνεται ποτέ, πάντως προσπαθήσαμε για το καλύτερο και σε αυτό βέβαια βοηθήσατε και όλοι εσείς με την άριστη συμπεριφορά σας. Η φετινή συμμετοχή ήταν πρωτόγνωρη. Κάθε χρόνο όλο και πιο πολλοί συνάδελφοί μας, θέλουν να συμμετάσχουν στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωσή μας, μας δεσμεύει όμως η χωρητικότητα του ξενοδοχείου. Είναι ένα πρόβλημα για το οποίο θα φροντίσουμε να βρούμε λύση. Πάντως σερβιρίστηκαν με τάξη και χωρίς μεγάλη καθυστέρηση 700 άτομα χωρίς να λείπει τίποτα. Μπορούμε με το χέρι στην καρδιά να πούμε ότι η εκδήλωσή μας ήταν επιτυχημένη. Ήταν μια εκδήλωση που χρόνο με το χρόνο καταξιώνει ακόμη περισσότερο το Σωματείο μας, όχι μόνο στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις συναδέλφους μας αλλά και στα άλλα σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων της πατρίδας μας. Όταν βλέπουν τέτοιες εκδηλώσεις δεν πιστεύουν στα μάτια τους για την οργάνωση, την τάξη και τη συναδελφικότητα που υπάρχει.

Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλες και όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια μας περιβάλλετε με την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας και μας δίνετε δύναμη και κουράγιο για να μπορούμε να οργανωνόμαστε με επιτυχία τέτοιες εκδηλώσεις, η δική σας αγάπη και εμπιστοσύνη που μας δείχνετε είναι για μας ο μπόρσουλας για περισσότερα έργα και επιτυχίες. Ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια καλά, χρόνια δημιουργικά, γεμάτα υγεία, γέλιο και χαρά.



Μας τίμησαν με την παρουσία τους

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκος Παπαθανάσης

Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Ιωάννης Στεφανής

Ο Διευθυντής Κομίστρου και Ασφάλειας Δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Γεώργιος Σκούρας

Η Διευθύντρια Εμπορικής Πολιτικής και Εταιρικής Επικοινωνίας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

κα. Αικατερίνη Δεμερούτη

Η Νομικός της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

κ. Χρύσα Γρηγοριάδου

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Κωνσταντίνος Ευσταθόπουλος

Από την Αναττική Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας

Ο Πρόεδρος κ. Νίκος Μουλίνος
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Πέτρος Βογιατζής

Από τα Σωματεία Εργαζομένων ΗΣΑΠ

Από την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ

Ο Πρόεδρος Λευτέρης Ρενιέρης
Ο Αντιπρόεδρος Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου

Ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Κανελλόπουλος

Από το Σωματείο Ηλεκτροδηγών – Εργαζομένων Κίνησης ΣΗΕΚ

Ο Πρόεδρος Χρήστος Κούκης

Ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Δήμας

Από το ΤΑΥΤΕΚΩ Τομέας ΤΑΠ-ΗΣΑΠ

Η Προϊσταμένη

κα. Ρουμπίνη Ανδριοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Δήμας

Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΠΟΣ-ΔΕΗ

Ο Πρόεδρος

κ. Νικήτας Γκίκας

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ

Ο Αναπληρωτής Γενικός

Γραμματέας

κ. Αλέξανδρος Μαριόλης

Από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ

Ο Πρόεδρος κ. Θεοχάρης

Ταταράκης

Ο Ταμίας κ. Αθανάσιος Ποϊζιριάδης

Από το Σωματείο Συνταξιούχων Εργατοϋπαλλήλων Εταιρειών Πετρελαίων και Υγραερίων

Ο Πρόεδρος

κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Η Βασιλική Διαμαντίδου

Από τους συντελεστές δημιουργίας του Μουσείου

Ο Πρόεδρος του Μουσείου

Συνάδελφος Μανώλης Φωτόπουλος

Η κα. Αντίπη Πανταζή

Ο κ. Λεωνίδας Μπαχάς

Η κα. Μαρία Φινέ

Ο κ. Κώστας Φινές

Από τους φίλους του Σωματίου και του Μουσείου

Ο Δημοσιογράφος κ. Νίκος

Θεοδωράκης

Ο κ. Αντώνης Φιλιππουπολίτης

Ο κ. Μάνος Λούρας

Ο κ. Παναγιώτης Καραμάνης

Ο Τεχνικός Σύμβουλος του

Σωματίου και του Μουσείου

κ. Αθανάσιος Μανάσκος

Από την Πολιτιστική Ένωση Περάματος

Ο Ταμίας Κουτής Κωνσταντίνος

Η πρόεδρος της Ελεγκτικής

Επιτροπής

κα. Χριστίνα Παπαγιάννη

Από το Πρακτορείο Ταξιδιών «Θύαμις»

Ο εκπρόσωπος Δημήτρης Βασιλείου

Ο κ. Αργύρης Δετώρος



Τα παραλειπόμενα από την κοπή της πίτας

Από τότε που καθιερώσαμε να μην καλούμε τους πολιτικούς στην κοπή της πίτας μας, οι οποίοι μόνο υποσχέσεις μας γέμιζαν, η εκδήλωσή μας παρουσιάζει ένα άλλο πρόσωπο, φιλικό, ζεστό και ανθρώπινο.

Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε να ανήκει σε όλες και όλους τους συναδέλφους μας που έρχονται στην εκδήλωση. Είναι ημέρα γιορτής, χαράς και ευχών για έναν καλύτερο χρόνο, αυτό

άλλωστε είναι και το νόημα της ημέρας αυτής.

Υπάρχει η Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 9 Απριλίου στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» όπου εκεί θα συζητήσουμε όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν και θα πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει προς επίλυση των προβλημάτων.

Μας απασχόλησε και μας απασχολεί η χωρητικότητα του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» καθώς κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των συναδέλ-

φων που θέλουν να παρευρεθούν και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον ερχομό του νέου έτους. Θα καταβάλλουμε προσπάθεια για να βρούμε χώρο που να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από το «ΤΙΤΑΝΙΑ» αλλά και να πληροί και πολλούς άλλους όρους μεταξύ των άλλων το κυριότερο να είναι προσβάσιμο στους συναδέλφους μας και να υπάρχει αξιοπρεπές και ανθρώπινο περιβάλλον.

του Σωματείου μας



Οι τυχεροί της χρονιάς



Ο συνάδελφος Αναστάσιος Κλέντος αριθμός κλήρου 116, ήταν ο τυχερός της πύτας μας. Κέρδισε το χρυσό το οποίο ήταν ένας χρυσός σταυρός.

Ο συνάδελφος Νίκος Γκούμας αριθμός κλήρου 191 κέρδισε το επταήμερο ταξίδι στην Τουρκία προσφορά του Γραφείου Ταξιδιών «Θύαμις».

Επίσης κληρώθηκαν 30 βιβλία από την ποιητική συλλογή του συναδέλφου μας Ανδρέα Τσικνάκου.

Ευχόμαστε στους τυχερούς συναδέλφους μας Καλή Χρονιά και να έχουν πάντα την τύχη μαζί τους.

Το Σωματείο μας ευχαριστεί το τουριστικό γραφείο «Θύαμις» και ολόψυχα εύχεται καλά ταξίδια και να πραγματοποιήσει ό,τι έχει προγραμματίσει για το 2014.

Επίσης ευχαριστεί το συνάδελφο Ανδρέα Τσικνάκο για τη δωρεά των 30 βιβλίων της ποιητικής του συλλογής και του εύχεται του χρόνου να δωρίσει την επόμενη ποιητική του συλλογή που θα γράψει το 2014.



Ξεχωριστή στιγμή στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Σωματείου μας ήταν όταν ο Πρόεδρος του Σωματείου εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής απένειμε στον επί πολλά χρόνια Γενικό Γραμματέα του Σωματείου καθώς και Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής συνάδελφο Κώστα Γαζή τιμητική πλακέτα εις αναγνώριση της προσφοράς του προς τους συναδέλφους μας. Συνάδελφε Κώστα το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου σου εύχονται να ζήσεις σαν τα ψιλά βουνά της πατρίδας σου. Σε θέλουμε κοντά μας και να δίνεις πάντα κάτι από τις γνώσεις σου και από τη σοφία που απέκτησες τόσα χρόνια που ασχολείσαι με τα κοινά.

Χαιρέτισαν την εκδήλωσή μας και ευχήθηκαν για καλή χρονιά

Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας
Ευθύμιος Ρουσιάς

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νικόλαος Παπαθανάσης

Ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε) κ. Νικόλαος Μουλίνας

Ο Πρόεδρος του Μουσείου
Μανώλης Φωτόπουλος

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Κωνσταντίνος Ευσταθόπουλος

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων
ΗΣΑΠ κ. Λευτέρης Ρενιέρης

Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου
Ηλεκτροδηγών-Εργαζομένων Κίνησης
(Σ.Η.Ε.Κ) κ. Κώστας Δήμας

Ευχές μας έστειλαν

Ο πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. συνάδελφος
Κώστας Βασιλειάδης.

Ο Διευθυντής Λειτουργίας της Γραμμής 3
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νικόλαος Σεκόπουλος

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων ΟΤΕ
κ. Κώστας Λουκόπουλος

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων
ΔΕΗ Αττικής
κ. Γεώργιος Νιάρχος

Ο Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου μας
κ. Λουκάς Αποστολίδης

Η Δικηγόρος του Σωματείου μας
κα. Κατερίνα Στρατογιάννη

Δφιέρωμα στην κοπή της πίτας των συνταξιούχων των ΗΣΑΠ το 2014

Εικοσιέξι του Γενάρη
μεσημεράκι Κυριακή
μια αγκαλιά θα γίνουμε όλοι
στου νέου χρόνου τη γιορτή.

Θα ανταμώσουμε και πάλι
αυτή τη νέα τη χρονιά,
και μέσα στον ευχών τη ζάλη
θα ζεσταθεί η παγωνιά.

Εκεί λοιπόν θα ξεχαστούμε
για λίγες ώρες, δυστυχώς,
κι αύριο πάλι θα βρεθούμε
για μια ελπίδα, προσεχώς.

Υπεύθυνη η εξουσία
για το λαού μας τα δεινά,
μας έριξαν στην απουσία
και μας μετρούν στο πουθενά.

Πατριωτάκια μου κουράγιο
και θα γυρίσει ο τροχός,
και στο επόμενο μουράγιο
θα μας προσμένει ο Θεός.

Η Θεία Δίκη δεν ξεχνάει
και θα πληρώσουνε που λες,
κάποτε τα δικά μας χρέη
θα' ναι δικές τους οφειλές.

Πήρανε όπλα και μαχαίρια
κόψανε εδώ, κόψανε εκεί,
τα ματωμένα τους τα χέρια
θα ξεπλυθούν με φυλακή.

Μια απορία με παιδεύει
αν έχουν αίμα ελληνικό,
κι αν η ψυχή τους ταξιδεύει
στης κόλασης το σκηνικό.
Εδώ θα κλείσω τις κακίες
μες στο δικό τους μαγαζί
εμείς θα ζούμε με αξίες,
του χρόνου πάλι,
εδώ μαζί!...

Ηθικό δίδαγμα
Όσο ζω ελπίζω

Ζωή Σταματάκη

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Του Μανώλη Φωτόπουλου
προέδρου του Μουσείου

Στις 18 Δεκεμβρίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου

Σε μια σεμνή και χωρίς φανφάρες εκδήλωση, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου, το οποίο είναι αφιερωμένο:

Στη μνήμη των Αγωνιστών και θυμάτων του Προσωπικού των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων κατά την Εθνική Αντίσταση και τον πόλεμο 1940-1945 Ελλάδα - Ιταλίας - Γερμανίας.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τους παλαίμαχους συνδικαλιστές Γιάννη Παπαδημητρίου και Πέτρο Ψαρόγιαννη.

Ένα ακόμη ιστορικό έργο ολοκληρώθηκε στους χώρους του Μουσείου.

Το Μνημείο σχεδιάστηκε και



είχαν την επίβλεψη της κατασκευής του οι κ.κ. Αντιόπη Πανταζή και Λεωνίδα Μπακάς.

Στην κατασκευή του Μνημείου βοήθησαν:

α) Ομάδα εργατών Γραμμής απο-

τελούμενη από τους συναδέλφους: Μοδέ Βασιλή, Μποφίλιο Ελευθέριο, Γιαμαλή Πέτρο, Αθανασίου Μιχάλη, Φαρμάκη Γιώργο

β) Ο εργοδηγός του χρωματιστη-



ρίου συνάδελφος Άγγελος Γλούμπης

γ) Οι αρχιτεχνίτες του ξυλουργείου συνάδελφοι Μανώλης Κανδυλάκης και Λάμπρος Καραμαλέγκος.

δ) Ο γλυπτής κ. Βαγγέλης Πολύζος

Τέλος ευχαριστούμε την Πολιτικό Μηχανικό της Διεύθυνσης Γραμμής και Έργων κα. Βασιλική Τραυλού για την όλη βοήθειά της.

Ρεπορτάζ στη σελίδα 12

Σημείωση:

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας της εκδήλωσης, αλλά και των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου δεν προσκλήθηκαν: Κανένα πολιτικό κόμμα, κανένας πολιτικός και καμία κομματική συνδικαλιστική παράταξη

Δωρεές για το Μουσείο (εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

- **Ρούσσος Δημήτρης:** Αρχιτεχνίτης Τμήματος Αέρα. Τέσσερα (4) μονόμετρα
- **Νάθνας Γιώργος:** Συγκοινωνιολόγος, Μαθηματικός. Δύο (2) τόμους βιβλίων από τα "Παμπορεία στο Μετρό" έκδοσης 2007. Ο κ. Νάθνας συμμετείχε στην Ομάδα Έρευνας της Ιστορίας της Αθηναϊκής Συγκοινωνίας η οποία έγραψε τα δύο αυτά ιστορικά και αξιολογικά βιβλία.
- **Προκίδης Δημήτρης:** (Συνταξιούχος). Ένα καταστατικό του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΗΣΑΠ έκδοσης 1991.
- **Καραμολέγκος Λάμπρος:** Αρχιτεχνίτης Ξυλουργείου. Μια μικρή βελίτσα με διάφορα εργαλεία
- **Παπανικολόπουλος Βασίλης:** (Συνταξιούχος). Μια ταυτότητα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΗΣΑΠ έκδοσης 1985 και έναν πίνακα διαδρομών της Γραμμής Σιδηροδρόμου Πειραιά-Κηφισιά έκδοσης 12-1-1977
- **Μαθιουλάκης Μανώλης:** (Συνταξιούχος). Μια βεβαίωση αναγνώρισης Προσωπικού ΗΣΑΠ (Υπηρεσιακή ταυτότητα) έκδοσης 1994
- **Παπαδόγκωνας Κυριάκος:** (Συνταξιούχος). Ένα ιστορικό βιβλίο Νόμοι, Διατάγματα και Συμβάσεις περί Σιδηροδρόμων Τροχιοδρόμων και Αυτοκινήτων έκδοσης 1915. Ένα παχύμετρο, ένα πολύμετρο, ένα παλιό τηλέφωνο Ζήμενς και διάφορες παλιές ταινίες μισθοδοσίας.
- **Τσαπατσάρης Γιώργος:** (Συνταξιούχος). Μία υπηρεσιακή στολή, ένα διάγραμμα υπηρεσίας Σταθμαρχών και μία ιστορική φωτογραφική συλλογή από τις ηρωικές απεργίες των τροχιοδρομικών και φωταεριοεργατών Αθηνών.
- **Καστρινάκης Κώστας:** (Συνταξιούχος). Ένα βιβλίο απολεσθέντων αντικειμένων από 1-1-88 έως 4-12-2003. (Το βιβλίο αυτό βρισκόταν στο Σταθμαρχείο Τάξεως Ομονοίας και ενημερωνόταν από τους Σταθμαρχούς)
- **Ξώνα Ευανθία:** (Συνταξιούχος). Μία ταυτότητα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΗΣΑΠ, έκδοσης 1984.
- **Καραμπότης Ιωσήφ:** (Συνταξιούχος). Μία βεβαίωση αναγνώρισης Προσωπικού ΗΣΑΠ (Υπηρεσιακή ταυτότητα έκδοσης 1978. Μία ταυτότητα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΗΣΑΠ έκδοσης 1986. Δύο τρικάϊδα και ένα μικρό ξύλινο Τραμ Παραλίας που κατασκεύασε ο ίδιος.

Δωρεές για το Μουσείο

- **Σούφης Γιώργος:** 20 Ευρώ
- **Βασιλόπουλος Χρήστος:** 50 Ευρώ
- **Παπαδημητρίου-Τσάβαλου Αικατερίνη** (Θυγατέρα Γιάννη Παπαδημητρίου): 200 Ευρώ (Συμβολή στα έξοδα του Μουσείου)
- **Μουτζαλιός Νίκος:** 20 Ευρώ εις μνήμη του πατέρα του Φίλιππου Μουτζαλιά
- **Κανζόλας Παναγιώτης:** 50 Ευρώ
- **Μαρκάκης Φίλιππος:** 20 Ευρώ
- **Παπαδόπουλος Νίκος:** 20 Ευρώ
- **Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος:** 20 Ευρώ
- **Νταβαρίνου Αικατερίνη:** 10 Ευρώ
- **Καλεντάκης Μιχάλης:** 10 Ευρώ
- **Μαντούκας Νίκος:** 30 Ευρώ
- **Καλαϊτζάκης Στέλιος:** 20 Ευρώ
- **Σεφερλή Ανθούσα:** 20 Ευρώ
- **Αθανασιάδης Αντώνης:** 10 Ευρώ
- **Ρήγα Σούλα:** (Φίλη Μουσείου) 20 Ευρώ
- **Κωνσταντίνιδης Νίκος:** 25 Ευρώ
- **Παπαδόγκωνας Κυριάκος:** 20 Ευρώ εις μνήμη του συναδέλφου του Διονύση Πετράτου
- **Λαγουβάρδος Κώστας:** 10 Ευρώ
- **Πελεκάκης Παναγιώτης:** 10 Ευρώ
- **Αναγνωστόπουλος Νίκος:** 20 Ευρώ
- **Κουλαξής Γιάννης:** 20 Ευρώ

Αιμοδοσία στους χώρους του Μουσείου

Στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2014 στους χώρους εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ» το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ΙΟΑΣ πραγματοποίησε αιμοδοσία. Στις εκκλήσεις των διοργανωτών ανταποκρίθηκαν αρκετοί επιβάτες του Ηλεκτρικού και ιδιαίτερα νέοι.

Επισκέψεις Σχολείων

- 3-12-2013: Εκπαιδευτήρια "Η Ελληνική Παιδεία Ν. Ηρακλείου" (Β' Τάξη Δημοτικού, άτομα 48)
- 5-12-2013: "Εκπαιδευτήρια Λαμπήρη Μοσχάτο" (Ε' Τάξη Δημοτικού, άτομα 80)
- 6-12-2013: "Εκπαιδευτήρια Λαμπήρη Μοσχάτο" (ΣΤ' Τάξη Δημοτικού, άτομα 60)
- 10-12-2013: 34ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά (Γ' και Δ' Τάξη, άτομα 60)
- 11-12-2013: 34ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά (Α' και Β' Τάξη, άτομα 60)
- 17-12-2013: ΙΕΚ INTERGRAPHICS, άτομα 10
- 17-1-2014: Κέντρο Ημέρας Αριάδνη, άτομα 15
- 22-1-2014: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου (Γ' και Δ' Τάξη, άτομα 30)
- 23-1-2014: 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού (Γ' Τάξη, άτομα 40)
- 19-1-2014: 9ο Γυμνάσιο Αθηνών (Γ' Τάξη δύο τμήματα, άτομα 55)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 145 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η Εταιρία μας η Πολιτιστική Ένωση Περάματος σε συνεργασία με τις Διοικήσεις του Μουσείου και του Σωματείου το Σάββατο 29 Μαρτίου στις 7:00 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου θα παρουσιάσει το μονόπρακτο θεατρικό έργο του Χαράλαμπου Δρακάτου «Το Τραμ του Περάματος».

Στην εκδήλωση θα προβληθούν και φωτογραφίες από την ιστορική λειτουργία του Τραμ από 1936 μέχρι 24 Μαρτίου 1977.

Προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους και εργαζόμενους να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας.

Οι Διοικήσεις